

PAROCHIEWIJZER

Weert-Zuid



Inhoudsopgave

Artikelen pastoor Rosenhart	: Pagina 3-5
Personalialia	: Pagina 6
Liturgische agenda en misintenties	: Pagina 7-9
Lijst van sponsors	: Pagina 10-11
Aanmelding abonnement Parochiewijzer	: Pagina 11
Personen en telefoonnummers	: Pagina 12

Belangrijke informatie:

- Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en huwelijksvieringen dienen te worden gedaan bij het gezamenlijke parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde.
- Voor het opgeven van misintenties voor de parochies De Verrezen Christus en St. Joseph kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde.
- Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met de sluitingsdatum van het parochieblad:

Periode

14 juli t/m 31 augustus
1 september t/m 28 september

Sluitingsdatum

29 juni
17 augustus

Bank- en girorekeningen:

Parochie Sint-Joseph	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Giften restauratiefonds St. Josephkerk	Rabobank rek.nr.	NL94 RABO 0124 4833 13
Parochie De Verrezen Christus	Postbank rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61
Giften Moeselkapel	Rabobank rek.nr.	NL49 RABO 0135 9032 54

Weer een prachtige tekst ...

Gisteren werden we door onze kerk getraakteerd op een prachtige tekst uit de Bijbel. Ik geef het even weer.

De tekst van gisterenavond was de eerste lezing van de negende week door het jaar op donderdag: tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs. (hoofdstuk 2, 8 – 15)



Houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap, die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden.

Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.

Daarom ben ik bereid alles te verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid.

Hoe waar is dit woord: Als wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem leven.

Als wij volharden zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hém verloochenen zal Hij ons verloochenen.

Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden, die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders.

Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen; *spreek het woord van de waarheid rechtuit.*

Waar ik u toe zou willen uitnodigen is de tekst in alle rust in zijn geheel eens door te lezen...en dan u de vraag te stellen “Wat spreekt mij in deze tekst aan ?”

Voor mij waren dat de zinnen, die ik schuin gedrukt heb...

De zinnen, die u aangesproken hebben kunnen andere zijn...Gods woord is rijk genoeg om eenieder te voeden...

Ik geef heel kort iets weer bij de zinnen, die mij aanspraken:

1. *Houd Jezus Christus in gedachten*

Mijn gedachten kunnen ‘bepaald’ worden door van alles wat actueel is... van dingen waar ik me zorgen over maak...variërend van dingen die er gebeuren op het ‘wereldtoneel’ tot dingen dicht bij huis...de toekomst van onze kerk(en) en van de mensen, die er bij horen..., maar ook mensen, die ernstig ziek zijn, vooral de tieners onder hen en de gezinnen waartoe ze behoren.

- vervolg zie pagina 4 -

Als ik deze tekst dan lees dan voel ik me ertoe aan gespoord om tot Jezus te bidden: Hij is immers degene die uit de dood is opgestaan!

Hij heeft beloofd: Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld (Mat 28, 20)

Dat wil dan niet zeggen dat dingen dan verlopen zoals ik dat graag zou zien, maar wel dat Hij er bij is... dat kan me innerlijk rust en vrede geven... Jezus Christus in gedachten houden vergt wel enige geestelijke training... Ik heb dan ook niet beweerd dat ik er al ben...

2. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan..

Paulus schrijft dat uiteraard vanuit zijn positie als gevangene.

Ook vandaag de dag zijn er landen waar het een hachelijke zaak is als je openlijk voor je christelijk geloof uitkomt (Noord-Korea, China en bepaalde landen waar de sharia heerst)...

Ook als mensen letterlijk monddood gemaakt worden... weet dan dat het woord van God zich niet in boeien laat slaan...

Jezus, het woord van de Vader, leeft en zal in alle tijden mensenharten weten te bereiken... soms door een tekst uit de Bijbel... soms in een droom. Het woord van God is vrij...en maakt vrij!

3. Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Wat ben ik er blij mee dat Gods trouw niet afhankelijk is van die van ons...! God is liefde en het behoort tot Zijn wezen dat Hij trouw is in Zijn liefde...

4. Spreek het woord van de waarheid rechtuit.

Ik voel mij aangespoord en bemoedigd om het woord van de waarheid rechtuit te spreken...

Geen diplomatiek vaag gezwam waar je niets aan hebt en waar de kerk niet mee wordt opgebouwd.

Ik meen dat er ooit een cursus gegeven werd die 'Liefde en waarheid' heette.

Het woord van de waarheid rechtuit spreken, maar wel met liefde graag...

Dat geldt niet alleen voor mij als pastoor, maar ook voor gehuwden... voor ouders met opgroeiende kinderen...

Voor alleenstaanden... voor gemeenschappen...

Moge deze tekst vrucht dragen in u en mij ... dat het u en mij mag opbouwen... dat zal op korte of lange termijn ook gevolgen hebben voor de kerkgemeenschap !

Pastoor Jos Rosenhart

Ons werk in een goed licht

Onderstaande tekst is uit het boek van Ansel Grün *Met hart en zinnen. Een dagboek van wijsheid en geloof*. ISBN 90 209 4120 8 Lannoo

26 mei

Henri Nouwen heeft een oorzaak ontdekt waardoor hij bij zijn werk zo uitgeput raakte. Hij praatte er een keer over met abt John Eudes dat voordrachten en gesprekken met patiënten hem erg vermoeiden.

De abt onthulde hem de oorzaken daarvan: hij stak te veel energie in elke ontmoeting met mensen, in elke voordracht, alsof hij elke keer opnieuw moest bewijzen dat hij het waard was dat de mensen naar hem luisterden, dat de patiënt zich aan hem toevertrouwde.

“U zet uw hele identiteit op het spel en begint elke keer weer bij nul.

Daarom worden gebed en meditatie heel belangrijk, want daarin ontdekt u uw diepste identiteit, en dat bewaart u ervoor om elke keer wanneer u met andere mensen samenwerkt uw hele wezen op het spel te zetten“.

Omdat we in ons werk voortdurend op zoek zijn naar onze identiteit en onze zelfbevestiging, vraagt het te veel van ons. Als we het gewoon deden als onze taak, als werk om te dienen, niet om erkenning te krijgen, dan zouden we minder verkrampd en verbeterd zijn en zouden we evenveel of nog meer kunnen doen en nog effectiever kunnen werken. We willen met ons werk te veel bereiken, wat helemaal niet de bedoeling van dit werk is: we willen erkenning door anderen, we willen geprezen en gezien worden, we willen onszelf bewijzen dat we iets kunnen, dat ons werk iets waard is.

Nouwen noemt dat bijbedoelingen. En deze bijbedoelingen kosten veel energie. Natuurlijk moeten we ons bij ons werk volledig inzetten.

Als ik een voordracht houd, moet ik me werkelijk op de mensen richten.

Maar ik moet ermee stoppen hun te willen bewijzen dat ik het waard ben dat ze naar me luisteren. Ik mag niet koste wat kost succes nastreven.

Ik moet zeggen wat er te zeggen valt. Hoe de luisteraars reageren, is hun zaak.

Ik mag niet per se een positieve reactie willen afdwingen en met het onderwerp omgaan dat het moet bijdragen aan mijn zoektocht naar succes.

In dat verband moest ik denken aan een tekst, die ik (J.R.) ontving bij het begin van de tweede Vaderhartschool... Galaten 1,10.

Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van mensen ?

Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Ik weet nog dat ik aan de Vader gevraagd heb: wat moet ik in Gods naam met deze tekst ...Ik heb nog nooit zo'n snelle gebedsverhooring gehad...

Het leek wel of een rolluik omhoogschoot en Gods licht op mijn leven viel...

Zeer confronterend, maar wel een genade!

Pastoor Jos Rosenhart

PERSONALIA

Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:

- 14 mei : mevrouw Agnes Colbers, 78 jaar
- 27 mei : mevrouw Nelly van de Kruijs-Creemers, 76 jaar
- 2 juni : mevrouw Sonja van Kouwen-Christiaens, 72 jaar

Mogen zij nu thuis zijn bij onze Hemelse Vader.

In de Moeselkapel werden gedoopt:

- 20 mei : Jayden Meulen,
zoon van Bas Meulen en Manuela Raaymakers
- 20 mei : Sven van Deursen,
zoon van Stefan van Deursen en Rhiana Willemsen
- 27 mei : Noah Petalo,
zoon van Michael Petalo en Denise van der Loo
- 03 juni : Fenne Vanderfeesten,
dochter van Luuk en Moniek Vanderfeesten-Sweers
- 03 juni : Jay Dee Harrigan
zoon van David Harrigan en Juliette Ottow



Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders.

En wij feliciteren ook de communicantjes van OBS De Graswinkel, die op zondag 10 juni hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan.

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor:



Zondag 1 juli

Moeselkerk

11.00 uur

Gregoriaans Herenkoor

Biechtgelegenheid: 1^e zaterdag van de maand: Kerk Leuken

2^e zaterdag van de maand: Moeselkerk

3^e zaterdag van de maand: Keenterkerk

telkens van 16.00 tot 17.00 uur

Liturgische agenda en misintenties

16 juni t/m 22 juni 2018

- Za. 16 juni 16/17 juni **Elfde zondag door het jaar**
Evang. Mc. 4, 26-34 (B)
Keenterkerk 19.00 uur: Harrie Ariaens en Truus Ariaens -Vossen (verjaardag)
Jannie Braken - van Boxtel (jaardienst)
(Zang: samenzang)
- Zo. 17 juni
Moeselkerk 11.00 uur: Linda Korten
Nico Knoops (verjaardag) en Paula Knoops-van Baren
Frans van Engelen (jaardienst)
Mien Peeters-Haex (jaardienst)
(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)
- Bloemetjeszondag**
- Di. 19 juni
Keenterkerk 19.00 uur: **H. Romualdus, abt** (*gedachtenis*)
- Wo. 20 juni
Moeselkapel 08.30 uur:
- Do. 21 juni
Moeselkapel 19:00 uur: **H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling** (*gedachtenis*)
Moeselkerk 20.30 –
22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 22 juni
Keenterkerk 08.30 uur: **H. Paulinus van Nola, bisschop** (*gedachtenis*)



23 juni t/m 29 juni 2018

Za.	23 juni	23/24 juni	<u>Geboorte van de H. Johannes de Doper</u> (Hoogfeest) Evang. Lc. 1, 57-66+80
Keenterkerk	19.00 uur:		Tina Nies-Driessen (verjaardag) Nellie de Borgie - Beelen (jaardienst) en Theu de Borgie (verjaardag) Wiel Coenen Wiel Reijnders (verjaardag) (Zang: samenzang)
Zo.	24 juni		
Moeselkerk	11.00 uur:		Pastoor Jan Slegers (naamfeest) (Zang: samenzang)
Di.	26 juni		
Keenterkerk	19.00 uur:		
Wo.	27 juni		
Moeselkapel	08.30 uur:		<u>H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleeraar</u> (gedachtenis)
Do.	28 juni		
Moeselkapel	19.00 uur:		<u>H. Ireneüs, bisschop en martelaar</u> (gedachtenis)
Moeselkerk	20.30 – 22.00 uur:		AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	29 juni		
Keenterkerk	08.30 uur:		<u>HH. Petrus en Paulus, apostelen</u> (Hoogfeest)



30 juni t/m 6 juli 2018

Za.	30 juni	30 juni /1 juli	<u>Dertiende zondag door het jaar</u> Evang. Mc, 5, 21-43 of: 5, 21-24+35b-43 (B)
Keenterkerk	19.00 uur:		(Zang: samenzang)
Zo.	1 juli		
Moeselkerk	11.00 uur:		(Zang: m.m.v. het Gregoriaans Herenkoor) (KINDERNEVENDIENST)
<u>Koffiezondag</u>			

- Di. 3 juli
Keenterkerk 19.00 uur: **H. Tomas, apostel** (*Feest*)
- Wo. 4 juli
Moeselkapel 08.30 uur: **H. Elisabeth van Portugal** (*gedachtenis*)
- Do. 5 juli
Moeselkapel 19.00 uur: **H. Antonius van Zaccaria, priester** (*gedachtenis*)
Jan en Dora Hendrikk - Mennen (dienst i.v.m.
huwelijk op 2-7-1955)
Michel Vanderfeesten (verjaardag) en overledenen
familie Vanderfeesten-Kunnen
- Moeselkerk** 20.30 –
22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 6 juli
Keenterkerk 08.30 uur: **H. Maria Goretti, maagd en martelares**
(*gedachtenis*)

7 juli t/m 13 juli 2018

- Za. 7 juli 9/10 juni **Veertiende zondag door het jaar**
Keenterkerk 19.00 uur: **Evang. Mc. 6, 1-6 (B)**
Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn
(Zang: samenzang)
- Zo. 8 juli
Moeselkerk 11.00 uur: Uit dankbaarheid vanwege gouden bruiloft
Nelly van de Kruijs-Creemers (zeswekendienst)
(Zang: samenzang)
- Di. 10 juli
Keenterkerk 19.00 uur:
- Wo. 11 juli
Moeselkapel 08.30 uur: **H. Benedictus, abt, patroon van Europa** (*Feest*)
Paula Knoops-van Baren
- Do. 12 juli
Moeselkapel 19.00 uur: Overleden grootouders Neijens-Verdonkschot
Moeselkerk 20.30 –
22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 13 juli
Keenterkerk 08.30 uur: **H. Henricus** (*gedachtenis*)

Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel

Patersveld 19
Telefoon 543815

Elektro Peulen B.V.

Elektrotechnisch Installatiebureau
St.Luciastraat 18
Telefoon 534651

Topslagerij Rob Smeets

Maaspoort 50
Telefoon 532288

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging

Vogelsbleek 18 A
Telefoon 549630

Steenhouwerij Kanters Weert BV

grafmonumenten - marmerwerken
Hoolstraat 3
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Jac Ruyters

Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2, Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Apotheek Zuidgeest

Oudenakkerstraat 57
6006 BB Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuidgeest.nl

Herenkapsalon Jos

Kruisstraat 1
Telefoon 541762

Café Zaal Catering

Dennenoord
Voorhoeveweg 2
6006 SV Weert
Telefoon 532884

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
“adverteerders van de maand”.*

Deze keer zijn dit:

Top  **Rob**

Topslagerij Rob Smeets



Maaspoort 50 – Weert
☎ 0495 - 53 22 88



Patersveld 19
6001 SN Weert
Tel: (0495) 54 38 15

ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. de Parochiewijzer downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochiewijzer.weertzuid@gmail.com
3. een papieren abonnement ontvangen
Hiervoor dient u:
 - uw NAAM en ADRES door te geven bij
 - het Parochiekantoor – St. Jozefs-kerkplein 2 – 6006 ZH Weert of
 - Redactie Parochiewijzer, p/a h. Woutersstraat 12 – 6006 BE Weert
 - **€ 20** abonnementsgeld (per jaar) over te maken op
 - **Keent** NL56 RABO 0156 9065 38 t.n.v. Parochie St. Joseph
 - **Moesel** NL12 RABO 0156 9095 61 t.n.v. Parochie de Verrezen Christus

onder vermelding van: **abonnement**

Parochies De Verrezen Christus Moesel en St.Joseph Keent

(onderdeel van een cluster met Parochie St Matthias en de Goede Herder)

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl

Redactie-adres: Diaken A.Goos, H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert, tel. 520882
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com

Vieringen:

in het weekend	zaterdagavond	17.30 uur kerk van Leuken
		19.00 uur Keenterkerk
	zondagmorgen	11.00 uur Moeselkerk
door de week	maandagmorgen	09.00 uur kerk van Leuken
	dinsdagavond	19.00 uur Keenterkerk
	woensdagmorgen	08.30 uur Moeselkapel
	donderdagavond	19.00 uur Moeselkapel
	vrijdagmorgen	08.30 uur Keenterkerk

Kerkgebouwen: **St.Josephkerk Keent,** Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
De Verrezen Christus, Moesel, Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Moeselkapel, Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Pastoor
J. Rosenhart
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert tel. 533560

Diaken
A. Goos
H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert tel. 520882

PAROCHIEKANTOOR KEENT/MOESSEL:

Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar tel. 534609
of mailen **keent@parochiesweertzuidoost.nl**

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609
of mailen **moesel@parochiesweertzuidoost.nl**

KERKBESTUUR WEERT-ZUID:

Moesel:

secretaris: (interim) de heer J.Theunissen, tel. 536699
p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert

penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders, tel. 542744
Paulinestraat 17, 6006 GA Weert

Keent:

secretaris: (interim) de heer J.Theunissen, tel. 536699
p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert

penningmeester: de heer F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert tel. 539946

KOSTERS:

MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen, tel. 548840
Beatrixlaan 24, 6006 AJ Weert

MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden, tel. 534272
Eindhovenseweg 89, 6002 TB Weert,

KEENTERKERK: de heer M. Bongers, tel. 539353
Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,