



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 6

Jaargang 17

25 augustus 2017

MIVA-collecte 2017

In onze parochie vindt in het weekend van 2/3 september de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: "Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren".

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

Eén van die veldwerkers is Bernard, een vriendelijke man van middelbare leeftijd. Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat ook het beste vervoermiddel voor hem.

"De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen", benadrukt Bernard.

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project: "Brommers voor Burkina Faso" hoopt MIVA door uw bijdragen aan de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te kunnen voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst te geven.

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad inleveren vóór 24 september 2017

Bij voorbaat dank voor uw gave tijdens de collecte !
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het bankrekeningnummer van
MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50.

* * * * *

In Memoriam I. Anders

Het bericht van overlijden van onze wijkgenoot Iemand Anders, een van de meest waardevolle en ijverigste leden van onze parochie, heeft ons diep bedroefd. Anders laat een lege plaats na, die moeilijk op te vullen zal zijn. Iemand Anders heeft jarenlang veel meer voor ons gedaan dan men normaal van een mens kan en mag verwachten. Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan eenstemmig: "Laat Iemand Anders het maar doen." En vroeg men aan een van ons om een bepaalde taak op zich te nemen, dan was heel vaak het antwoord: "Dat kan Iemand Anders beter dan ik," of: "daar heeft Iemand Anders meer verstand van." Iemand Anders was een bijzonder mens, dikwijls een wondermens. Maar één persoon kan niet alles doen en men verwachtte te veel van Iemand Anders. Helaas, hij is niet meer. Wij zullen het nu zelf moeten doen. Allemaal samen.

Ik las dit in een nieuwsbrief van de zusters van de Kollenberg in Sittard.

De apostel Paulus schrijft over het belang van de inzet voor de gemeenschap aan de christenen van Rome het volgende (twaalfe hoofdstuk, vers 4 tot 8):

"Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij evenals de ledematen van het lichaam aangewezen op elkaar.

De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade, die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof. Hebt gij de gave van dienst of lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of ondericht. Wie een opwekkend woord heeft moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid betoont, doe het met blijmoedigheid."

Ongetwijfeld is het zo dat bepaalde door Paulus bedoelde gaven op dit moment in onze parochies zich niet of nog niet voordoen.....

Blijft dat ik mij er over verheug dat er de nodige parochianen zijn, die zich met hun talenten inzetten voor de parochie: sommigen doen dat al tientallen jaren. Die hebben het niet aan Iemand Anders overgelaten! Dank daarvoor! Oh ja, we kunnen nog best versterking van de gelederen gebruiken: hoe meer mensen hoe liever!

Pastoor Jos Rosenhart

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 26 augustus 17.30 uur H. Mis Volkszang
2^e Collecte groot onderhoud van onze kerk

- Jaardienst voor de overleden ouders Van de Kruijs - Hekers en familieleden
- Jaardienst voor Mia Jacobs - Hermans
- Jaardienst voor de ouders Janssen - Verdonschot
- Jaardienst voor opa en oma Janssen - Tegelaers
- Jaardienst voor Piet Beerens
- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen



Maandag 28 augustus GEEN H. Mis

Zaterdag 2 september 17.30 uur H. Mis Gemengd zangkoor
2^e Collecte voor de MIVA

- Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Tussen 16.00 - 17.00 uur is er gelegenheid om te **biechten** in de dagkapel

Maandag 4 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 9 september 17.30 uur H. Mis Schutterij St. Job
Afsluiting van het seizoen Schutterij St. Job

- Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 11 september GEEN H. Mis

Zaterdag 16 september 17.30 uur H. Mis Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 18 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 23 september 17.30 uur H. Mis Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 25 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 30 september 17.30 uur H. Mis Volkszang
2^e Collecte groot onderhoud van onze kerk

- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Maandag 2 oktober 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

OVERLEDEN:

† Op 28 juli is op 83-jarige leeftijd overleden: Chris van de Vin. De uitvaartdienst was op 2 augustus, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

† Op 28 juli is op 89-jarige leeftijd overleden: Toos van den Heuvel - van Deursen. De herdenkingsdienst was op 3 augustus, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Onze oprechte deelneming

* * * * *

Achterin de kerk is een bord opgehangen, met daarop een afbeelding van onze kerk. Het bord is gemaakt door een groep vrijwilligers (waarvoor dank!). Op dit bord wordt aangegeven, hoeveel de parochianen dit jaar samen hebben bijgedragen aan de kerkbijdrage van onze parochie. Begin augustus is dat een bedrag van ± € 7.500,-. Zoals bekend is de kerkbijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. Willen we het streefbedrag voor 2017 (€ 17.200,-) halen, dan zullen ook dit jaar alle parochianen hun steentje moeten bijdragen.



Het kerkbestuur dankt u bij voorbaat voor uw financiële steun !

Felicitering tweede plaats schutterij St. Job !

Vanaf deze plaats wil ik de leden van onze schutterij, St. Job, van harte feliciteren met de behaalde tweede plaats op het Oud Limburgs Schuttersfeest in Merkelbeek. Wat was het spannend... Ik heb het grootste deel van die dag meegemaakt...: het had me zo geboeid dat ik niet in de bonen, maar wel 'in de bolletjes' was...met als resultaat een kortere preek op Leuken en Keent! Ik heb meerdere 'schietgebedjes' gebeden, want ik ben inmiddels zo ingeburgerd op Leuken dat ik mij met St. Job verbonden voel: dus een beetje partijdig was en ben ik wel... Het was echt genieten in Merkelbeek! Als dat voor mij al zo was hoeveel te meer voor de leden van St. Job en de schutters in het bijzonder: uitstekend gedaan... fantastisch. Namens kerkbestuur en andere parochianen: van harte proficiat!

Pastoor Jos Rosenhart

P.S.: Zaterdag 9 sept. is ter afsluiting van het seizoen een H. Mis in onze kerk.

Emailadres parochie Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden** - tel. 539291 of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart** - tel. 533560.

Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.