

Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 3

Jaargang 18

27 april 2018

Waar gaat het om ? Om wie gaat het ?

Soms kan het gebeuren dat je door de bomen het bos niet meer ziet...
Waar gaat het om bij kerk-zijn? Om wie gaat het bij christen-zijn?

Ik ga graag in de leer bij de apostel Paulus:

De apostel Paulus schrijft er over in het vijftiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs, vers 1 - 10a:

“ Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften en dat Hij begraven is en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven.

En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte.

Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest.”

(1 Kor 15, 3-10a).

Het schuin gedrukte wordt wel de oudste geloofsbelijdenis genoemd.

**Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 27 mei 2018**

Wat de christenen van Korinte van Paulus hebben ontvangen gaat niet om een bijzondere gedachte...interessant wellicht: het gaat om het **fundament** van hun christen-zijn!

Paulus geeft vervolgens door wat hij zelf ook ontvangen heeft!
De dood en de verrijzenis van Christus... en dat Christus zich heeft laten zien: niet alleen aan de apostelen... maar aan 500 broeders tegelijk...
Ik ben er blij mee dat geloof met de apostel Paulus en met de andere apostelen te delen...te belijden en dat ook door te geven...!
Ik vind het geweldig om tot de kerk van de apostelen te horen: de ene heilige katholieke en apostolische kerk.. zoals dat in onze grote geloofsbelijdenis genoemd wordt.
Over 2000 jaar heen verbonden met het geloof van de apostelen... gebouwd op het zelfde fundament: de persoon van de voor ons gestorven en verrezen Heer.

Van Hem is de volgende tekst (U kunt het lezen in het Johannes-evangelie hoofdstuk 14, 6 - 14):

“ Jezus zei tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Als Gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem’
Toen zei Filippus: ‘Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.’
En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus. Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader ?
Geloof ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.
Geloof Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
Of geloof het anders omwille van de werken.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.
En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen”.

In dit evangelie-fragment geeft Jezus heel duidelijk weer wie Hij is en om wie het bij Hem draait...

In zijn spreken...in wat Hij doet gaat het Jezus om zijn Vader!

Ja, de Vader spreekt en handelt in en door Hem...

Zelfs zo dat Jezus zegt: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.

Het zijn woorden, die mij blijven fascineren (vooral na de verschillende Vaderhart-scholen: soort retraite-week over de onvoorwaardelijke liefde van de Vader!).

Vooral ook omdat Jezus aangeeft wat voor gevolgen dat heeft voor degenen, die in Hem geloven:

“Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe.

Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”

Vol verwachting klopt mijn hart!

Pastoor Jos Rosenhart

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 28 april **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
2^e Collecte groot onderhoud kerk

- Jaardienst voor Wies van Geneijgen - Bruynaers
- Jaardienst voor Frans Zoontjens
- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen



Maandag 30 april **GEEN H. Mis**

Zaterdag 5 mei **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**

- Jaardienst voor Dien van Hoef - Stroeks
- Voor de overleden ouders Meulen - Levels en zoon Jos

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

Maandag 7 mei **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Donderdag 10 mei **09.30 uur** **Hoogfeest van Hemelvaart** **Volkszang**
• Voor het welzijn van onze parochie

Zaterdag 12 mei **10.30 uur** **Patroonfeest Schutterij St. Job**

- Voor alle levende en overleden leden van Schutterij St. Job

17.30 uur **H. Mis** **Gemengd zangkoor**

- Voor Ans Knechten - Borst wegens Moederdag
- Voor Mia Teeven - Seerden wegens Moederdag

Maandag 14 mei **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 19 mei **17.30 uur** **Hoogfeest van Pinksteren** **Gemengd zangkoor**
2^e Collecte groot onderhoud kerk

- Voor Mia Teeven - Seerden
- Voor een zieke

Maandag 21 mei **GEEN H. Mis**

Zaterdag 26 mei 17.30 uur H. Mis Volkszang

2^e Collecte groot onderhoud kerk

- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Zondag 27 mei 10.30 uur Eerste H. Communie

2^e Collecte groot onderhoud kerk

- Eerste H. Communie IKC (Basisschool) Leuken en Basisschool Aan de Bron Groenewoud.



Maandag 28 mei 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 2 juni 17.30 uur H. Mis Volkszang

- Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

Maandag 4 juni 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

OVERLEDEN:

- † Op 16 maart is op 72-jarige leeftijd overleden: Nelië Pruijboom - Wendels. De uitvaartdienst was op 21 maart, waarna begrafenis op het St. Martinuskerkhof.
- † Op 12 april is op 91-jarige leeftijd overleden: Anneke Stals - v. Leeuwen. De uitvaartdienst was op 19 april, waarna begrafenis op het St. Martinuskerkhof.

Onze oprechte deelneming

Vastenactie 2018

De Vastenactie heeft dit jaar € 348,35 opgebracht (vorig jaar € 274,17).
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Kerkbijdragemeter

Half april staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ruim € 6.000,-, waarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.