

Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 4

Jaargang 18

8 juni 2018

Een ontroerend verhaal

Een lerares op een middelbare school in New York besloot haar laatstejaars stuk voor stuk in het zonnetje te zetten. Ze riep alle leerlingen één voor één naar voren. Eerst vertelde ze de leerling hoeveel hij of zij voor haar en de klas had betekend. Vervolgens gaf ze elke leerling een blauw lint waarop in gouden letters stond: 'Ik ben waardevol om wie ik ben.'

Na afloop bedacht ze een klassenproject om te zien wat voor een impact erkenning op een gemeenschap zou hebben. Ze gaf elke leerling nog drie linten met de opdracht om de ceremonie ook bij een ander uit te voeren, die op zijn beurt dit teken van waardering weer aan een ander moest doorgeven. De leerlingen moesten dan nagaan wie welk persoon in het zonnetje zette en na een week verslag uitbrengen aan de klas.

Een van de jongens in de klas ging naar een afdelingshoofd van een bedrijf in de buurt en zette hem in het zonnetje omdat hij hem had geholpen bij zijn carrièreplanning. Hij gaf hem een blauw lint en spelde het op zijn overhemd. Toen gaf hij hem nog twee linten en zei: 'We hebben een klassenproject en we zouden graag willen dat jij ook iemand in het zonnetje zet, een blauw lint geeft en ook het andere blauwe lint zodat hij of zij ook weer iemand dit teken van waardering kan geven. En laat me dan a.u.b. weten hoe het gegaan is.'

Later die dag ging het afdelingshoofd naar het kantoor van zijn baas, die overigens als nogal humeurig bekend stond. Hij vroeg of zijn baas even wilde gaan zitten en vertelde hem dat hij hem zeer bewonderde omdat hij een creatief genie was. De baas keek heel verbaasd.

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad inleveren vóór 8 juli 2018

Het afdelingshoofd vroeg of de baas het blauwe lint wilde aanvaarden en of hij het bij hem op mocht doen. Zijn baas zei verbaasd: 'Eh, natuurlijk'. Het afdelingshoofd pakte het blauwe lint en spelde het op het jasje van zijn baas, precies boven zijn hart. Toen hij hem ook het andere blauwe lint gaf, zei hij: 'Zou u zo vriendelijk willen zijn om met dit lint iemand anders in het zonnetje te zetten? De jongen van wie ik de twee linten heb gekregen, is bezig met een schoolproject en we willen er achter komen wat deze ceremonie met mensen doet.'

Toen de baas die avond thuis kwam, ging hij met zijn veertienjarige zoon op de bank zitten en zei: "Wat ik vandaag beleefd heb! Ik was in mijn kantoor, toen een van de afdelingshoofden binnenkwam en vertelde dat hij mij bewonderde. Hij gaf me een blauw lint omdat hij me een creatief genie vond. Denk je eens in! Hij vindt me een creatief genie.

Toen spelde hij dat blauwe lint op mijn jasje, net boven mijn hart, met 'Ik ben waardevol om wie ik ben'. Hij gaf me nog een lintje waarmee ik iemand anders in het zonnetje moest zetten. Toen ik vanavond naar huis reed, dacht ik na aan wie ik dit lint zou geven en ik moest aan jou denken. Ik wil jou in het zonnetje zetten. Ik ben de hele dag ontzettend druk en als ik thuiskom besteed ik niet zoveel aandacht aan jou. Soms schreeuw ik tegen je omdat je cijfers niet hoog genoeg zijn en omdat je kamer een puinhoop is, maar vanavond wil ik gewoon even bij je zitten en zeggen dat je toch heel veel voor me betekent. Naast je moeder ben jij de belangrijkste persoon in mijn leven. Je bent een geweldige knul en ik houd van je!

De jongen begon onbedaarlijk te snikken; zijn hele lichaam schudde. Hij keek op naar zijn vader en zei door zijn tranen heen: "Papa, eerder vanavond zat ik op mijn kamer een brief te schrijven om jou en mama uit te leggen waarom ik niet langer meer wilde leven. Ik dacht echt dat je niets om me gaf. De brief ligt boven. Ik geloof dat ik hem toch niet nodig heb".

Ik las dit verhaal in 'Weer & wind' van J. John en Mark Stibbe (Ark Boeken; ISBN 90338 18191).

Nu gaat het er mij niet om met blauwe linten te gaan werken, maar iemand een keer in het zonnetje zetten of een woord van waardering tegen iemand zeggen kan veel voor die ander betekenen.

Pastoor Jos Rosenhart

Kerkbijdragemeter

Eind mei staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer € 6.500,--, waarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 9 juni **17.30 uur** **H. Mis** **Communicanten**
• Bedankmis voor alle communicanten
• Voor Tjeu Beeren en ter ere van het Heilig Hart van Jezus

Maandag 11 juni **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 16 juni **17.30 uur** **H. Mis** **Gemengd zangkoor**
• Voor Coen Luijten wegens Vaderdag **Volkszang**

Maandag 18 juni **GEEN H. Mis**

Zaterdag 23 juni **17.30 uur** **H. Mis** **Gemengd zangkoor**
• Voor Mia Verstappen - Janssen wegens verjaardag

Maandag 25 juni **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 30 juni **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
2^e Collecte groot onderhoud kerk
• Zeswekendienst voor Annie Schaeken - Stijnen
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen



Maandag 2 juli **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 7 juli **17.30 uur** **H. Mis** **Gemengd zangkoor**
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

Maandag 9 juli **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 14 juli **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 16 juli **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

DOOPSEL:



* Op 15 april zijn gedoopt JAYLAYO en JAYLAYA: kinderen van de ouders Roosje - van Santen.

* Op 13 mei is gedoopt EVA: kind van de ouders Schreurs - van Knippenberg.

Ouders van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN:

† Op 11 mei is op 88-jarige leeftijd overleden: Annie Schaeken - Stijnen.
De uitvaartdienst was op 18 mei, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Onze oprechte deelneming

Financiële verantwoording 2017

Voor belangstellenden ligt achter in de kerk een beknopte financiële verantwoording over het jaar 2017 ter inzage. De financiële verantwoording is ook te vinden op onze website www.parochiesweertzuidoost.nl

De (belangrijkste) tarieven stipendia zijn

Leesmis door de week	€ 10,--
H. Mis in weekend en op feestdagen	€ 25,--
Doopsel	€ 50,--
Deelname Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel	€ 40,--
Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend	€ 250,--
Huwelijksmis	€ 400,--
Avonddienst/wake <u>zonder</u> uitvaartdienst daarna	€ 250,--
Uitvaartdienst	€ 400,--
Zangkoor	€ 100,--

Vrijstellingsregeling

Iedereen die in onze parochie minimaal 4 jaar, voorafgaande aan het huwelijk, uitvaart of jubileumviering van een inwonend gezinslid voor het minimumbedrag (€ 100,- per jaar) heeft meegedaan aan de kerkbijdrage, is vrijgesteld van het betalen van de betreffende mistarieven.

Als in de laatste vier jaar minder betaald werd dan het minimumbedrag, dan wordt het totaal van de betaalde kerkbijdrage in de afgelopen 4 jaar in mindering gebracht op het officiële mistarief. Met bijzondere omstandigheden, zoals een recente verhuizing, zal rekening worden gehouden. Ouders die deelnemen aan de kerkbijdrage hoeven geen bijdrage te betalen voor doop-, communie- of vormselvieringen.

Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.