

Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 5

Jaargang 18

20 juli 2018

MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) ondersteunt met vervoer en communicatie

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Het zijn vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen in afgelegen gebieden te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar

Dit jaar staat een van de armste regio's van Zimbabwe centraal. Daar werkt Tawanda met een team van 8 zorgverleners om kinderen en jongeren met een beperking op te sporen en hun de juiste zorg en voorlichting te geven. Daarbij is 'vervoer' het grootste probleem om luiers, krukken of een rolstoel op de juiste bestemming te krijgen. Ze lopen nu soms vijf uur om zorg te verlenen, met een auto zouden veel meer bezoeken per dag afgelegd kunnen worden. Een auto is noodzakelijk om dit werk te kunnen doen! MIVA heeft hen gelukkig al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto's nodig. Dan kan ook de bevolking in de andere twee districten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben.

Helpt u ze op weg met uw donatie? Dit jaar wordt in het weekend van 25 en 26 augustus in alle kerken een extra collecte voor MIVA gehouden.

**Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 19 augustus 2018**

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 21 juli **17.30 uur** **H. Mis** **Gemengd zangkoor/
• Jaardienst voor Bér van Hoef** **Volkszang**

Maandag 23 juli **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 28 juli **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
2^e Collecte groot onderhoud kerk
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Maandag 30 juli **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 4 augustus **17.30 uur** **H. Mis** **Gemengd zangkoor/
• Voor Pie Moorrees namens de parochie** **Volkszang**

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

Maandag 6 augustus **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 11 augustus **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
• Voor Tjeu Beeren en ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand
• Voor Piet Beerens wegens verjaardag
• Voor Frits Caris wegens verjaardag
• Voor de overledenen van de familie Kessels - van der Looy



Maandag 13 augustus **09.00 uur** **H. Mis in de dagkapel**

Zaterdag 18 augustus **17.30 uur** **H. Mis** **Gem zangkoor/Volkszang**
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 20 augustus **GEEN H. Mis**

Zaterdag 25 augustus **17.30 uur** **H. Mis** **Volkszang**
2^e Collecte voor de MIVA
• Jaardienst voor Gerrie Meulen - Stijnen
• Jaardienst voor Mia Jacobs - Hermans
• Jaardienst voor de overleden ouders van de Kruis - Hekers en familieleden
• Jaardienst voor de ouders Janssen - Verdonschot
• Jaardienst voor opa en oma Janssen - Tegelaers
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Maandag 27 augustus **GEEN H. Mis**

DOOPSEL:



* Op 27 mei is gedoopt ENZO: kind van de ouders Coolen - Gielisse.

Ouders van harte gefeliciteerd

Een paar teksten, die bij mij binnenkwamen...

Dit keer geef ik gewoon een paar teksten weer, die bij mij 'binnen' kwamen.

In het brevier kwam ik de volgende verzen tegen:

Al stelt dan de olijfoogst teleur
en geven de akkers geen voedsel

Al is er geen schaaap meer in de kooi
en staat er geen rund bij de voerbak:

Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen
en juichen om God, die mij redt.



Het zijn zinnen uit Lofzang Habakuk 3, 17 - 18.

Het kan soms gebeuren dat je de indruk hebt dat je werk geen positief resultaat heeft... Dat kan zo zijn, maar de aansporing, het voornemen is er niet minder om: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God, die mij redt.

Ik krijg wel eens de indruk, dat ik niet zo uitbundig van karakter ben en ik weet nog van wie ik dat heb ook. Ik ben geneigd om de zin iets te veranderen: "Heer, leer mij in u te verheugen... Leer mij juichen om U, die mij redt."

In een Mis kwam ik het volgende deel uit het Mattheüs-evangelie tegen: Hoofdstuk 11, 20 - 24.

Ik neem er slechts een paar verzen uit:

"In die dagen begon Jezus de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chroazin; wee u Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaatsgevonden" (vers 20 en 21).

Jezus heeft wonderen gedaan met slechts één doel voor ogen: dat mensen zich bekeren tot Zijn en hun Vader!

Als Jezus met wonderen dat niet gelukt is, hoe zou het de kerk... de bedienaren er van, dat dan wel lukken... zonder die wonderen...?!

Ik ben geneigd ook deze tekst af te sluiten met een kort gebed:
Vader, openbaar ons de weg(en) opdat mensen zich opnieuw tot u mogen bekeren...tot U, die van hen houdt... Amen.

Pastoor Jos Rosenhart

Kerkbijdragemeter

Begin juli staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer € 7.800,--, waarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

Een verhaal “Mama”

Het gebeurde tijdens de verkiezing van de verantwoordelijke van een gemeenschap (van Geloof en Licht).

De laatste kandidaat was aan de beurt om de twee gebruikelijke vragen te beantwoorden: Wat denk je dat je sterke punten zijn?

En welke hulp heb je nodig bij je zwakke punten?

Na de tweede vraag viel er een stilte.

De kandidaat moest nadenken over zijn antwoord.

Susan, zijn verstandelijk gehandicapte dochter, zat naast hem.

Plotseling klonk haar zachte stemmetje, dat in plaats van haar vader antwoordde: “Mamma”.

(uit: Geloof en Licht Fioretti, verzameld door pater Jozef Larsen, Internationaal Aalmoezenier van Geloof en Licht)

* * * * *

Een tijd om uit te rusten, wat bij te komen, op reis te gaan, tijd hebben voor jezelf, voor de ander, tijd hebben om iets anders te doen, om de stilte van de natuur op te zoeken, om te genieten van het mooie dat je tegen kunt komen, ver weg en ook heel dichtbij.

**Het kerkbestuur wenst u allen een mooie
vakantietijd!**



Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

**Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.**