

Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 6

Jaargang 18

31 augustus 2018

De brandende braamstruik (2)

In het boek van Anselm Grün *Met hart en zinnen*, een dagboek van wijsheid en geloof (ISBN 90 209 41208 Lannoo; ISBN 90 259 5190 2 Ten Have) trof ik een tekst aan met bovenstaande titel. (15 juli)

Maar uitgerekend in deze doornstruik verschijnt God aan Mozes met zijn heerlijkheid. God is als een vlam die uit de doornstruik opvlamt en hem toch niet verbrandt. God maakt juist van de woestijn en de leegte, het mislukte en het uitgebrande, het veronachtzaamde en verachte, het gewonde en gekwetste in ons, de plaats van zijn tegenwoordigheid.

In plaats van over onze midlifecrisis te klagen, moeten we met de ogen van Mozes God zelf daarin ontdekken. Er is niets in mijn leven dat geen zin heeft, dat niet door God in schoonheid en heerlijkheid kan worden veranderd. Het beeld van de brandende doornstruik schenkt mij nieuwe ogen, ogen van het geloof, die juist in het lege en dorre in me het licht van God ontdekken. Als ik met deze ogen van het geloof naar mezelf kijk, ervaar ik mijn leven anders. Alles heeft een zin.

Alles was goed, ook de mislukking, ook de crisis, ook de verdringing. God kan alles veranderen, ook het verkrampde, ook het zieke. Juist in mijn wonden wil God oplichten.

Precies zoals ik ben, mislukt, onbruikbaar, leeg, verdroogd, precies zo kan God me als Mozes in zijn dienst nemen, precies zo kan Hij me tot getuige van zijn licht en zijn liefde aanstellen.

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad inleveren vóór 30 september 2018

Maar ik moet als Mozes eerst mijn schoenen uittrekken.
Ik heb de eerbiedige blik nodig van het geloof dat ik op heilige grond sta.
Met mijn nieuwsgierige ogen zal ik God niet in mijn mislukkingen ontdekken.
Ik moet met mijn voeten de aarde aanraken, de humus, daarvoor heb ik deemoed nodig, humiliteit, om midden in de modder van mijn leven Gods licht te zien oplichten.

Er is een spiritualiteit van anderen voor nodig om in de schipbreuk, in de zonde, in mijn eigen machteloosheid Gods heerlijkheid te ontdekken, zodat in mijn eigen erbarmelijkheid Gods erbarmen oplicht.

U ziet mij niet beweren dat ik elk stuk van bovengenoemd boek van Anselm Grün begrijp, maar dit vond ik bijzonder indrukwekkend.....: er gaat troost, bemoediging van uit..... hoop ook.

Pastoor Jos Rosenhart

Kerkbijdragemeter

Medio augustus staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ± € 8.500,-, waarvoor onze hartelijke dank. De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

Kerkproeverij

De kerkdeur staat open.

Ik zou best weer eens naar binnen willen.

Maar kan ik dat maken, ik ben al zolang niet meer geweest?

Je kunt het orgel buiten horen spelen.

Zouden ze nog steeds dezelfde liedjes zingen als toen ik nog vaker naar de mis ging?

Waarom ik al zo lang niet meer geweest ben?

Ach, niemand deed het meer en het klonk zo ouderwets als je zei dat je wel nog naar de kerk ging.

Maar soms heb ik best een beetje heimwee.

Naar de wierook, naar een goeie preek.

En naar het kaarsje opsteken bij Maria.



Ik zou best nog wel eens die sfeer in de kerk willen proeven en zachtjes willen bidden. Zal ik naar binnen gaan?

De deur staat al open...

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 1 september 17.30 uur H. Mis Gemengd zangkoor
• Jaardienst voor Piet Beerens

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel



Maandag 3 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 8 september 17.30 uur H. Mis Schutterij St. Job
Afsluiting van het seizoen Schutterij St. Job

• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 10 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 15 september 17.30 uur H. Mis Gem zangkoor/Volkszang

• Jaardienst voor de overleden ouders Nijs - Wullems en overleden familieleden

Maandag 17 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 22 september 17.30 uur H. Mis Volkszang

• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 24 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

• Voor Gezine Jansje Uiterwaal - Barends

Zaterdag 29 september 17.30 uur H. Mis Volkszang

2^e Collecte groot onderhoud van onze kerk

• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Maandag 1 oktober 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 6 oktober 17.30 uur H. Mis Volkszang

• Jaardienst voor Ans Knechten - Borst
• Jaardienst voor de ouders Bongers - Wijen

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel



Maandag 8 oktober 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

DOOPSEL:



- * Op 8 juli is gedoopt GIOVANNA: kind van de ouders Geurts - Pruijboom.
- * Op 29 juli is gedoopt QUINTEN: kind van de ouders Leenders - Ramaekers.

Ouders van harte gefeliciteerd

Een verhaal

Een pastoor zei op een avond, nogal zorgelijk, tegen de koster van zijn kerk: "Heb jij die oude man in versleten kleren opgemerkt, die elke dag om 12 uur de kerk binnenkomt en hem bijna meteen weer verlaat?"

Door het raam van de pastorie houd ik hem in de gaten. Het verontrust me een beetje omdat er in de kerk waardevolle voorwerpen zijn. Probeer hem eens te ondervragen".

De volgende morgen al wacht de koster de bezoeker op en spreekt hem aan: "Vertel me vriend, wat brengt je er toe op deze manier naar de kerk te komen?" - "Ik kom bidden", zegt de grijsaard rustig.

"Toe nou! Daar blijf je niet lang genoeg voor. Je loopt alleen maar naar het altaar. En gaat weer weg. Wat betekent dat?"

- "Dat is juist," antwoordt de arme oude man. "Ik kan niet lang bidden.

Daarom kom ik elke dag om twaalf uur en zeg eenvoudig tegen Hem:

"Jezus! ... hier is Simon." Het is een kort gebed, maar ik weet dat Hij me hoort."

Korte tijd later wordt de oude Simon aangereden door een vrachtwagen en naar het ziekenhuis gebracht. "U ziet er ondanks uw ongeluk steeds gelukkig uit", zegt de verpleegster tegen hem.

- "Hoe zou ik dat niet zijn. Ik dank het aan mijn bezoeker."

"Uw bezoeker?" zegt de verpleegster met verbazing, "ik zie nooit iemand... Wanneer komt hij dan?"

- "Iedere dag om twaalf uur staat Hij daar, aan het voeteneind, en zegt tegen mij: "Simon... Hier is Jezus!"

(uit: de reisgids 2005 - 2006 Geloof en Licht Internationaal)

Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.