

# *Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder*



*Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560*

**Nummer 4**

**Jaargang 19**

**7 juni 2019**

## **Kom, o Geest van heiligheid...**

Zo luidt het begin van het refrein van een lied tot de heilige Geest, dat tot mijn favoriete liederen behoort.

Ik geef graag het complete refrein weer:

Kom, o Geest van heiligheid. Kom, o Geest van genade.

Kom, o Geest van vuur. Kom ontvlam ons hart.

Ik zal proberen uit te leggen wat mij er zo in aanspreekt:

- Kom, o Geest van heiligheid... ik kan er intens naar verlangen dat de Heilige Geest mij meer oog en hart laat hebben voor Gods heiligheid en dat die Heilige Geest mijn innerlijk ook 'heiligt', zuivert.

Ik vermoed dat het een met het ander samenhangt of om het met een beeld duidelijk te maken: als mijn auto een goede 'wasbeurt' heeft gehad en glimt aan alle kanten kan ik mezelf weerspiegeld zien als ik dichtbij kom. Als mijn hart 'gereinigt' is, zuiver is, dan kan een ander als in een spiegel de levende Heer zien.

Alleen de heilige Geest kan dat grondig en die levert geen half werk, ook al is het voor mij duidelijk dat het vaak geleidelijk aan gebeurt, waarbij de biecht een 'Geestelijk' hulpmiddel kan zijn.

En vergeet nooit: de Heilige Geest heeft de tijd...

- Kom, o Geest van vuur. Kom ontvlam ons hart.

Ik herinner mij dat Mgr. De Jong in een preek vertelde hoe een Amerikaan hem had opgeroepen 'geen middelmatige priester' te zijn.

**Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad inleveren vóór 7 juli 2019**

Die oproep geldt niet alleen voor priesters, maar voor elke christen, voor U en mij dus.

Ik hoop en bid dat de Heilige Geest komt en van ons vurige christenen maakt, die blij zijn, ja zelfs vol zijn van hun verrezen Heer en die niet bang zijn om van Hem te getuigen in het leven van elke dag.

Dat de heilige Geest ons hart daartoe ontvlamt zoals Hij dat eens met Pinksteren gedaan heeft !

Ook als U het lied niet kent, kunt U het refrein in elk geval zelf bidden...

Pastoor Jos Rosenhart

### **Kerkbijdragemeter**

Eind mei staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ruim € 6.000,--, waarvoor onze hartelijke dank. Dit bedrag is echter wel een stuk lager in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar!!

De parochie kan niet zonder de bijdrage van parochianen. Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen. Steun ons en maak (maandelijks) een bijdrage over op rekeningnummer **NL79 INGB 0682 9624 06** t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

### **Open dag voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing**

Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, in de kerk van de Verrezen Christus (Moesel).

De organisatie is in handen van Limburgse vrijwilligers in samenwerking met de landelijke Pastorale Kerngroep van de KCV. Graag willen ze mensen uit heel Nederland verwelkomen. Het thema is: **Heilige Geest en het gebed**. In het ochtendprogramma spreekt zuster Marie-Liesse Pouls. Zij maakt deel uit van de Gemeenschap van Jeruzalem, die in 1975 in Parijs is ontstaan en waarin de leden elke activiteit beginnen met een gebed of lied tot de Heilige Geest.

Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Programma vanaf 10.00 uur met lofprijzing, getuigenissen, aanbidding, gelegenheid om voor je te laten bidden of het sacrament van verzoening te ontvangen, ontmoeting en om 14.30 uur de Eucharistie.

## VIERINGEN EN MISINTENTIES

**Zaterdag 8 juni**      **17.30 uur**      **Hoogfeest van Pinksteren**  
**2<sup>e</sup> Collecte groot onderhoud kerk**      **Gemengd zangkoor**  
• Voor Mia Paulussen      **met volkszang**



**Maandag 10 juni**      **GEEN H. Mis**

**Zaterdag 15 juni**      **17.30 uur**      **H. Mis**      **Volkszang**  
• Voor Coen Luijten wegens Vaderdag  
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

**Maandag 17 juni**      **09.00 uur**      **H. Mis in de dagkapel**  
• Om innerlijke vrede (T.K.)

**Zaterdag 22 juni**      **17.30 uur**      **H. Mis**      **Gemengd zangkoor**  
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

**Maandag 24 juni**      **09.00 uur**      **H. Mis in de dagkapel**  
• Voor de overleden ouders Rosenhart - de Boer

**Zaterdag 29 juni**      **17.30 uur**      **H. Mis**      **Volkszang**  
**2<sup>e</sup> Collecte groot onderhoud kerk**  
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen  
• Voor Tjeu Beeren en ter ere van het Heilig Hart van Jezus



**Maandag 1 juli**      **09.00 uur**      **H. Mis in de dagkapel**

**Zaterdag 6 juli**      **17.30 uur**      **H. Mis**      **Gemengd zangkoor**  
• Voor Thieu Coumans wegens verjaardag      **met volkszang**

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

**Maandag 8 juli**      **09.00 uur**      **H. Mis in de dagkapel**

**Zaterdag 13 juli**      **17.30 uur**      **H. Mis**      **Volkszang**  
• Voor Mia Paulussen

**Maandag 15 juli**      **09.00 uur**      **H. Mis in de dagkapel**

## **DOOPSEL:**



\* Op 5 mei is gedoopt MELODIE: kind van Rachel Stals (moeder).

**Van harte gefeliciteerd**

### **Gebed om bevrijding van het ego**

Goede God, God van de vrijheid,

ik voel dat ik vaak met mezelf bezig ben en aan mezelf vasthoud.

Bij alles wat ik doe vraag ik me af of het wel goed genoeg is, of wat ik er beter van word.

Ik ben steeds aan het plannen wat ik vandaag allemaal wil doen.

Zelfs nu, terwijl ik bid, denk ik aan duizend dingen die ik nog moet.

Ik wil in het gebed zo graag mezelf loslaten, er eenvoudigweg zijn voor u en uw aanwezigheid voelen.

Maar mijn ego dat alles op zichzelf betreft, alles beoordeelt en met alles wat het doet iets wil bereiken - zelfs met het gebed - plaatst zich overal tussen als een stoorzender.

Bevrijd me van de slavernij van mijn ego.

Laat me gewoon zijn, zonder na te denken over hoever ik al gevorderd ben

op mijn spirituele weg, of ik U nu ervaar of niet, of ik gelaten ben of niet.

Ik wil vrij worden van de ziekelijke neiging alles op mezelf te betrekken en alles te beoordelen.

Ik wil in gebed voor u zo graag gewoon mezelf kunnen vergeten, zodat alleen uw tegenwoordigheid nog telt en niet de ervaring, die ik op dit moment heb.

Ik voel dat dit mezelf vergeten me bevrijdt van de heerschappij van mijn ego.

(Uit: Mijn Gebeden Boek van Anselm Grün)

*Ik kan me voorstellen dat niet iedere regel van bovenstaande tekst u aanspreekt... Dat hoeft ook niet... Wie de schoen past trekke hem aan!*

Pastoor Jos Rosenhart

**Emailadres parochiekerk Leuken: [leuken@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl)**

**Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: [www.parochiesweertzuidoost.nl](http://www.parochiesweertzuidoost.nl)**

**Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.**

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of **kerk Leuken - tel. 532214.**

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

**Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06**  
**t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.**