

Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder



Pastoor J.G.M. Rosenhart, Middelstestraat 63, tel. 533560

Nummer 6

Jaargang 19

30 augustus 2019

Afscheid Pastoor Rosenhart

Zoals reeds eerder bekend gemaakt vertrekt pastoor Rosenhart, na ruim 25 jaar, uit Weert Zuid-Oost. Op 19 oktober a.s. zal hij worden geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van het parochiecluster Beesel, Reuver en Offenbeek. Over de komst van een nieuwe pastoor voor Weert Zuid-Oost is, op het moment van schrijven van dit artikel, nog geen nadere informatie bekend.

Vanaf 1986 was Jos Rosenhart drie jaar kapelaan op Boshoven (St. Odaparochie), waarna hij pastoor werd van de H. Jozefparochie in Tegelen. Vijf jaar later, in 1993, werd hij tot pastoor van Moesel (Parochie De Verrezen Christus) benoemd, waarna hij in 2002 ook pastoor werd van Keent (St. Jozefparochie). In 2013 kreeg hij ook Leuken (St. Matthias parochie) / Groenewoud (De Goede Herder) onder zijn hoede. In die periode is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen deze 3 parochies uit Weert Zuid-Oost, hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in één gezamenlijk kerkbestuur.

Na afloop van de H. Mis op zaterdag 28 september a.s. kunnen de parochianen van Leuken en Groenewoud persoonlijk afscheid nemen van pastoor Rosenhart, tijdens een informeel samenzijn met koffie en vlaai, in de St. Matthiaskerk van Leuken. De H. Mis begint om 17.30 uur.

Alle parochianen van Leuken en Groenewoud en evt. andere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad inleveren vóór 29 september 2019

VIERINGEN EN MISINTENTIES

Zaterdag 31 augustus 17.30 uur H. Mis Gemengd zangkoor
2^e Collecte groot onderhoud van onze kerk

- Jaardienst voor Mia Jacobs - Hermans
- Jaardienst voor de overleden ouders van de Kruijs - Hekers en familieleden
- Jaardienst voor de ouders Janssen - Verdonschot
- Jaardienst voor opa en oma Janssen - Tegelaers
- Jaardienst voor Piet Beerens
- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen



Maandag 2 september GEEN H. Mis

Zaterdag 7 september 17.30 uur H. Mis Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Tussen 16.00 - 17.00 uur **biechtgelegenheid** in de dagkapel

Maandag 9 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

**Zaterdag 14 september 17.30 uur H. Mis Gemengd zangkoor/
volkszang**
• Voor Mia Paulussen

Maandag 16 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 21 september 17.30 uur H. Mis Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 23 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 28 september 17.30 uur H. Mis Gemengd zangkoor
2^e Collecte groot onderhoud van onze kerk

- Jaardienst voor Piërre Wijen en voor Yvonne Wijen - Mullenders
- Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Maandag 30 september 09.00 uur H. Mis in de dagkapel



Zaterdag 5 oktober 17.30 uur H. Mis Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder

Maandag 7 oktober 09.00 uur H. Mis in de dagkapel

OVERLEDEN:

† Op 5 juli is op 93-jarige leeftijd overleden: Nelly van de Voort - Verheijen.
De uitvaartdienst was op 11 juli, waarna begrafenis op het parochiekerkhof. **Onze oprechte deelneming**

Over de nieuwe benoeming het afscheid

U zult het in de kerk gehoord hebben of in de Limburger gelezen: ik heb een nieuwe benoeming gekregen als pastoor van Beesel, Reuver en Offenbeek. In 1993 ben ik naar Weert gekomen als pastoor van Moesel; in 2002 werd ik tevens pastoor van Keent en in 2013 pastoor van Leuken/Groenewoud. Inmiddels ook vertrouwd geraakt met Leuken/Groenewoud: ik herinner me nog goed de hartelijke ontvangst bij mijn installatie!

Die hartelijkheid heb ik ook in de jaren erna ervaren. Daar ben ik dankbaar voor tot op de dag van vandaag!

Voor mij was Leuken/Groenewoud een fijne verrassing: ik had op Groenewoud wel eens vervangen en op Leuken een uitvaart gedaan, maar dat is toch iets anders als er gaan wonen, er deel uit maken van een gemeenschap.

In de loop van de jaren heb ik de nodige vrijwilligers gezien, die hun schouders onder de kerk zetten...en dat soms al tientallen jaren...heel trouw... Of het nu gaat om de koster, leden van het bestuur, de administrateur, de bloemversierders, lectoren en collectanten, koorzangers met organist en dirigent, de organiste, mensen, die het kerkhof verzorgen en de beheerder, mensen die de ledenadministratie bijhouden, de leden van de 'tuingroep', die rond de kerk en de pastorie zorg droegen en dragen voor het groen, de leden van de groep, die elk jaar weer een grote kerststal opzetten.

Blij was en ben ik ook met de leden van de Communiewerkgroep, die het hele Communiegebeuren aansturen, het fijne contact met de directeuren van Aan de Bron en I.K.C. Leuken en een aantal leerkrachten... (ik heb niet met de complete teams te maken gehad 😊).

Ik ben blij met degenen, die O.L. Heer trouw zijn gebleven ook en juist in het vieren van de Eucharistie... zowel op zaterdagavond als maandagmorgen! Natuurlijk heb ik ook de contacten met de schutterij St. Job zeer gewaardeerd: in zekere zin is een wereld voor mij opengegaan.

Hoewel ik geen echte carnavalist ben... ik hoop dat u me dat kunt vergeven 😊... was ik ook blij met het fijne contact met de v.v. de Zweeloeere.

Kortom veel redenen om dankbaar te zijn.

Om geen misverstanden te laten ontstaan: de aanleiding tot mijn verzoek om een andere benoeming lag niet op Leuken! Toen ik hier in 2013 kwam had ik echt het idee: hier zit ik nog wel tot mijn pensioen 😊.

Het leven loopt niet altijd zoals je verwacht. Ik ben nu zestig: als ik nog een nieuwe stap wil zetten zal ik dat nu moeten doen... Hoe moeilijk ook. Ik houd van mensen en dan doet afscheid nemen zeer. Daarom vraag ik u om voor mij te bidden alsook voor de toekomst van onze parochies.

Aansluitend aan de Mis op zaterdag 28 september zal gelegenheid zijn om elkaar even de hand te drukken... Bedankt!

Pastoor Jos Rosenhart

Kerkbijdragemeter

Medio augustus staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ± € 8.100,--, waarvoor onze hartelijke dank. Uw financiële steun blijft hard nodig!

75 jaar bevrijding: goed om bij stil te staan

In september beginnen in Limburg de herdenkingen rond '75 jaar bevrijding'. Het is in september precies driekwart eeuw geleden dat voor de eerste plaatsen in Limburg er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen nu en komend voorjaar geldt voor steeds meer dorpen en steden dat ze 75 jaar geleden bevrijd zijn.

Ook voor de kerk zijn het bijzondere momenten om bij stil te blijven staan. Veel priesters uit die tijd speelden een belangrijke rol in het verzet. Een aantal van hen heeft de oorlog ook niet overleefd. Het is goed om deze maanden stil te staan bij hun inzet voor onze vrijheid. Daarnaast zijn er in parochies ook heel wat mensen geweest die - met gevaar voor eigen leven - onderduikers hebben opgenomen.

Voor veel parochies in Noord- en Midden-Limburg staat de herinnering aan 75 bevrijding ook gelijk aan de verwoesting van hun kerk in de laatste oorlogsdagen. Heel wat oude kerken en kerkschatten zijn toen verloren gegaan. Zo heeft elke gemeenschap z'n eigen herinneringen aan deze wereldoorlog. Het is goed om daar 75 jaar na dato bij stil te staan.

Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl

Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl

Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.

U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via koster **Mart Verheijden - tel. 539291** of kerk Leuken - tel. 532214.

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: **Pastoor Rosenhart - tel. 533560.**

**Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.**