

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 6 ♦ nummer 4
Periode 5 april t/m 18 mei 2025

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 (Keent) en 0495-541609 (Moesel) en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

EEN PAASVERHAAL

Op de dag van de opstanding, toen de stad nog in verwarring verkeerde over de berichten van een leeg graf, trokken twee leerlingen weg uit Jeruzalem. Ze waren ontmoedigd en begrepen niet hoe die wonderlijke verhalen konden kloppen. Mensen beweerden dat Jezus, die aan het kruis gestorven was, nu plotseling leefde. Volgens sommigen was zijn graf leeg gevonden, maar deze twee reizigers zagen er geen hoop in. Ze voelden zich verslagen en wilden alles achter zich laten. Onderweg, op de stoffige weg naar Emmaüs, werd een vreemdeling hun metgezel. Ze hadden geen idee wie hij was, en in hun sombere stemming herkenden ze hem niet. Het leek onvoorstelbaar dat hun gestorven Meester hen nog zou kunnen begeleiden, dus wendden ze zich af van elk sprankje hoop dat hun hart had kunnen openen.

Terwijl ze voortliepen, zagen de twee leerlingen dat de vreemdeling grote belangstelling had voor hun verhaal. Hij vroeg waarom ze zo bedrukt waren en welke gebeurtenissen hen zo terneerdrukten. Met enige aarzeling legden ze uit hoe Jezus een machtig profeet was geweest, geliefd bij het volk en geprezen om zijn woorden en daden. Toch hadden de leiders hem laten veroordelen en ter dood gebracht. Ze erkenden dat ze gehoopt hadden op bevrijding, maar nu leek alles verloren. De onbekende luisterde met veel geduld en stelde vervolgens vragen die hen aan het denken zetten. Hij zei dat de profeten van oudsher spraken over een Messias die zou lijden voordat hij zijn glorie zou binnengaan. De twee reizigers voelden zich aangetrokken tot zijn woorden, maar hun ogen bleven gesloten voor wie hij werkelijk was.

Langzaam groeide er in hen een sprankje belangstelling. Hoe kon het dat deze vreemdeling zo goed op de hoogte was van hun geschiedenis en hun diepe verlangens naar verlossing? Terwijl ze verder reisden, bleef hij vertellen over de Schriften, over Mozes en de profeten, en liet hij zien hoe alles samenkwam in de figuur van de Messias. Toch bleef er bij de leerlingen een tegenstrijdig gevoel. Aan de ene kant voelden ze hun hart warm worden, alsof er hoop oplichtte in hun duisternis, maar aan de andere kant durfden ze niet echt te geloven dat dit hun eigen Jezus zou kunnen zijn. De vreemdeling leek vol kennis en barmhartigheid, maar hun verstand zei dat de Meester dood was. Ze besloten hem uit te nodigen om bij hen te blijven, omdat de schemer al inzette.

Eenmaal bij hun bestemming aangekomen, gingen ze samen aan tafel. De vreemdeling nam het brood, sprak een dankgebed uit, brak het in stukken en reikte het hun aan. Op dat moment gebeurde er iets wat alle duisternis in hun ziel doorbrak: ze herkenden hem als Jezus, hun leraar en vriend. Plotseling wisten ze zeker dat Hij leefde en dat hun verdriet niet het laatste woord zou



hebben. Toch, in datzelfde ogenblik van herkenning, verdween Hij uit hun gezichtsveld. Het was alsof Hij liet zien dat Hij niet gevangen kon worden in hun beperkte begrip. De leerlingen staarden elkaar aan, vervuld van opwinding. Ze voelden hoe hun hart hen onderweg al iets had willen vertellen, maar pas nu werd duidelijk dat dit de Opgestane was. Een golf van vreugde overspoelde hun uitgebluste hoop.

Zonder aarzeling besloten de twee terug te keren naar Jeruzalem, zelfs al was het donker. Hun vermoedigheid leek verdwenen en hun stappen voelden lichter dan voorheen. Ze moesten het nieuws delen met de overige leerlingen: Jezus leeft. Er is geen reden meer om te wanhopen. Met kloppend hart en bruisende energie legden ze de weg terug af, vastbesloten om te getuigen van wat ze hadden gezien en gevoeld. De anderen ontvingen hen eerst met argwaan, maar toen de twee reizigers hun verhaal vertelden, begon er iets te dagen: ook zij waren niet de enigen die een teken van leven hadden gekregen. Er bestonden meerdere getuigenissen, verschillende ervaringen, die nu bij elkaar kwamen als stukjes van een puzzel. In plaats van neerslachtigheid was er plotseling hoop en verwondering over wat God kon doen.

Dit Emmaüsverhaal belicht een diep menselijke ervaring. Er is teleurstelling, gemis en verslagenheid, waardoor mensen het moeilijk vinden om nog te geloven in een doorbraak of in vernieuwing. Tegelijk is er een zacht stemmetje dat van binnen fluistert dat niet alles verloren is. De twee leerlingen voelden dat er iets van binnen brandde toen de vreemdeling sprak. Pas achteraf konden ze onder woorden brengen dat hun hart al een signaal gaf. Veel mensen herkennen dit in hun eigen leven: soms is er een plotseling besef dat er meer is dan zorgen en verdriet, maar men durft het niet te aanvaarden. Later, als er

een beslissende ontmoeting of een klein wonder gebeurt, beseft men: “Eigenlijk wist ik het al.” Dat is het moment waarop de oude wanhoop verandert in hoop, en traag begrijpen overslaat in helder inzicht.

In het dagelijks leven hoeft deze ommekeer niet altijd spectaculair te zijn. Het kan een klein gebaar zijn: iemand die je uitnodigt om te blijven eten, een hand op je schouder, een goede vraag die je op een nieuw spoor zet. Net zoals bij Emmaüs kan een gebaar van liefde of gastvrijheid opeens de deur openen naar geloof in iets wat groter is dan je zorgen. Het verhaal benadrukt bovendien dat God niet altijd blijft op de manier die wij verwachten. Jezus verdwijnt zodra ze Hem herkennen, alsof Hij duidelijk wil maken dat de ontmoeting niet kan worden vastgelegd of gebruikt als bewijs. Hij is niet te bezitten. Tegelijk is dat korte moment genoeg om de leerlingen volledig te veranderen. Ze staan op, keren terug naar waar ze vandaan kwamen en delen vol blijdschap hun ervaring.

Uiteindelijk nodigt het Emmaüsverhaal ieder mens uit om met open ogen en open hart te reizen. Waar verdriet en wanhoop een schijnbaar eindpunt lijken, kan een onverwachte ontmoeting alles veranderen. Soms is het een vriend, een vreemdeling, of een rustig moment dat ons hart doet branden. Door gastvrijheid, aandacht en geloof kan het onmogelijke toch binnenkomen, als een teken dat de hoop blijft.

Ivo Krewinkel, pastoor

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werd deze **overledene** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 1 maart : Levi Stultiens, 0 jaar



Moge hij nu de vleugels van zijn ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN

PALMZONDAG:

zaterdag 12 april

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 17.30 uur
GEZINSMIS met alle communicanten

zondag 13 april

Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur



WITTE DONDERDAG:

donderdag 17 april

Herdenking van het Laatste Avondmaal
Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur

GOEDE VRIJDAG:

vrijdag 18 april



Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer:

Sint-Jozefkerk (Keent) 15.00 uur

Samen bidden van de Kruisweg:

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur

PAASWAKE:

zaterdag 19 april

Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.30 uur

1E PAASDAG:

zondag 20 april

Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer

Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur

2E PAASDAG:

maandag 21 april

Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur



EXTRA VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD:

Tijdens de 40-daagse vastentijd is er
iedere maandag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel.

VIERINGEN MEI-MAAND MOESELKAPEL:

In de **meimaand** is er elke maandag t/m zaterdag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel, met vooraf, om 08.40 uur, bidden van de rozenkrans.

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode

17 mei t/m 29 juni 2025

Sluitingsdatum

2 mei

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

5 april t/m 11 april 2025

Zondaglezingen : 5e zondag van de Veertigdagentijd

Js 43, 16-21: God baant nieuwe wegen voor zijn volk.

Fil 3, 8-14: Paulus heeft alles prijsgegeven om één te zijn met Christus.

Joh 8, 1-11: Jezus veroordeelt de vrouw niet.

Misintenties

Zaterdag 5 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 6 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag

Maandag 7 april 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Dinsdag 8 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

Woensdag 9 april 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Donderdag 10 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Vrijdag 11 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest



Zondaglezingen : Palmzondag – Passie van de Heer

- Lc 19, 28-40:** 'Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer!'
Js 50, 4-7: 'God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan.'
Fil 2, 6-11: 'Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood.'
Lc 22, 14—23, 56: 'Deze mens was waarlijk een rechtvaardige.'

Misintenties

**Zaterdag 12 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Palmпасenmis met de communicanten**

Het welzijn van onze parochie
(Collecte voor de Vastenactie)



**Zondag 13 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap**

Maandag 14 april 09.00 uur Moeselkapel
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Dinsdag 15 april 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Woensdag 16 april 09.00 uur Moeselkapel
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

Lezingen : Witte Donderdag

- Ex 12, 1-8. 11-14:** 'Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken.'
1 Kor 11, 23-26: Brood en wijn als een teken van Jezus' liefde tot het uiterste.
Joh 13, 1-15: 'Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.'

Witte Donderdag

Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde

Donderdag 17 april 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Goede Vrijdag

Vrijdag 18 april 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer



Vrijdag 18 april 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Kruisweg

19 april t/m 25 april 2025

Lezingen : Paaswake

Ex 14, 15—15, 1: God bevrijdt zijn volk uit slavernij en dood.

Rom 6, 3-11: Door ons doopsel delen we in Christus' sterven en verrijzen.

Lc 24, 1-12: De vrouwen gingen naar het graf en vonden er het lichaam van Jezus niet.

Zondaglezingen : Pasen - Verrijzenis van de Heer

Hnd 10, 34a. 37-43: Petrus getuigt over zijn ervaringen met Jezus en over zijn geloof in de verrijzenis.

Kol 3, 1-4: Wie gedoopt is, zal leven in de kracht van de verrezen Christus.

Joh 20, 1-9: Petrus en de geliefde leerling liepen vlug naar het lege graf.

Misintenties

Zaterdag 19 april 19.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Plechtige Paaswake - Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater

Uit dankbaarheid van een gezin

(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 20 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Hoogfeest van Pasen -

Cor Steijvers (vanwege verjaardag)

(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)

Maandag 21 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Tweede Paasdag

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

(Zang: m.m.v. Gemengd Koor en Gregoriaans Herenkoor)

Dinsdag 22 april 09.00 uur Moeselkapel

Dat de vormelingen van dit jaar open blijven staan voor Gods Geest

Woensdag 23 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor allen die werken in de gezondheidszorg

Donderdag 24 april 09.00 uur Moeselkapel

Truce Stroucken (jaardienst)

Jaardienst familie Wiermans - Coolen en gezinsleden



Vrijdag 25 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

26 april t/m 2 mei 2025

**Zondaglezingen : 2e zondag van Pasen – BELOKEN PASEN – Zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid**

Hnd 5, 12-16: De apostelen zetten met succes het werk van
Jezus verder.

Apk 1, 9-11a. 12-13. 17-19: 'Vrees niet. Ik ben het, de Levende.'

Joh 20, 19-31: Tomas raakt de wonden van Jezus aan en gelooft.

Misintenties

Zaterdag 26 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 27 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Riky Creemers - Weemers (trouwdag)

Ter herinnering aan de huwelijksdatum van Wim en Marianne

**Dinsdag 29 april 09.00 uur Moeselkapel - H. Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa**

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Woensdag 30 april 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Donderdag 1 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Familie Stroucken



Vrijdag 2 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel - H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

3 mei t/m 9 mei 2025

Zondaglectingen : 3e zondag van Pasen

Hnd 5, 27b-32. 40b-41: Niets kan de leerlingen tegenhouden om van hun geloof te getuigen.

Apk 5, 11-14: Talloze engelen brengen lof aan het Lam.

Joh 21, 1-19: De Verrezene verschijnt bij het meer van Tiberias en spreekt Petrus aan.

Misintenties

Zaterdag 3 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Zaterdag 3 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - HH. Filippus en

Jakobus, apostelen

Het welzijn van onze parochie

Zondag 4 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voor de zieken en eenzamen in onze parochie
(*Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw*)

Koffiezonntag



Maandag 5 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Overleden ouders Kessels - Kwakman en overleden broers

Dinsdag 6 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Woensdag 7 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Donderdag 8 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Familie Stroucken

Vrijdag 9 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Dat de communiekanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

10 mei t/m 16 mei 2025

Zondaglezingen : 4e zondag van Pasen

Hnd 13, 14. 43-52: Paulus en Barnabas richten zich voortaan tot de heidenen.

Apk 7, 9. 14b-17: Het Lam zal de menigte weiden.

Joh 10, 27-30: Christus kent zijn schapen en geeft hun eeuwig leven.

Misintenties

Zaterdag 10 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Zaterdag 10 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Mia van Lierop - Nies (jaardienst)

Zondag 11 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Lien Keijers - Frenken (jaardienst), Jaak Keijers en zoon Sjack

Maandag 12 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Dat de vormelingen van dit jaar open blijven staan voor Gods Geest



Dinsdag 13 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel - H. Servatius, bisschop

Jan Aspers en Wendy van Tuel - Aspers

Woensdag 14 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel - H. Mattias, apostel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie



Donderdag 15 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel - Alle heilige Bisschoppen van Roermond

Familie Stroucken

Vrijdag 16 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Om Gods zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

17 mei t/m 18 mei 2025

Zondaglezingen : 5e zondag van Pasen

Hnd 14, 21-27: God opent de poort van het geloof voor alle mensen, zonder onderscheid.

Apk 21, 1-5a: God zal zijn schepping voltooien en alles nieuw maken.

Joh 13, 31-33a. 34-35: Jezus vraagt ons om elkaar lief te hebben zoals Hij ons liefheeft.

Misintenties

Zaterdag 17 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Zaterdag 17 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alda van de Kerkhof - Clement en Bèr van de Kerkhof (jaardienst)

Overleden ouders Meulen - Levels en overleden familieleden

Zondag 18 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Jan Stals, Mia Stals - Clijsters en overleden familieleden (jaardienst)

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12, 6001 SJ Weert
Kerkstraat 94, 6006 KR Weert
Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuidgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuidgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert BV
grafmonumenten -
marmeerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch
Installatiebureau
St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)
(tijdelijke vervanging)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------