

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 4 ♦ nummer 4
Periode 8 april t/m 21 mei 2023

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl;

moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

MEIMAAND - MARIAMAAND

Wie op vakantie een oude kerk of kathedraal bezoekt, komt haar zeker tegen: de heilige maagd Maria. Waar komt de bijzondere band van katholieken met Maria vandaan? In dit nummer van het parochienieuws een korte geschiedenis van de Mariadevotie.

Bijna elke zichzelf respecterende middeleeuwse of oudere stad heeft wel een Maria- of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Haar verering komt op gang sinds zij in 431 op het Oecumenisch Concilie van Efeze wordt uitgeroepen tot Moeder van God: 'theo-tokos', God-barend.



Maria Theotokos: Russisch icoon uit de vroege 14e eeuw

Die eretitel kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Welke ontwikkelingen gaan er vooraf aan dat gedenkwaardige moment?

Beginnen we bij het oudste document dat spreekt over Jezus' moeder: de Bijbel. En wel in het bijzonder de geschriften van het Nieuwe Testament. Laten we ze niet lezen in de volgorde waarin ze nu gebundeld zijn, maar in de volgorde waarin ze - vermoedelijk - zijn ontstaan.

De oudste geschriften vormen de brieven van Paulus. Slechts één keer komt hij in het voorbijgaan te spreken over Jezus' moeder. In zijn brief aan de Galaten, naar men aanneemt geschreven rond het jaar 55:

...toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet...

Dat is wel heel zuinig geformuleerd. Paulus noemt zelfs niet haar naam.

Die krijgen we pas te horen, als het eerste evangelie geschreven wordt. Dat van Marcus. Vermoedelijk eind jaren zestig van de eerste eeuw. Als Jezus optreedt in de synagoge van zijn dorp van herkomst, Nazareth, zeggen de aanwezigen: "Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria...?"

- vervolg zie pagina 4 -

Het is een prikkelende gedachte dat er bijna veertig jaar zijn verlopen sinds het heengaan van Jezus, voordat de naam van zijn moeder wordt genoemd. En dan nog. Even tevoren heeft Marcus verteld dat zij er met Jezus' broers op uit is gegaan om Hem naar huis terug te halen, omdat hij in hun ogen niet goed bij zijn hoofd was geworden. Dat is alles wat Marcus ons over Maria te zeggen heeft.

Zeker tien jaar na Marcus komen Matteüs en Lucas met hun evangeliën. Zij vertellen over de babytijd van Jezus. Weten te melden dat zijn moeder, Maria, verloofd was met ene Jozef. En dat zij nog maagd was op het moment van zijn geboorte. Met name Lucas beschrijft de kindertijd van Jezus uit het oogpunt van zijn moeder. Latere generaties veronderstellen dan ook dat hij die verhalen van haar zelf heeft gehoord.

Lucas vertelt dat er een engel op haar af wordt gestuurd die haar "begenadigd" noemt, omdat zij de moeder van de Messias zal worden. Dat zij daar haar ja-woord aan geeft. Dat zij door haar bejaarde nicht Elisabeth begroet wordt als "de moeder van mijn Heer", waarop zij haar beroemde hymne zingt: "Magnificat, mijn ziel prijst hoog de Heer." Dat zij, hoogzwanger, met haar man Jozef naar Bethlehem moet reizen voor een volkstelling. Dat daar het kind geboren wordt in een voerbak. Dat er herders op kraamvisite komen, gewaar-schuwd door zingende engelen aan de hemel. Dat Maria al wat er gezegd wordt bewaart in haar hart. Dat tijdens de opdracht van het kind in de tempel een bejaarde gelovige zegt dat dit kind de Messias zal zijn, en dat haar hart door een zwaard doorboord zal worden. Als Jezus twaalf is, blijft hij in de tempel achter. Drie dagen zoeken Maria en Jozef hun kind "met smart". Dan verspringt Lucas' verhaal naar de volwassen Jezus en horen we nagenoeg niets meer over zijn moeder.

Johannes schrijft zijn evangelie tegen het einde van de eerste eeuw. Hij weet nog te vertellen dat Jezus' moeder - net als hijzelf - op de bruiloft van Kana aanwezig is. Zij maakt Hem erop attent dat ze geen wijn hebben. Maar Hij brengt haar onder de aandacht dat het haar niet toekomt zijn heilswerk op gang te brengen. Johannes is de eerste die vertelt dat zij onder het kruis van Jezus stond. Bijna zeventig jaar na Jezus' optreden. Jezus wijst haar toe aan zijn geliefde leerling, van wie men aanneemt dat het diezelfde Johannes was, de schrijver van het evangelie. Hij zou zijn informatie dus uit de eerste hand hebben.

Lucas schrijft nog een vervolgboek op zijn evangelie: de zogeheten Handelingen van de Apostelen. Daarin komt Jezus' moeder nog één keer voor. Na Jezus' heengaan blijven zijn leerlingen "volharden in het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus."

Omwille van de verbondenheid met de heilige Geest van Pinksteren en met het volhardend gebed met de apostelen bidden wij aan het einde van de voorbede in heilige Mis het Weesgegroet.

Moge de Meimaand een gelegenheid zijn met Maria de Moeder van Jezus meer verbonden te zijn - de Troosteres der Bedrukten (Moeselkapel) en de Koningin van de Vrede.

Ivo Krewinkel, pastoor

KRUIS

Al geruime tijd hangt in de Moeselkapel een ander kruisbeeld. Voorheen hing het kruisbeeld boven de boog bij het altaar, maar dat hing net te hoog om goed te kunnen zien; omdat de aandacht ook direct uitgaat naar Maria in de grot. Het 'nieuwe' kruis hangt boven de deur van de kapel zodat we na een bezoek aan Maria, de zegen van OL Heer meekrijgen bij het verlaten van de kapel.

Het kruisbeeld dat in de Moeselkapel hing, heeft nu (Palmzondag) een vaste plek gekregen op het priesterkoor in de Sint-Jozefkerk. In de Sint-Jozefkerk was immers geen goed zichtbaar groot kruisbeeld met corpus aanwezig.

Dankzij de inspanningen van Pierre Piepers en Math van Gemert hebben we dit kunnen realiseren.

Het eikenhout voor het kruis en de sokkel is geschonken door 'Openluchtmuseum Eynderhoof Nederweert-Eind'. Heel veel dank daarvoor!



Moge het kruis in onze Sint-Jozefkerk ons inspireren tijdens de vieringen van de heilige Mis.

NIEUW KERKBESTUURSLID

De heer **Theo Jongeling** is onlangs toegetreden tot ons bestuur en als zodanig benoemt door het Bisdom voor een periode van 4 jaar. Theo is zeker geen onbekende in onze gemeenschap. Samen met echtgenote Joke (die ook jarenlang bestuurslid is geweest) viert hij met grote regelmaat in onze Sint-Jozefkerk de zondagse eucharistie mee. Eveneens is Theo proost van de Broederschap van OL Vrouw van Weert en de organisator achter de kerstpakkettenactie. Zijn aandachtsgebied binnen het bestuur zal voornamelijk gericht zijn op het ontwikkelen van een toekomstvisie voor onze parochie. We bidden met hem om de wijsheid van Gods Geest!

AFWIJKENDE/EXTRA VIERINGEN:

- In de **meimaand** is er elke maandag t/m zaterdag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel, met vooraf, om 08.40 uur, bidden van de rozenkrans.
- de **Communieviering in de Sint-Matthiaskerk op Leuken** (zondag 28 mei - Pinksteren - om 10.30 uur) is een extra viering; d.w.z. dat de normale vieringen in dit weekend (dus op zaterdagavond om 17.30 uur in de Sint-Matthiaskerk op Leuken en zondagmorgen om 10.00 uur in de Sint-Jozefkerk op Keent) gewoon doorgaan.
- de **Communieviering in de Sint-Jozefkerk op Keent** is ook een extra viering; deze is op donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag - op het gewone tijdstip (10.00 uur). De H.Mis van 09.00 uur in de Moeselkapel op die dag met vooraf rozenkransgebed gaat ook gewoon door.

VIERINGEN PASEN

PAASWAKE:

Zaterdag 8 april Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater
Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.30 uur

1E PAASDAG:

Zondag 9 april Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer
Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur

2E PAASDAG:

Maandag 10 april **Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur**

PAASBRIEF DEKEN FRANKEN - WEERT 2023

(geschreven aan de leden van het Weerter Missiethuisfront)

EEN MOOI JUBILEUM, 40 JAAR PRIESTER!

Gisteren vroeg Theo Nouwen mij of ik weer een Paasbrief wilde schrijven. Tuurlijk! Ik dacht, wat zal ik schrijven? Palmzondag, de Goede Week en Pasen blijven belangrijk. Ze vertellen over het leven van Jezus, ze vertellen over ons eigen leven, over mijn leven. In deze tijd moet ik altijd terugdenken aan vroeger. Toen ik 15, 16 jaar was, vierde mijn familie Pasen in mijn geboortestad Eindhoven. De kerk, nu al lang afgebroken, zat toen redelijk vol. Vóór de Paaswake oefenden we eerst.

Toen ik 19 jaar was, ging ik naar Rolduc, om voor priester te studeren. Er waren toen in mijn eerste jaar ca. 65 studenten en 5 jaar later ca. 95 studenten. Toch nog het rijke Roomse leven. Rolduc, een bijzondere tijd.

Op 28 mei 1983 werden we met onze klas - 12 diakens - tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond. De kerk zat nokvol. Een prachtige receptie.

Van de 12 zijn er al 3 dood. De week na 28 mei had ik vrij.

Zondag 29 mei vierde ik de eerste Mis in de Oude Munt in Tegelen, waar 2 zussen verbleven. Van de toen aanwezige mensen zijn er al verschillende overleden, waaronder mijn ouders. Later, toen ik de foto's bekeek, drong het een beetje tot mij door, wat mijn priesterwijding voor mijn ouders heeft betekend. Ik zou graag nog eens met hen daarover willen praten!

In die vrije week daarop ben ik naar Kevelaer geweest. Niets afgesproken.

Daar trof ik Jan Verhees aan met zijn moeder. Jan zou een jaar later priester worden gewijd. Ik heb in Kevelaer in een kapel de H. Mis opgedragen, Jan was misdienaar en zijn moeder "volk". En zondag 5 juni was ik in mijn thuisparochie, de H. Augustinus in Geleen, om daar de eerste Mis te vieren. Vanaf die dag was het weer 6 weken lang droog!

U begrijpt het al, dit jaar is het 40 jaar geleden. Op **28 mei 2023** - eerste Pinksterdag - vier ik mijn Robijnen Priesterfeest in Weert, waar ik ruim 17 jaar ben. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het zal anders zijn dan 40 jaar geleden, andere mensen, andere omgeving. En 40 jaar rijper!!!

- vervolg zie pagina 8 -

U zult ook al lang priester zijn of geprofest. Jaarlijks zijn het bijzondere dagen, die ons herinneren aan ons eens gegeven ja-woord. De mensen in onze missies zullen ons zeker steunen op onze levensweg. En wij hen!

Moge het Paasfeest 2023 nieuw leven geven aan ons en aan de christenen hier én in de missiegebieden.

Zalig Pasen!

Deken Franken

BEDEVAARTREIS NAAR LOURDES

Het Dekenaal Lourdescomité Weert en regio organiseert in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim ook in 2023 de jaarlijkse bedevaartreis naar Lourdes. Dit jaar wordt de reis gehouden van **11 tot en met 16 september** a.s.

Vele zieken en pelgrims zijn de afgelopen jaren naar dit bedevaartsoord gereisd. Een reis die wij van harte aanbevelen.



De deelnemers gaan in grote getalen vanuit de gehele wereld naar Lourdes om Maria te danken of om haar steun en kracht te vragen of om onze zorgen bij haar te laten. Iedere deelnemer heeft zo zijn of haar eigen intentie.

Hebt u een te kleine beurs voor deze reis, dan kunnen wij u misschien een kleine financiële ondersteuning bieden.

Vanuit het Deken van Tuel-fonds beschikken wij over een bijdrage die we kunnen inzetten als de kosten van deze reis voor u te hoog zouden zijn.

Voor meer informatie over deze reis kunt u zich wenden tot:

Toos Tinnemans voor Nederweert, tel.nr 0495-633421

Nelly Craemers voor Stramproy , tel.nr. 0495-563328

Deken Hans Franken voor Weert, tel.nr. 0495-537628

Harrie Hanssen voor Weert , tel.nr. 0495-542410.

Het comité verzorgt op aanvraag ook informatiebijeenkomsten over de Lourdesreis. Neem daarvoor contact op met een van bovenstaande comitéleden.

50 JAAR BISDOMBLAD DE SLEUTEL

Het bisdomblad De Sleutel bestaat 50 jaar. De Sleutel is een kleurrijk kwartaalmagazine van het bisdom Roermond over geloof en leven in Limburg. Het eerste nummer van de jubileumjaargang is onlangs verschenen en in juni valt de nieuwe uitgave bij alle abonnees op de mat.



Het bisdomblad werd een halve eeuw geleden opgericht als opvolger van het enkele jaren daarvoor ter ziele gegane weekblad Credo. Deze krant speelde met name in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een belangrijke rol in kerkelijk Limburg. Begin jaren zeventig werd een tweewekelijkse nieuwsbrief van acht pagina's opgericht onder de naam IBR (Infobulletin Bisdom Roermond). Dit initiatief groeide in de loop van de jaren uit tot een volwaardig magazine. In de jaren tachtig werd de titel IBR vervangen door De Sleutel, een subtiële verwijzing naar de sleutel van Sint-Servaas, de eerste bisschop in wat nu Limburg is.

Sinds de opkomst van internet is ook de nieuwsvoorziening van het bisdom digitaal geworden, omdat dit veel sneller is. Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met het laatste kerkelijke nieuws van die week. En elk kwartaal is er De Sleutel als een aantrekkelijk magazine met verhalen en foto's voor iedereen die net iets meer wil weten over kerk en geloof in Limburg. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Het magazine valt dan elk kwartaal in de bus en alle lezers ontvangen ook elke week de digitale nieuwsbrief van het bisdom.

Vraag proefnummer of abonnement aan: www.bisdom-roermond.nl/desleutel

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werd deze **overledene** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:



Begeleid naar het crematorium:

- 8 maart : de heer Jacques Heijmans, 69 jaar

Moge hij nu de vleugels van zijn ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werd door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Moeselkapel:

- 25 maart : Damiën Bornes, zoon van
Damiën Bornes en Melissa van de Put

Dat Gods Zegen op hem ruste!

Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
20 mei t/m 2 juli	5 mei

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

8 april t/m 14 april 2023

Lezingen : Paaswake

Ex 14, 15 - 15, 1: God bevrijdt zijn volk uit angst en slavernij.

Rom 6, 3-11: Door ons doopsel delen we in Christus' sterven en verrijzen.

Lc 24, 1-12: 'Waarom zoekt gij de levende onder de doden?'

Zondagslezingen : Pasen - Verrijzeniszondag

Hnd 10, 34a.37-43: De apostelen getuigen over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus.

1 Kor 5, 6b-8: Ons paaslam is geslacht: Christus zelf.

Joh 20, 1-9: De door Jezus beminde leerling zag en geloofde.

Misintenties

Zaterdag 8 april 19.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

- Heilige Paasnacht - Plechtige Paaswake

Annie Scheers - van de Put wegens verjaardag en

Truus Scheers wegens verjaardag

(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)



Zondag 9 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

- Paaszondag - Verrijzenis van de Heer

Nellie Lempens - Beelen (zeswekendienst)

Maandag 10 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - 2e Paasdag

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

Dinsdag 11 april 09.00 uur Moeselkapel - Dinsdag onder het octaaf van Pasen

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Woensdag 12 april 09.00 uur Moeselkapel - Woensdag onder het octaaf van Pasen

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Donderdag 13 april 09.00 uur Moeselkapel - Donderdag onder het octaaf van Pasen

Toon en Lies Broers - Seerden

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 14 april 09.00 uur Moeselkapel - Vrijdag onder het octaaf van Pasen

Henk Verstappen

15 april t/m 21 april 2023

Zondagslezingen : Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen - zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Hnd 2, 42-47: De Handelingen van de Apostelen verhalen over de eensgezindheid onder de leerlingen en de ernst waarmee ze Jezus navolgen.

1 Pe 1, 3-9: Petrus verhaalt over de kracht van het geloof en een hemelse vreugde.

Joh 20, 19-31: De verrezen Jezus verschijnt met een boodschap van vrede aan de apostelen; de afwezige Thomas twijfelt.

Misintenties

Zaterdag 15 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Zondag 16 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Gaby Garnier (2e jaardienst)

Dinsdag 18 april 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom



Woensdag 19 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Donderdag 20 april 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 21 april 09.00 uur Moeselkapel

Truce Stroucken (jaardienst)

Zondagslezingen : Derde zondag van Pasen

Hnd 2, 14.22-33: Het was onmogelijk dat Hij door het dodenrijk werd vastgehouden.

1 Pe 1, 17-21: Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het Lam zonder vlek.

Lc 24, 13-35: Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.

Misintenties

Zaterdag 22 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Voorstel mis communicanten Leuken-Groenewoud

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 23 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voorstel mis communicanten Keent-Moesel-Graswinkel

Cor Steijvers



Dinsdag 25 april 09.00 uur Moeselkapel - H. Marcus, evangelist

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

Woensdag 26 april 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Donderdag 27 april 09.00 uur Moeselkapel - H Petrus Canisius, priester en kerkleraar

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 28 april 09.00 uur Moeselkapel

Jaardienst familie Wiermans - Coolen en gezinsleden

Zondagslezingen : Vierde zondag van Pasen - zondag van de Goede Herder - roepingenzondag

Hnd 2, 14a.36-41: Petrus eindigt zijn toespraak op Pinksteren met de oproep zich te bekeren en tot geloof te komen in de verrezen Heer.

1 Pe 2, 20b-25: We worden uitgenodigd om Christus te volgen in zijn geweldloos optreden.

Joh 10, 1-10: Jezus probeert duidelijk te maken wie Hij is voor de mensen. Als ze luisteren naar zijn stem, zullen ze leven vinden in overvloed.

Misintenties

Zaterdag 29 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 30 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Truus Stals - Hoeben (jaardienst)



Maandag 1 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Maandag 1 mei 09.00 uur Moeselkapel - H. Jozef, de arbeider

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Dinsdag 2 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 2 mei 09.00 uur Moeselkapel - H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar

Tot zekere intenties

Woensdag 3 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 3 mei 09.00 uur Moeselkapel - HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Voor roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Donderdag 4 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 4 mei 09.00 uur Moeselkapel

Familie Stroucken

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 5 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 5 mei 09.00 uur Moeselkapel

Henk Verstappen

Lies Verhagen - Ramakers

6 mei t/m 12 mei 2023

Zondagslezingen : Vijfde zondag van Pasen

Hnd 6, 1-7: Op weg naar een nieuw ambt in de jonge Kerk.

1 Pe 2, 4-9: Jezus is de hoeksteen waarop alles steunt.

Joh 14, 1-12: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.'

Misintenties

Zaterdag 6 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Zaterdag 6 mei 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Zaterdag 6 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Overleden ouders van Hoef - Stroeks (jaardienst)



Zondag 7 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

KOFFIEZONDAG

Maandag 8 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Maandag 8 mei 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Dinsdag 9 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 9 mei 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Woensdag 10 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 10 mei 09.00 uur Moeselkapel

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

Donderdag 11 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 11 mei 09.00 uur Moeselkapel

Toon Broers (jaardienst)

Familie Stroucken

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 12 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 12 mei 09.00 uur Moeselkapel

Lies Verhagen - Ramakers

13 mei t/m 19 mei 2023

Zondagslezingen : Zesde zondag van Pasen

Hnd 8, 5-8.14-17: De wonderdaden van de apostelen brachten een grote vreugde in Samaria. De nieuwe gelovigen werden de handen opgelegd en zij ontvingen de Heilige Geest.

1 Pe 3, 15-18: Petrus roept op om, ondanks tegenwind, te blijven getuigen van de hoop van het geloof.

Joh 14, 15-21: Jezus belooft ons een helper voor altijd: de Geest van de waarheid.

Misintenties

Zaterdag 13 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Zaterdag 13 mei 09.00 uur Moeselkapel - H. Servatius, bisschop

Tot zekere intenties

Zaterdag 13 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Overleden ouders Meulen - Levels en alle overleden familieleden

Zondag 14 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Lies Verhagen - Ramakers (moederdag)

Lien Keijers - Frenken (jaardienst), Jaak Keijers en zoon Sjack

Anny Schroeten - de Leeuw (trouwdag)

Mia Salmans - Jansen (moederdag)

(Zang : m.m.v. Capella Sine Vinculis)



Maandag 15 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Maandag 15 mei 09.00 uur Moeselkapel

Jan Aspens (verjaardag)

Dinsdag 16 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 16 mei 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Woensdag 17 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 17 mei 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Lezingen : Hemelvaart van de Heer

Hnd 1, 1-11: De Handelingen van de Apostelen begint met het verhaal van Jezus' afscheid en van zijn opname bij de Vader.

Ef 1, 17-23: Paulus geeft aan hoe Jezus door God is verheerlijkt, een heerlijkheid waartoe allen worden geroepen.

Mt 28, 16-20: Matteüs eindigt zijn evangelie met de zendingsoverdracht van Jezus en de belofte van zijn blijvende aanwezigheid.

Donderdag 18 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 18 mei 09.00 uur Moeselkapel - Hemelvaart van de Heer

Annie Vandenhende - Kanters (jaardienst)

Donderdag 18 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

1e Communieviering Keent-Moesel-Graswinkel



EERSTE
COMMUNIE



Vrijdag 19 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 19 mei 09.00 uur Moeselkapel

Familie Stroucken

Lies Verhagen - Ramakers

20 mei t/m 21 mei 2023

Zaterdag 20 mei 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Zaterdag 20 mei 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Zaterdag 20 mei 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alda van de Kerkhof - Clement en Bèr van de Kerkhof

Zondag 21 mei 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Wiel Smolenaers (jaardienst) en Gonnje Smolenaers - Verdonkschot

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers

Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert BV
grafmonumenten -
marmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch
Installatiebureau

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
"adverteerders van de maand".*

Deze keer zijn dit:

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:



Het kloppende hart

aan 't Oranjeplein



Podotherapie Hermanns

Houtstraat 12
6001 SJ Weert

Kerkstraat 94
6006 KR Weert

Telefoon 085 053 00 33

www.podotherapiehermanns.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parchiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parchiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------