

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 5 ♦ nummer 7

Periode 10 augustus t/m 22 september 2024

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 (Keent) en 0495-541609 (Moesel) en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

MARIA TENHEMELOPNEMING

Vele merkwaardige verhalen doen de ronde over wat er na Maria's dood met haar gebeurde. Waarop duiden die?

In 1950 kondigde paus Pius XII als dogma ('officieel leerstuk') af dat Maria met lichaam en ziel in de hemel was opgenomen. Op dat moment bestond dit feest al zowat vijftienhonderd jaar en werd het zowel in de Latijnse kerk van het westen als in de orthodoxe kerken van het oosten gevierd op 15 augustus, dezelfde dag als haar sterven.

Drie dagen na haar begrafenis daalt Jezus uit de hemel neer, vergezeld door een koor van engelen. Hij begroet de verzamelde apostelen, zoals Hij deed op paasmorgen: "Vrede zij u..." Nu antwoorden zij met een vers uit de Latijnse versie van Psalm 33:

Laat uw ontferming, Heer, over ons komen, zoals wij van u hadden gehoopt.

Dan herinnert Jezus hun eraan dat hij hen had uitverkoren om te heersen over de twaalf stammen van Israël. Krachtens die uitverkiezing vraagt Hij nu aan hen welke wens zij koesteren voor zijn moeder. Hun antwoord luidt: "Zoals u uit de dood bent opgewekt tot een nieuw leven bij de vader in een verheerlijkt lichaam, zo vragen wij dat nu ook voor haar." Daarop gaf Jezus bevel aan de aartsengel Michaël de steen van het graf weg te rollen. Hij richtte zich tot het dode lichaam met een citaat uit het Hooglied:

Lieve vriendin van mij, en mij het meest nabij: verrijs.

En zo geschiedde. Maria sprak geknield voor de Heer een dankgebed uit. Daarop nam Jezus haar op en vertrouwde haar toe aan de engelen.

We herkennen nog altijd het thema dat Maria als eerste Jezus mag volgen in zijn heerlijkheid. Maar bij nader inzien schuilt hier nog een mooie bijzonderheid. Blijkens dit verhaal vraagt de Heer aan zijn gelovigen wat zij verlangen. En het is dus krachtens het gebed en het verlangen van de geloofsgemeenschap, de Kerk, dat Maria met lichaam en ziel in de hemel wordt opgenomen. Want de Heer verhoort het gebed van zijn gelovigen.

Uiteindelijk komen die verhalen terecht in de theologie van de kerkelijke schrijvers. De eerste die daar uitvoerig bij stilstaat, is Modestus van Jeruzalem (+ 630). Het gehele verhaal, zoals hierboven verteld, wordt door hem in zijn theologie opgenomen. Naar diezelfde Modestus verwijst dan ook paus Pius XII als hij in 1950 Maria's tenhemelopneming als dogma afkondigt.

Net als bij de verhalen over Maria's sterfbed, bestaan ook hier verschillende varianten. De meest curieuze is die rond de apostel Thomas. Zoals we in de vorige aflevering lazen, werden alle apostelen van over de hele wereld in een wolk naar Jeruzalem overgebracht om als getuigen aanwezig te zijn bij Maria's dood en tenhemelopneming.

De apostelen door de lucht aangevoerd in een wolk. Terwijl Maria opvaart ten hemel werpt zij Thomas haar sjerp toe.

Maar Thomas moest helemaal vanuit India worden aangevoerd. Hij kwam dan ook te laat. Terwijl hij nog door de lucht zweefde kruiste hij de baan die Maria reeds beschreef in haar opgang naar de hemel. Zij wierp hem haar sjerp toe als bewijs dat zij in de hemel was opgenomen. Toen Thomas te midden van de anderen neerdaalde, kon hij aan de nog treurende mede-apostelen verkondigen wat er met Maria gebeurd was. Ze lachten hem uit. Waarop hij de sjerp liet zien. Zij begaven zich naar het graf en bevonden het inderdaad leeg. Zo werd Thomas, van wie in het evangelie wordt gezegd dat hij ongelovig was, in ere hersteld. Nu waren het immers de anderen die zich ongelovig toonden, en stonden alle apostelen weer op gelijke voet met elkaar.

In een van de versies van dit verhaal wordt beschreven hoe Jezus zijn moeder binnenleidt in het eeuwig leven. Maria ontmoet de aartsvaders van wie verteld wordt dat zij door de Heer opgenomen waren in het paradijs: Henoeh, Mozes en Elia. Zij krijgt de heerlijke woonplaatsen en kronen te zien van de martelaren. Ze ruikt de hemelse geuren en krijgt te eten van de bomen in het paradijs. Zij ziet de voorraadschuren waarin sneeuw, regen en winden zijn opgeslagen om ze op hun tijd uit te zenden over de aarde.

Maria vraagt haar Heer om een zachte behandeling voor de zondaars, want de mens is zwak.

Zij treedt door de poort het hemelse Jeruzalem binnen. De engelen begroeten haar met een diepe buiging. Omhoog kijkend ziet zij woontenten, gehuld in wierookgeur en engelenzang: "Mijn Heer", vraagt zij, "wie verblijven daar?" "De rechtvaardigen; zij wachten op de definitieve opstanding der doden." En zij voelt een warme vreugde.

Maria aan de zijde van Jezus bij het Laatste Oordeel. Zij ziet met zorg en erbarmen om naar de zondaars, en spreekt voor hen ten beste.

Dan kijkt zij neer op een zeer donkere streek, waar zwarte rook en stinkende zwaveldamp uit opstijgt. Er brandt een hevig vuur en er klinken geschreeuw en gehuil uit op. “En wie liggen daar?” “Het is de streek van de hel. Daar verblijven de zondaars ten prooi aan kwellende wroeging tot de laatste dag, omdat zij mijn genade hebben verkwanseld en mijn goddelijke geboden geminacht.” Nu voelt Maria verdriet en medelijden en zij vraagt haar Heer om een zachte behandeling vol erbarmen voor de zondaars, want de mens is zwak. En de Heer belooft het.

Die laatste zin maakt een nieuw perspectief open. Maria die voor de zondaars ten beste spreekt aan de zijde van de Heer in de hemel.

Ivo Krewinkel, pastoor

MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.



Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen.

Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in 's-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in het bisdom van 's-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was.

Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk 'In exilio spes' (In ballingschap is er hoop).

MIVA KERKCOLLECTE 2024:

Kraamkliniek zonder ambulance:

“Wat als het misgaat?”

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in afgelegen Zambia



Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in het afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht bij elkaar

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de collecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verloskundige Zelly.

Wilt u Zelly nu al steunen? U kunt een donatie overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te 's-Hertogenbosch. Of scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer direct. Hartelijk dank!



NAAR ROME IN HET HEILIG JAAR 2025

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid om een bedevaart naar Rome te maken. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen bieden in de meivakantie een Nationale Bedevaart naar Rome aan.



Programma

We bezoeken de graven van de apostelen, de grootste Mariakerk ter wereld, kerken die voor Nederlanders in Rome belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell'Anima. We wandelen langs plekken van hoop en uiteraard nemen we deel aan de audiëntie met de paus. Er staat ook een Nederlandse mis in de Sint-Pieter op het programma.

Vervoer en hotels

Voor deze bedevaart naar Rome kunt u kiezen uit vervoer per bus of vliegtuig. Bij de 8-daagse busreis (26 april t/m 3 mei) hoort een overnachting tijdens de heen- en terugreis. De 6-daagse vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. We logeren in prettige accommodaties (veelal kloosterverblijven) op gunstige plekken in het centrum van Rome. Het verblijf is op basis van halfpension (inclusief Italiaans ontbijt en diner). Lunch is steeds op eigen gelegenheid in de stad.

Goed ter been

Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht, omdat veel te voet zal worden gedaan. Deze bedevaart is helaas niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rollator of rolstoel.

Kijk voor alle informatie op:

<https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/reisinfo>

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
21 september t/m 27 oktober 2024	06 september

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze **overledenen** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de H. Barbarakerk (Tungelroy):

- 14 juni : mevrouw Toos van Pol - Kuppens, 93 jaar

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 20 juni : de heer Pierre Verstappen, 93 jaar

Vanuit de Keenterkerk:

- 27 juni : mevrouw Mia Isbouts - van Diepen, 86 jaar

Vanuit de Moeselkapel:

- 22 juni : mevrouw Liesje Boonen - Hendrix, 88 jaar
- 20 juli : mevrouw Leonie Cillekens - Waeyen, 93 jaar



Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 23 juni : Catharina Hertogs, dochter van
Jan en Angelique Hertogs - Renet

In de Moeselkapel:

- 16 juni : Giulio Pesce, zoon van Glenny Nijsen en Cheyenne Pesce
- 23 juni : Loïsa Stultiens, dochter van
Sebastiaan Stultiens en Lientje Pruijboom
- 30 juni : Djalissa Pruijboom, dochter van
Frank Pruijboom en Yvana Opbroek
- 21 juli : Mason Ramakers, zoon van
Mitch Ramakers en Daniëlle Barents
- 28 juli : David Baartmans, zoon van
Marijn en Karlijn Baartmans-Hermans

Dat Gods Zegen op hun ruste!

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

10 augustus t/m 16 augustus 2024

Zondaglezingen : Negentiende zondag door het jaar

1 K 19, 4-8: Een engel geeft Elia te eten in de woestijn.

Ef 4, 30 - 5,2: Een oproep om een liefdevol leven te leiden naar het voorbeeld van Christus.

Joh 6, 41-51: 'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.'

Misintenties

Zaterdag 10 augustus 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Zondag 11 augustus 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Dora Tobben - Zentjens (jaardienst)

Dinsdag 13 augustus 09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus



Woensdag 14 augustus 09.00 uur Moeselkapel - H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Donderdag 15 augustus 09.00 uur Moeselkapel - Maria Tenhemelopneming

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Vrijdag 16 augustus 09.00 uur Moeselkapel

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

17 augustus t/m 23 augustus 2024

Zondaglezingen : Twintigste zondag door het jaar

Spr 9, 1-6: De wijsheid nodigt ons uit om te eten van het brood en te drinken van de wijn.

Ef 5, 15-20: De Heilige Geest voert tot de wijsheid die ons leven vreugdevol maakt.

Joh 6, 51-58: Door de gaven van brood en wijn delen we volop in Gods leven.

Misintenties

Zaterdag 17 augustus 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 18 augustus 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Toos van Pol - Kuppens (zeswekendienst)

Albert Mathijssen (jaardienst)

Tjeu Houben (verjaardag)

Wiel Smolenaers (verjaardag) en Gonny Smolenaers - Verdonkschot



Dinsdag 20 augustus 09.00 uur Moeselkapel - H. Bernardus, abt en kerkleeraar

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

Woensdag 21 augustus 09.00 uur Moeselkapel - H. Pius X, paus

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Donderdag 22 augustus 09.00 uur Moeselkapel – H. Maagd Maria, Koningin

Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 23 augustus 09.00 uur Moeselkapel

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

24 augustus t/m 30 augustus 2024

Zondaglezingen : Een-en-twintigste zondag door het jaar

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b: Wij willen de Heer dienen, die ons uit Egypte heeft geleid.

Ef 5, 21-32: Heb elkaar lief zoals Christus de Kerk liefheeft.

Joh 6, 60-69: 'Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.'

Misintenties

Zaterdag 24 augustus 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Ouders Kessels - van der Looy (jaardienst)

(MIVA-collecte)

Zondag 25 augustus 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

(MIVA-collecte)

Dinsdag 27 augustus juli 09.00 uur Moeselkapel - H. Monica

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

Woensdag 28 augustus 09.00 uur Moeselkapel - H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Donderdag 29 augustus 09.00 uur Moeselkapel - Marteldood van de H. Johannes de Doper

Tot zekere intenties

Vrijdag 30 augustus 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

31 augustus t/m 6 september 2024

Zondaglezingen : Twee-en-twintigste zondag door het jaar

Dt 4, 1-2. 6-8: Luister naar de voorschriften van de Heer en gij zult leven vinden.

Jak 1, 17-18. 21b-22. 27: 'Weest uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders.'

Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23: Richt uw aandacht op het gebed van de Heer.

Misintenties

Zaterdag 31 augustus 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Ouders Janssen - Verdonshot (jaardienst)

Mia Jacobs - Hermans (jaardienst)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 1 september 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

René Moonen (verjaardag)

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag

Dinsdag 3 september 09.00 uur Moeselkapel - Verjaardag van de Wijding van de Kathedraal van Roermond

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren



Woensdag 4 september 09.00 uur Moeselkapel - H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

Donderdag 5 september 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 6 september 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

7 september t/m 13 september 2024

Zondaglezingen : Drie-en-twintigste zondag door het jaar

Js 35, 4-7a: Jesaja spreekt de ballingen moed in. Er komt bevrijding en nieuw leven.

Jak 2, 1-5: Heb oog voor de armen; zij zijn door God uitverkoren.

Mc 7, 31-37: Jezus laat doven horen en stommen spreken.

Misintenties

Zaterdag 7 september 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Zondag 8 september 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Tonny Beljaars (verjaardag)

(Zang : m.m.v. Capella Sine Vinculis)

Dinsdag 10 september 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie



Woensdag 11 september 09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Donderdag 12 september 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Vrijdag 13 september 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

14 september t/m 20 september 2024

Zondaglezingen : Vier-en-twintigste zondag door het jaar

Js 50, 5-9a: De profeet Jesaja is overtuigd van Gods hulp.

Jak 2, 14-18: Een geloof zonder daden is dood.

Mc 8, 27-35: 'Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden.'

Misintenties

Zaterdag 14 september 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 15 september 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Mw. Hennie Broods - Breeuwer (jaardienst)

Dora Tobben - Zentjens (verjaardag)

Dinsdag 17 september 09.00 uur Moeselkapel

Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de parochie

Woensdag 18 september 09.00 uur Moeselkapel

Tot zekere intenties

Donderdag 19 september 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

Vrijdag 20 september 09.00 uur Moeselkapel - HH. Andreas Kim Taegön, priester, en Paulus Chöng Hasang, en gezellen, martelaren

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel



21 september t/m 22 september 2024

Misintenties

Zaterdag 21 september 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Zondag 22 september 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Mia Houben - Verdonkschot (jaardienst)

Jos Verstappen (jaardienst)

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel: Het kloppende hart aan 't Oranjeplein	
Uitvaartverzorging Van Gansewinkel Groenewoudlaan 4 6004 VE Weert Telefoon 543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl	Friture De Köster Kruisstraat 7 6006 ZJ Weert Telefoon 537333 www.frituredekoster.nl
Podotherapie Hermanns Houtstraat 12/Kerkstraat 94 6001 SJ / 6006 KR Weert Telefoon 085 053 00 33 www.podotherapiehermanns.nl	Apotheek Zuijdgeest Oudenakkerstraat 57 Weert Telefoon 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl
Steenhouwerij Kanters Weert BV grafmonumenten - marmerwerken Hoolstraat 3 6006 SL Weert Telefoon 535529 www.kanters-weert.nl	Elektro Peulen B.V. Elektrotechnisch Installatiebureau St. Luciastraat 18 6002 BP Weert Telefoon 534651 www.peulenbv.nl
Laurens Geuns Uitvaartverzorging Vogelsbleek 18 A 6001 BE Weert Telefoon 549630 www.geuns.nl	<i>Hier had de vermelding van uw bedrijf kunnen staan...</i>

ABONNEMENTEN PAROCHINIENUEWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------