

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 4 ♦ nummer 2
Periode 28 januari t/m 5 maart 2023

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl;

moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

VASTEN

Vasten om de innerlijke ruimte vrij te houden en te beschermen.

Vasten is een wijdverbreid gebruik. Maar waarom zou je het doen? En hoe?

Vasten speelt een rol in alle religies, van oudsher en tot op de dag van vandaag. In de joodse godsdienst was en is het vasten (zich onthouden van voedsel, soms met een boetekleed aan en met as op het hoofd) een onmisbaar bestanddeel van de religieuze beleving. In het boeddhisme vormt het vasten (geen vast voedsel tussen 12 uur 's middags en de volgende morgen 6 uur, afzien van slapen in een goed bed en aalmoezen geven) een wezenlijk element van de reiniging die tot de verlichting moet voeren. In de islam wordt manifest en massaal de ramadan onderhouden, ook in den vreemde. Onder de christenen werd vroeger volgens strikte regels gevast. Die zijn nu grotendeels vervallen en er wordt van de gelovige verwacht dat hij of zij zelf een gepaste vorm vindt om te vasten. Daarbij wordt dus nu een beroep gedaan op de eigen creativiteit.

Dan zijn er ook nog de miljoenen mensen, die, zoals Gandhi het noemde, "een altijddurende gedwongen vasten beoefenen". Hun loodzwaar lot beweegt sommigen tot een tijdelijk, vrijwillig vasten en tot een broederlijk delen. Dat is overigens een oeroud motief in de Bijbel, waar het vasten dat de nood van de ander over het hoofd ziet, fel gediskwalificeerd wordt.

De laatste tijd doet een nieuwe vorm van vasten opgeld, die geen religieuze achtergrond heeft, maar op afslanken of op gezondheid gericht is, en heel consequente beoefenaars heeft.

Wat alle vormen van vasten gemeen hebben is: je iets ontzeggen. Dat klinkt negatief, maar heeft natuurlijk een positieve bedoeling en betekenis. Vasten wil ruimte maken voor wezenlijke waarden van het mensenleven. In een tijd waarin we overladen worden met consumptie en informatie, met indrukken en bijna onophoudelijke communicatie, is het moeilijk om onze innerlijke ruimte vrij te houden.

En toch is juist die innerlijke ruimte van beslissend belang voor de uitgroei van onze persoon. Het is de mystieke ruimte die iedere mens in zich draagt en waar hij of zij pas echt zichzelf wordt. Daar woont God in ieder van ons als de diepste Grond van ons bestaan, en daar vindt het levengevende contact met God plaats.

- vervolg zie pagina 4 -

Wie wel eens in een ervaring van de natuur, van de kunst of van een ontmoeting van mens tot mens een diepe stilte in zijn eigen hart beleefd heeft, voelt wel aan wat hier bedoeld wordt, ook al heeft hij of zij daarbij misschien nog niet uitdrukkelijk aan God gedacht. Die ruimte beschermen betekent God erkennen en eren. Daar gaat het uiteindelijk om in alle vormen van vasten.

Hoe kan dat er concreet uitzien?

Men kan zich beperken in eten en drinken, in het gebruik van tv, pc en mobieltje. Men kan tijd maken voor een hulpbehoevende of eenzame medemens. Men kan dingen op orde brengen, die men al lang voor zich uit geschoven heeft of relaties in orde brengen, die echt verbetering nodig hebben. Men kan tijd vrij maken voor stilte en/of gebed, alleen of samen met anderen. Men kan eens zorgvuldiger zijn in zijn oordeel over anderen. Men kan iets ondernemen voor de derde of vierde wereld.

In de katholieke kerk heet de vastentijd officieel de veertigdagentijd. Die naam duidt op de voorbereiding op het paasfeest, het hoogtepunt van ons liturgisch jaar. Op dat feest vieren we de trouw van de Vader aan zijn Zoon, ook over de dood heen; en daarmee tegelijk ook de trouw van onze God aan ons mensen, een trouw die verder reikt dan de 80 of 100 jaren van een mensenleven.

Het paasfeest wil ons helpen groot te denken over de liefde van onze God. Ignatius van Loyola zei graag “Deus semper maior”, God is altijd groter. Hij is altijd groter dan je denkt. Hoe groot je ook over Hem denkt, Hij is toch nog groter, vooral in zijn liefde, want God is liefde. Dát kan ons hart verruimen en verblijden.

Ivo Krewinkel, pastoor

BESTUURSBERICHTEN

Verleden jaar mochten wij André Wiermans begroeten als nieuw lid van ons kerkbestuur en dit jaar nemen we afscheid als kerkmeester van **Henk Houben**. Henk heeft jarenlang als lid en secretaris heel veel voor onze parochie en kerken betekend. Eerst op Groenewoud en later op Leuken. De voorbije jaren ook in het clusterbestuur van de vier parochies en uiteindelijk als lid van het bestuur van de fusieparochie Sint Jozef.

Wij zijn Henk en zijn lieve vrouw Lies ontzettend veel dank verschuldigd en wij blijven als geloofsgemeenschap op een hartelijke manier met hen beiden verbonden. Wij bidden met hen om Gods Zegen voor hun beider toekomst!!

Zijn taak als secretaris wordt overgenomen door Paul Essers.

In de loop van dit jaar hopen we ook op een verdere uitbreiding van ons bestuur om een gedegen en bestendig plan voor de toekomst van onze parochie en onze kerken en kapel te mogen opstellen.

Ivo Krewinkel, pastoor/voorzitter

OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

De Oecumenische Werkgroep Weert organiseert dit jaar weer vespervieringen in de Vastentijd, ter voorbereiding op het Paasfeest. Het thema is dit jaar: **“Een nieuw begin”**. De vespers worden gehouden elke woensdagavond op verschillende locaties en wel:



Vesperviering

- woensdag 1 maart : Bethelkerk, Maaspoort 30
- woensdag 8 maart : Moeselkapel, Irenelaan 93
- woensdag 15 maart : Kerk De Verrezen Christus, Nassaulaan 1
- woensdag 22 maart : kapel van de Zrs. Birgittinessen, Maasstraat 17
- woensdag 29 maart : Bethelkerk, Maaspoort 30
- woensdag 5 april : het koorgedeelte van de Paterskerk, Biest 43

Aanvang van de vespers is telkens om **19.30 uur**.

Deze vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, bestaan uit lezingen uit de Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden, stilte.

Van harte welkom!

De Oecumenische Werkgroep Weert

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Hoe deelnemen? Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Een productie van ignatiaansbiddens.org: ignatiaansbiddens.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

HERINNERING ACTIE KERKBALANS

in de vorige Parochiewijzer deden we al een dringende oproep aan **alle parochianen** om uw parochie financieel te ondersteunen in het kader van de jaarlijkse **Actie Kerkbalans**. Bij deze nog een keer een herinnering.



U kunt zelf een (periodieke)overboeking doen via uw bank, of een automatische incasso afgeven aan de administratie. Een formulier daarvoor kunt u aanvragen bij het Parochiekantoor. Het richtbedrag van de Kerkbijdrage is in 2023 door het Bisdome gesteld op **€ 130 per jaar**.

De bankrekeningen, waar u uw bijdrage naar kunt overmaken zijn:
Keent: NL56 RABO 0156 9065 38 St. Josephparochie
Moesel-Graswinkel: NL12 RABO 0156 9095 61 Verrezen Christus
Leuken-Groenewoud: NL79 INGB 0682 9624 06 R.-K. Parochie Sint Jozef

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Terugblik op 48 jaar kerststal Leuken / Kerstmis 2022

Voor de 48ste keer werd er op Leuken weer een prachtig kerstpanorama gebouwd - ook dit jaar weer opgesierd met modelhuisjes van vroeger en nu.

Dank aan: - de vrijwilligers die dit fraaie kerstpanorama hebben opgebouwd - de bloemendames die weer prachtige bloemstukken hebben gemaakt - Henk Hanssen en Mart Houben voor de kerstbomen - Gerrit Pruijboom en Gerard Rietjens voor het ophalen van de kerstbomen - de familie Frencken-van der Heijden voor de kerstverlichting - Derksen Brandbeveiliging (Bieco) voor de brandblusapparaten - Flinsenhof Vijvercentrum - van Kimmenade Accountantskantoor.

Ook dank aan de zangkoren voor het opluisteren van de diensten: Junior Popkoor Equal Voices / Vocalgroep SevenFifteen / Jongerenkoor Cantarella / Vocaal Ensemble Genti / Giocese / Dames Ensemble Cantarella / ons eigen Gemengd zangkoor en het fluitensemble van Schutterij St. Job. Ook dank aan de lectoren en collectanten.

Het was weer geweldig! Danke - danke - danke!

Uiteraard geldt dit dankjewel ook voor alle vrijwilligers die de Sint-Jozefkerk en de Moeselkapel in het groot (de geweldige kerstboom en enorme beelden) en in het klein (de lieflijke miniatuur kerstgroep) sfeervol hebben versierd en weer schoon hebben gepoetst!! Dank aan Capella sine Vinculis, het Gregoriaans- en Moeselkoor en The Ray-Stabbing Singers voor de muzikale omlijsting van de liturgie!

Mochten we iemand vergeten zijn, die als vrijwilliger werkt aan de instandhouding van onze parochie, weet dat wij dit zeer waarderen. Wij stelden ook uw belangstelling zeer op prijs.

U allen van harte bedankt!



FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze **overledenen** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Bijgezet in een graf op de Sint-Matthias begraafplaats:

- de heer Józsi Basstein, 77 jaar (overleden 15 november)

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 3 nov. : de heer Jan van den Boogaert, 85 jaar
- 29 dec. : de heer Harrie Kirkels, 82 jaar
- 1 jan. : mevrouw Fientje Claessens - Smets, 95 jaar



Vanuit de Moeselkapel:

- 6 jan. : mevrouw Mien Beelen - Schellekens, 83 jaar

Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Moeselkapel:

- 31 dec.. : Ayla en Julianne Budden, dochters van Sean en Evey Budden - Kirkels

Dat Gods Zegen op hen ruste!

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
4 maart t/m 9 april	17 februari

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

28 januari t/m 3 februari 2023

Zondagslezingen : Vierde zondag door het jaar

Sef 2, 3; 3, 12-13: Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

1 Kor 1, 26-31: Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren.

Mt 5, 1-12a: Zalig de armen van geest.

Misintenties

Zaterdag 28 januari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 29 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Ouders Camp - van Goor, kinderen en kleinkinderen (jaardienst)

Dinsdag 31 januari 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes (Don) Bosco, priester

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

Woensdag 1 februari 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel



Donderdag 2 februari 09.00 uur Moeselkapel - Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 3 februari 09.00 uur Moeselkapel

Henk Verstappen

4 februari t/m 10 februari 2023

Zondagslezingen : Vijfde zondag door het jaar

Jes 58, 7-10: Dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag.

1 Kor 2, 1-5: Paulus verkondigt in de kracht van de Geest.

Mt 5, 13-16: Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld.

Misintenties

Zaterdag 4 februari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Mia Stals - Clijsters (tweede jaardienst) en voor Jan Stals

Zondag 5 februari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Martha Saes - Coumans vanwege de sterfdag

(Zang : m.m.v. Moeselkoor)

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

KOFFIEZONDAG

Dinsdag 7 februari 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Woensdag 8 februari 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Donderdag 9 februari 09.00 uur Moeselkapel

Toon en Lies Broers - Seerden

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 10 februari 09.00 uur Moeselkapel - H. Scholastica, maagd

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus



Zondagslezingen : Zesde zondag door het jaar

- Sir 15, 15-20:** God kent ons door en door en laat ons vrij om te kiezen voor goed of kwaad.
- 1 Kor 2, 6-10:** De Geest van God doorgrondt alles en openbaarde ons in goddelijke wijsheid Gods geheime plan.
- Mt 5, 17-37:** Jezus roept op tot een duidelijke en radicale keuze voor het goede: laat uw ja 'ja' zijn, en uw neen 'neen'.

Misintenties

Zaterdag 11 februari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Harrie Kirkels (zeswekendienst)
Fientje Claessens - Smets (zeswekendienst)
Coen Luijten (jaardienst)

Zondag 12 februari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Onze dochter Linda Korten (jaardienst 5 jaar)
Jos Moonen en Toos Moonen - Geelen vanwege jaardienst en verjaardag

Dinsdag 14 februari 09.00 uur Moeselkapel - HH. Cyrillus, monnik, en H. Methodius, bisschop, patronen van Europa

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Woensdag 15 februari 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

Donderdag 16 februari 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament



Vrijdag 17 februari 09.00 uur Moeselkapel

Truce Stroucken (verjaardag)

Zondagslezingen : Zevende zondag door het jaar

Lv 19, 1-2.17-18: Bemin uw naaste als uzelf.

1 Kor 3, 16-23: Alles is van u maar gij zijt van Christus en Christus is van God.
Mt 5, 38-48: Bemint uw vijanden.

Misintenties

Zaterdag 18 februari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 19 februari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Gonnie Smolenaers - Verdonkschot (jaardienst) en Wiel Smolenaers
Mia Salmans - Jansen (sterfdag 16 februari 2020)

Dinsdag 21 februari 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Woensdag 22 februari 09.00 uur Moeselkapel - Begin van de Veertigdagentijd

Aswoensdag *Verplichte vasten- en onthoudingsdag*

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Tijdens de viering wordt het askruisje uitgereikt

Woensdag 22 februari 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Tijdens de viering wordt het askruisje uitgereikt



Donderdag 23 februari 09.00 uur Moeselkapel

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 24 februari 09.00 uur Moeselkapel

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

25 februari t/m 3 maart 2023

Zondagslezingen : Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Gen 2, 7-9; 3, 1-7: God heeft gewild dat de mens een vrij schepsel zou zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat hij kan kiezen om God en zijn liefde af te wijzen.

Rom 5, 12-19: De gave van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is sterker dan de zonde.

Mt 4, 1-11: Jezus trekt onder impuls van de Geest naar de woestijn om te worden beproefd. Het wordt duidelijk dat Hij zijn leven enkel wil bouwen op God en op zijn Woord.

Misintenties

Zaterdag 25 februari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 26 februari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Anny Schroeten - de Leeuw (jaardienst)



Dinsdag 28 februari 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Woensdag 1 maart 09.00 uur Moeselkapel

Tot zekere intenties

Donderdag 2 maart 09.00 uur

Voor een bijzondere intentie

Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 3 maart 09.00 uur Moeselkapel

Henk Verstappen

4 maart t/m 5 maart 2023

Misintenties

Zaterdag 4 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie
(Extra collecte Vastenactie)

Zondag 5 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers

Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuidgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuidgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert BV
grafmonumenten -
marmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch
Installatiebureau

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...

*Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
"adverteerders van de maand".*

Deze keer zijn dit:



Oudenakkerstraat 57

6006 BB Weert

Telefoon 524084

www.apotheekzuidgeest.nl



Elektrotechnisch Installatiebureau

St.Luciastraat 18, Weert

Telefoon 0495- 53 46 51

www.peulenbv.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert

Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38

Giften Sint Jozef Keent Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13

Moesel-Graswinkel ING rek.nr. NL05 INGB 0001 1904 11

Rabobank rek.nr. NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert

Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten

Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur

(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr. NL49 RABO 0135 9032 54

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)

Leuken-Groenewoud ING rek.nr. NL79 INGB 0682 9624 06