

# PAROCHIENIEUWS

## Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-  
Leuken-Groenewoud**

**Jaargang 4 ♦ nummer 6**  
Periode 1 juli t/m 13 augustus 2023

## **ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN**

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de mail: [keent@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:keent@parochiesweertzuidoost.nl);  
[moesel@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:moesel@parochiesweertzuidoost.nl); [leuken@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl).

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail [i.krewinkel@gmail.com](mailto:i.krewinkel@gmail.com).

### **KERKBESTUUR**

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, [i.krewinkel@gmail.com](mailto:i.krewinkel@gmail.com)

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

## LEESTIP VOOR DE ZOMER – DE NAMIDDAG VAN HET CHRISTENDOM

Een recensie van professor dr. Peter Nissen

*Ik deel dit artikel graag met u omdat ik in beginsel dezelfde kijk op de toekomst heb. Veel inspiratie bij het lezen gewenst en alvast een mooie zomer vol bezinning.*

**Ivo Krewinkel, pastoor**



De Tsjechische theoloog Tomáš Halík was na het lezen van enkele van zijn boeken en zijn autobiografie al een beetje mijn theologische held. Maar hij is het helemaal nu ik de vertaling heb gelezen van zijn jongste boek: ‘De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk.’ Ik wil niet zeggen dat dit het boek is dat alle andere (theologische) boeken overbodig maakt, zoals Gerard Reve lange tijd zijn ‘Het Boek van Violet en de Dood’ aankondigde (‘de Bijbel en het telefoonboek uitgezonderd’), maar het komt er toch dichtbij in de buurt.

Het ‘woord vooraf’ opent met een citaat van paus Franciscus: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar we beleven de verandering van een tijdperk.’ Dit inzicht is fundamenteel voor het hele boek. Het is tot veel kerkleiders nog niet doorgedrongen. De Nederlandse bisschoppen denken de boel nog te redden met lichte herstelwerkzaamheden. Hun laatste Ad limina-rapport getuigde van vermoeidheid, visieloosheid en volstrekt gebrek aan ideeën, zelfs in die mate dat het ook medewerkers van verschillende dicasteria in Rome is opgevallen. De bisschoppen zetten hun kaarten op alpha-cursussen en het importeren van priesters uit andere werelddelen en zij proberen met hulp van de Amerikaanse aanpak van James Mallon de mensen weer terug te krijgen in de kerk rond de priester en de sacramenten. Maar ik voorspel u: over twintig jaar gaat het hele bouwwerk van rooms-katholieke parochies in Nederland imploderen (zoals ook het bouwwerk van protestantse gemeenten in de PKN). Fusie van parochies of gemeenten is daarbij slechts palliatieve zorg: de pijn wordt verzacht, maar de patiënt overlijdt toch. Dat houdt ook James Mallon niet tegen. ‘Het verschuiven van ligstoelen op de Titanic’ noemt Tomáš Halík het.

- vervolg zie pagina 4 -

Er komt iets nieuws. De kerk gaat een compleet nieuw tijdperk in. Daarvan is Tomás Halík overtuigd, samen met de paus, en op goede gronden. Een van de vele kwaliteiten van zijn boek is namelijk dat hij sociologische feitenkennis en inzichten (hij is hoogleraar sociologie in Praag) weet te verbinden met theologische vergezichten (hij is vooral ook theoloog en priester). Hij beoefent wat hij zelf 'kairologie' noemt, een term waarvan hij pas later ontdekte dat ook de Oostenrijkse pastoraaltheoloog Paul Zulehner die in de jaren tachtig al eens gebruikte: hij geeft een theologische duiding van de tekenen van de tijd. Die tijd is geen kwantitatieve 'kloktijd' (chronos), maar is de kwalitatieve tijd (kairos) waarin wij tot beslissingen en handelingen worden uitgedaagd.

Hij laat de werkelijkheid tot zich doordringen dat het klassieke kerkelijke christendom in Europa en wereldwijd in een volgende levensfase is beland: de 'namiddag' uit de titel van zijn boek. Het christendom heeft al eerder opgehouden een religie te zijn in de betekenis van een samenbindende kracht in de samenleving en het houdt nu op een religie te zijn in de moderne zin van het woord: een ideologie, een 'isme', te midden van andere ideologieën.

Maar het evangelie doorbreekt het gevoel van vermoeidheid en frustratie dat dit met zich mee zou kunnen brengen. Het roept op om de netten opnieuw uit te werpen, maar nu aan de andere kant. Dat betekent dus: niet alles nog maar eens hetzelfde doen. Maar integendeel: bereid zijn om het op een nieuwe manier te doen. Anders gezegd: in de namiddag van het christendom doen zich, net als in de namiddag van een mensenleven, twee mogelijkheden voor, die van de rijping en die van de verstarring. Halík waarschuwt voor het tweede en wijst wegen naar het eerste. Een van die wegen is die van katholicisme naar katholiciteit, naar een wereldwijde gemeenschap, een 'civitas oecumenica', zoals paus Franciscus die bepleit in de encycliek 'Fratelli tutti'. In die gemeenschap vervult het christendom zijn dienende rol, niet als een gemeenschap van veroordelen en beleren, maar als een gemeenschap van luisteren en begrijpen.

Hoe het nieuwe tijdperk van het christendom zal zijn, weet ook Tomás Halík niet. Maar hij gebruikt het beeld van het paasdrama: dood en opstanding. En dat laatste vraagt van ons bereidheid om het nieuwe leven te ontvangen, de nieuwe toekomst van het christendom. Die zal voor een belangrijk deel liggen in kleine centra van open christendom, waar een levende spiritualiteit te vinden is (en niet de gebanaliseerde en gecommercialiseerde varianten ervan die opgang maken op de neoliberale markt van well-being) en waar zoekers bereid zijn met andere zoekers nieuwe wegen in te slaan.

Kloosterachtige plekken dus, denk ik dan. Zo beschrijft Tomás Halík ze ook: 'spirituele centra als plaatsen van aanbidding en contemplatie, maar ook voor ontmoeting en gesprek, waar geloofservaringen kunnen worden gedeeld.'

Het jaar is nog niet halverwege en het kan ons nog van alles aan boeiende theologische boeken brengen. Maar vooralsnog is 'De namiddag van het christendom' van Tomás Halík voor mij hét theologische boek van het jaar 2023.

Peter Nissen

## **VOORAANKONDIGING H. MIS VOOR PATER SJEF LITJENS**

Pater Sjef Litjens is jarenlang pastoor geweest van de parochie De Goede Herder - Groenewoud en later ook pastoor van de parochie Sint Matthias op Leuken. Na zijn emeritaat is pater Litjens in Weert blijven wonen en heeft hij op verschillende wijzen zijn priesterlijke en pastorale diensten nog kunnen uitoefenen. De laatste tijd ging de gezondheid van Sjef ernstig achteruit, hetgeen uiteindelijk recent leidde tot opname in de GGZ te Venray. Graag willen wij voor onze oud-pastoor bidden en voor hem de H. Mis tot zijn intentie opdragen en samen vragen om de troostende en helende kracht van Gods heilige Geest (hij is immers lid van de paters missionarissen van de heilige Geest).

Wij nodigen iedereen uit voor de eucharistieviering op **zaterdag 26 augustus** om 17.30 uur in de Sint-Matthiaskerk op Leuken. Deze heilige Mis wordt voor pater Litjens ter ere van de heilige Geest opgedragen en we bidden voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid.

## **VOORAANKONDIGING H. VORMSEL**

**Vrijdag 27 oktober** om 19.00 uur zal in de Sint-Jozefkerk te Keent het Sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend aan de kinderen uit groep 8 van de basisscholen van onze parochie uit de wijken Keent, Moesel, Graswinkel, Groenewoud en Leuken. De kinderen van het speciaal onderwijs in onze parochie mogen uiteraard ook aansluiten.

De Vormheer zal dit jaar pastoor-deken Hans Franken van de Sint-Martinus-parochie van Weert zijn, en de muzikale begeleiding is weer in handen van Martin Wilbers.

Aanmelden kan via de basisscholen of via [vormselweertzuidoost@gmail.com](mailto:vormselweertzuidoost@gmail.com).

## Periodiek schenken aan de parochie

Parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Wie regelmatig een gift doet aan een parochie kan een groot deel van het bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als het om een zogeheten periodieke schenking gaat. Parochies zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat betekent giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Het voordeel van een periodieke schenking ten opzichte van een gewone jaarlijkse gift, is dat het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is veel hoger is. Wie aan alle voorwaarden voldoet, mag de periodieke gift zelfs volledig aftrekken van de belasting. Dit laatste is natuurlijk buitengewoon interessant, omdat het de moeite waard maakt om een grote gift te doen. Het voordeel van een periodieke schenking voor de plaatselijke kerk is dat de parochie voor meerdere jaren verzekerd is van inkomsten.

De voorwaarden waaraan een periodieke schenking moet voldoen, zijn de volgende: het moet gaan om een jaarlijkse gift van hetzelfde bedrag aan dezelfde parochie, het bedrag moet minstens vijf jaar achter elkaar worden betaald (langer mag natuurlijk ook) en er moet een schriftelijke overeenkomst zijn gesloten, waarin de hoogte en de duur van de periodieke gift zijn vastgelegd. Uiteraard moet de gift helemaal vrijwillig worden gedaan en mag de gever er niets voor terugkrijgen, want dan zou het geen gift meer zijn. Een groot verschil met een gewone gift is dat er voor een periodieke géén fiscale drempel geldt.

Wilt u een overeenkomst sluiten om een periodieke gift te doen? Neem dan even contact op met de penningmeester van onze parochie, de heer Frans Meuwis. Hij kan u precies uitleggen hoe u zo'n overeenkomst sluit.



## FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze **overledenen** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Sint-Jozefkerk (Keent):

- 5 april : de heer Thei Stals, 89 jaar
- 16 mei : de heer Leon Brunenberg, 70 jaar



Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 21 mei : Naomi Uberga, dochter van  
Kaspar Ubergers en Sintija Uberga
- 21 mei : Sophia Kanters, dochter van  
Marc Kanters en Susanne Kanters - Schreurs

Dat Gods Zegen op hun ruste!

En onze felicitaties voor de **Eerste Communicanten** van IKC Leuken, Basisschool Aan de Bron en SBO Het Palet, voor wie het op Eerste Pinksterdag, 28 mei, feest was. Dat zij met Jezus in hun leven verbonden mogen blijven.

### Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

### Koffiezondag

**Iedere eerste zondag van de maand** koffiedrinken  
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

# SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

<b>Periode</b> 12 augustus t/m 24 september	<b>Sluitingsdatum</b> 28 juli
------------------------------------------------	----------------------------------

## LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

1 juli t/m 7 juli 2023

### Zondagslezingen : Dertiende zondag door het jaar

**2 K 4, 8-11.14-16a:** De profeet Elisa wordt gastvrij ontvangen.

**Rom 6, 3-4.8-11:** Door ons doopsel zijn we één met Christus.

**Mt 10, 37-42:** Wie zijn leven verliest om Mijnenwil, zal het vinden.

### Misintenties

#### Zaterdag 1 juli 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand en voor Thieu Beeren

Wim van Berkesteijn

#### Zondag 2 juli 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Lies Verhagen - Ramakers (verjaardag)

German Jacobs (zeswekendienst)

*(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)*

### KOFFIEZONDAG

#### Dinsdag 4 juli 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

#### Woensdag 5 juli 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

#### Donderdag 6 juli 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

#### Vrijdag 7 juli 09.00 uur Moeselkapel

Henk Verstappen





8 juli t/m 14 juli 2023

**Zondagslezingen : Veertiende zondag door het jaar**

- Zach 9, 9-10:** De eerste christenen zagen in deze profetie de aankondiging van Christus: een koning die vrede brengt.
- Rom 8, 9.11-13:** Men leeft pas voluit als men dankzij de Geest elke vorm van egoïsme doodt.
- Mt 11, 25-30:** Jezus brengt vrede in het hart van de mensen, van Hem leren we wat zachtmoedigheid betekent.

**Misintenties**

**Zaterdag 8 juli 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)**

Thieu Coumans (wegens verjaardag) en voor de familie Coumans – Moorees

**Zondag 9 juli 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)**

Voor een bijzondere intentie

**Dinsdag 11 juli 09.00 uur Moeselkapel**

**GEEN H. Mis**

**Woensdag 12 juli 09.00 uur Moeselkapel**

**GEEN H. Mis**

**Donderdag 13 juli 09.00 uur Moeselkapel**

**GEEN H. Mis**

**Vrijdag 14 juli 09.00 uur Moeselkapel**

**GEEN H. Mis**



15 juli t/m 21 juli 2023

**Zondagslezingen : Vijftiende zondag door het jaar**

- Js 55, 10-11:** Regen en sneeuw vallen uit de hemel en doen hun werk; zo is het ook met Woord van God: zijn liefde zal uiteindelijk doorbreken.
- Rom 8, 18-23:** De schepping lijdt onder de krachten van de zonde, maar op het einde van de tijden zal God heel de wereld van gedaante doen veranderen.

**Mt 13, 1-23 (of 1-9):** Gods Woord wordt overvloedig gezaaid en in goede grond levert het vruchten op.

### Misintenties

**Zaterdag 15 juli 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)**

Jos Meulen (jaardienst)

**Zondag 16 juli 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)**

Jaardienst Ida Beckers - Emans



**Dinsdag 18 juli 09.00 uur Moeselkapel**

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

**Woensdag 19 juli 09.00 uur Moeselkapel**

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

**Donderdag 20 juli 09.00 uur Moeselkapel**

Tot zekere intenties

**Vrijdag 21 juli 09.00 uur Moeselkapel**

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

**22 juli t/m 28 juli 2023**

**Zondagslezingen : Zestiende zondag door het jaar**

**W 12, 13. 16-19:** Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.

**Rom 8, 26-27:** De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

**Mt 13, 24-43 (of 24-30):** Laat beide samen opgroeien tot de oogst.

### Misintenties

**Zaterdag 22 juli 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)**

Het welzijn van onze parochie

**Zondag 23 juli 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)**

Overleden familieleden Tobben en Zentjens en uit dankbaarheid voor een 68-jarig huwelijk

**Dinsdag 25 juli 09.00 uur Moeselkapel - H. Jakobus, apostel**

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

**Woensdag 26 juli 09.00 uur Moeselkapel - HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria**

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

**Donderdag 27 juli 09.00 uur Moeselkapel - H. Titus Brandsma, priester en martelaar**

Toon en Lies Broers - Seerden

**Vrijdag 28 juli 09.00 uur Moeselkapel**

Har Stroucken (verjaardag)

**29 juli t/m 4 augustus 2023**

**Zondagslezingen : Zeventiende zondag door het jaar**

**1 K 3, 5.7-12:** Koning David krijgt van God een geest vol wijsheid en begrip.

**Rom 8, 28-30:** Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben.

**Mt 13, 44-52:** De grote schat van het Evangelie brengt grote vreugde én vraagt om een consequente levensstijl.

**Misintenties**

**Zaterdag 29 juli 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)**

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

*(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)*



**Zondag 30 juli 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)**

Sjraar Heussen (jaardienst - overleden 31 juli 2022 en verjaardag 10 augustus) en Lies Heussen - Smeets (verjaardag 3 augustus)

**Dinsdag 1 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar**

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

## Woensdag 2 aug. 09.00 uur Moeselkapel

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

## Donderdag 3 aug. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

## Vrijdag 4 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester

Henk Verstappen

### 5 augustus t/m 11 augustus 2023

#### Zondagslezingen : Gedaanteverandering van de Heer

**Daniël 7, 9-10. 1-14:** Zijn heerschappij is eeuwig en vergaat nooit, Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde

**2 Petrus 1, 16-19:** Gods stem hebben wij zelf gehoord toen wij met Hem waren op de heilige berg.

**Matteüs 17, 1-9:** Dit is Mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar Hem.

#### Misintenties

#### Zaterdag 5 aug. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Frits Caris wegens verjaardag

Overledenen van de familie Kessels - van der Looy



#### Zondag 6 aug. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

*(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)*

#### KOFFIEZONDAG

#### Dinsdag 8 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Dominicus, priester

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

#### Woensdag 9 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa

Annie Vandenhende - Kanters (trouwdag)

**Donderdag 10 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Laurentius, diaken en martelaar**

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

**Vrijdag 11 aug. 09.00 uur Moeselkapel - H. Clara, maagd**

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

**12 augustus t/m 13 augustus 2023**

**Misintenties**

**Zaterdag 12 aug. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)**

Het welzijn van onze parochie

**Zondag 13 aug. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)**

Frits Meulen (jaardienst)

**De redactie van het Parochienieuws  
wensst iedereen  
een fijne zomervakantie!**



Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

**Gezamenlijke winkeliers**

**Winkelcentrum Moesel:**

Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  
Groenewoudlaan 4  
6004 VE Weert  
Telefoon 543815  
[www.uitvaart-vangansewinkel.nl](http://www.uitvaart-vangansewinkel.nl)

Friture De Köster  
  
Kruisstraat 7  
6006 ZJ Weert  
Telefoon 537333  
[www.frituredekoster.nl](http://www.frituredekoster.nl)

Podotherapie Hermanns  
Houtstraat 12/Kerkstraat 94  
6001 SJ / 6006 KR Weert  
Telefoon 085 053 00 33  
[www.podotherapiehermanns.nl](http://www.podotherapiehermanns.nl)

Apotheek Zuijdgeest  
Oudenakkerstraat 57  
Weert  
Telefoon 524084  
[www.apotheekzuijdgeest.nl](http://www.apotheekzuijdgeest.nl)

Steenhouwerij Kanters Weert BV  
grafmonumenten -  
marmerwerken  
Hoolstraat 3  
6006 SL Weert  
Telefoon 535529  
[www.kanters-weert.nl](http://www.kanters-weert.nl)

Elektro Peulen B.V.  
Elektrotechnisch  
Installatiebureau  
  
St. Luciastraat 18  
6002 BP Weert  
Telefoon 534651  
[www.peulenbv.nl](http://www.peulenbv.nl)

Laurens Geuns  
Uitvaartverzorging  
Vogelsbleek 18 A  
6001 BE Weert  
Telefoon 549630  
[www.geuns.nl](http://www.geuns.nl)

*Hier had de vermelding van  
uw bedrijf kunnen staan...*

**Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot  
"adverteerders van de maand".**

**Deze keer zijn dit:**



**Kruisstraat 7  
6006 ZJ Weert  
Tel: (0495) 537 333**

[www.fituredekoster.nl](http://www.fituredekoster.nl)

**Groenewoudlaan 4  
6004 VE Weert  
Tel: (0495) 54 38 15**

[www.uitvaart-vangansewinkel.nl](http://www.uitvaart-vangansewinkel.nl)

### **ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS**

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres [parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl)
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



**Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud**

**[www.parochiesweertzuidoost.nl](http://www.parochiesweertzuidoost.nl)**

e-mail redactie [parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl)

## **Kerkgebouwen**

**Sint-Jozefkerk (Keenterkerk)** Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert  
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

**De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel)** Nassaulaan 1, 6006 CM Weert  
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

**Moeselkapel** Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten  
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur  
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

**Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud)** Voorstestraat 36, 6004 CD Weert  
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------