

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 4 ♦ nummer 9

Periode 28 oktober t/m 17 december 2023

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl;

moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

ADVENT

De weg van Advent is pijnlijk

Advent is het woord voor 'verwachten'. Jezus verwachten. Geduld oefenen en je verlangen niet richten op wat je ziet, maar op het onzienlijke. Advent, een tijd die haaks staat op wat we eigenlijk verlangen in deze wereld. Daarom wandelen we in deze overdenking langs de weg van Advent en laten we ons oproepen om te verwachten. We luisteren naar de woorden van Johannes de Doper, de wegbereider, degene die opriep om in actie te komen. Niet passief, maar actief te wachten.

Johannes de Doper, een man met een geschiedenis. Een man van wie de geboorte groots werd aangekondigd door een engel, en van wie de vader het niet geloofde. De man van wie de vader niet meer kon spreken en de man over wie grootse dingen werden gezegd. We lezen een stukje over de aankondiging van zijn geboorte:

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer, hun God. En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken.

Zijn levensdoel ligt al vast voordat hij geboren wordt, vanaf de moederschoot zal deze man vervuld zijn met de Heilige Geest en zal hij groot zijn voor de Heer. Vanaf het begin zal hij vol zijn van Gods genade. Dit moet ook wel als we zien welke taak hij krijgt. Nadat God 400 jaar stil is geweest, heeft Hij gesproken tot de ouders van Johannes. En nu was het de taak van Johannes om de stem te zijn die roept in de woestijn. Niet zomaar een stem, maar een stem van God.

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak Zijn paden recht.

Bekeer je, een roepende in de woestijn

Wat riep Johannes de mensen dan toe? Ze moesten zich bekeren. Veranderen van gedachtes. Niet alleen in het hoofd, maar met hun hele levenswandel. Hij riep ze op om berouw te hebben over hun zonden en zich tot een leven vol eerbied en ontzag voor God te richten. Waarom? Omdat Jezus zou komen. Dit zegt Johannes niet letterlijk, maar bedoelt hij wel als hij spreekt over het Koninkrijk. Als Jezus komt, komt namelijk de Koning van het Koninkrijk en zal Hij beginnen met het Koninkrijk van God te laten zien aan de mensen. Dat wat Johannes hier doet is al eerder voorzegt. Met zijn spreken en handelen vervult hij een profetie uit Jesaja 40.

Er is alleen een groep die denkt dat ze zich niet hoeven te bekeren. Het zijn de Sadduceeën en Farizeeën. Johannes zegt tegen ze: 'Adderengebroad! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?'

Hij stelt hier eigenlijk een retorische vraag: 'Wie heeft je wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Ik niet.' Deze mensen dachten dat ze het wel op een rijtje hadden en dat ze niet te veroordelen waren. Dat ze wel netjes en religieus genoeg leefden om niet in de hel te belanden. Johannes riep niet voor niks: bekeer je. Het is een afkeren ván iets en een toekeren náár iets. De mensen liepen af op de toorn van God, maar Johannes benoemde dat dat niet hoefde, ze zouden veilig zijn als ze zich zouden bekeren en in liefde, dankbaarheid en gehoorzaamheid aan de woorden van God zouden houden:

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

De bekering waar Johannes toe oproept is veel meer dan wat dagelijks goede dingen doen, of het aanhangen van een bepaalde leer. Het is een volledige verandering die zichtbaar is in de levenswandel. Het zit dus niet 'zomaar' goed tussen het volk en God. Dat probeert Johannes hier duidelijk te maken en hij wijst op een bekering die dieper gaat dan wat goed gedrag.

De weg van Advent

Is dit de weg van verwachting die je zou willen gaan? Johannes liep de mensen vooruit met de boodschap van bekering, berouw, verandering. Is dat de weg die je wilt gaan richting Kerst, richting Jezus' tweede komst? Het gaat verder dan dagelijkse goede intenties, een christelijke Instagrampost plaatsen of de juiste leerstellingen aanhangen. Het gaat over zijn als een boom die geworteld is en die daarom goede vruchten voortbrengt. En het gaat over kijken welk deel van je leven bekering nodig heeft en vragen om de heiligheid en kracht van de Heilige Geest om daar tegen te strijden, de rotte vruchten weg te gooien en er nieuwe vruchten te zien groeien. De weg van verwachting is de weg van pijn, sterven aan jezelf, zodat er nieuw leven kan komen.

Dat is de weg van advent. Liefdevol fluistert Hij toe dat je het niet alleen hoeft te doen, maar het van Hem mag leren. Dat zijn genade telkens genoeg is. Diezelfde stem roept van bekering, maar altijd richting het goede en weg van het kwade. Dat is advent. We zijn onderweg, loop richting het goede. De weg van Jezus.

'En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.'

Aan de slag!

Hoe zie jij bekering in jouw leven? Wanneer heb jij je voor het laatst duidelijk ergens van afgewend en je gekeerd naar het goede en schone van God? Wat komt er nu in je gedachten op waarvan je je moet afkeren?

(overweging van Maartje Kok)



ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

Het Allerzielenlof wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken gehouden op **zondag 29 oktober** om 15.00 uur met aansluitend zegening van de graven en het strooiveld op het kerkhof.

In de Sint-Jozefkerk wordt het Allerzielenlof gehouden op **zondag 5 november** om 15.00 uur en traditiegetrouw met muzikale medewerking van Harmonie Weert-Zuid Sint Joseph; aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof.

Op **zaterdag 28 oktober** wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken tijdens de heilige Mis van 17.30 uur in het bijzonder gebeden voor de overledenen van onze parochie in het afgelopen jaar. In de Sint-Jozefkerk op Keent gebeurt dit op **zondag 5 november** om 10.00 uur.



PLAATSING ALTAARSTEEN 1E ZONDAG VAN DE ADVENT

Zoals u in de vorige editie van het parochieblad hebt kunnen lezen is onze Rijksmonumentale Sint-Jozefkerk officieel tot parochiekerk van de fusie-parochie benoemd. Om dit te vieren wordt op de **eerste zondag van de advent 3 december** tijdens de mis van **10.00 uur** in het altaar een altaarsteen gelegd en wordt het altaar opnieuw gezegend.

We hebben dit in de Sint-Matthiaskerk op Leuken ook gedaan toen we tijdens het jubileum van koster Mart Verheijden het altaar van de Moeselkerk opnieuw in gebruik hebben genomen.

U bent van harte welkom!

OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEDAG

missio

De collecte voor Wereldmissiedag (weekend 21/22 oktober) heeft in onze parochie een bedrag van ruim € 303,- opgebracht. De opbrengst komt ten goede aan het pastorale werk voor de christenen in Libanon.

Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.

OVERLEDENEN 2022 - 2023 LEUKEN-GROENEWOUD

Tijdens de H. Mis op zaterdag 28 oktober, gedenken wij allen die ons in de dood zijn voorgedaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachteniskruisje op het bord hangt, achter in onze kerk.

- † Jan van den Boogaert (85 jaar)
- † Józsi Basstein (77 jaar)
- † Harrie Kirkels (82 jaar)
- † Fientje Claessens - Smets (95 jaar)
- † Richard Everaerts (54 jaar)
- † Twan Tak (80 jaar)
- † Toos Princen - Stijnen (85 jaar)
- † Leny Smits - Cuijpers (86 jaar)
- † Jan Beelen (88 jaar)
- † Sergio D'Alessandro (88 jaar)
- † Mart Schreurs (85 jaar)



OVERLEDENEN 2022 - 2023 KEENT-MOESSEL

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| † Giel Hockers | † Annie Bosma - Baaijens |
| † José van den Schoor | † Jan Hompes |
| † Huub Braeken | † Pierre van Mierlo |
| † Wilhelmiën Piepers - Hermans | † Carla Strijbos - Teunissen |
| † Mien Beelen - Schellekens | † Harrie Brils |
| † Ida van de Kerkhof - Beelen | † Mia Vaessen - van den Broek |
| † Sjef Hendrickx | |
| † Lies Verhagen - Ramaekers | |
| † Jean Janssen | |
| † Loet van Brussel | |
| † Christina Janssen - Meijers | |
| † Nellie Lempens - Beelen | |
| † Jacques Heijmans | |
| † Leen Vossen - Houben | |
| † Thei Stals | |
| † Leon Brunenberg | |
| † Dora Tobben - Zentjens | |



VOORAANKONDIGING MISVIERINGEN KERSTMIS - OUD EN NIEUW

Zaterdag 23 december

17.30 uur H. Mis 4^e zondag van de advent Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Zondag 24 december

N.B.: GÉÉN H. Mis om 10.00 uur in de Sint-Jozefkerk (Keent)

17.30 uur Gezinsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken)

19.00 uur Gezinsmis Sint-Jozefkerk (Keent)

21.00 uur Nachtmis Sint-Matthiaskerk (Leuken)

22.30 uur Nachtmis Sint-Jozefkerk (Keent)

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag)

09.30 uur Dageraadsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken)

11.00 uur Dagmis Sint-Jozefkerk (Keent)

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

09.30 uur H. Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken)

11.00 uur H. Mis Sint-Jozefkerk (Keent)



Woensdag 27, donderdag 28, en vrijdag 29 december

09.00 uur H. Mis Moeselkapel

Zaterdag 30 december

17.30 uur H. Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Zondag 31 december (Oudejaarsdag)

10.00 uur H. Mis Sint-Jozefkerk (Keent)

Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

10.00 uur H. Mis Sint-Jozefkerk (Keent)

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
16 december 2023 t/m 28 januari 2024	1 december

VOORAANKONDIGING OPENINGSTIJDEN KERSTSTAL ST. MATTHIAS- KERK LEUKEN

Voor de 49ste keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot kerstpanorama, met o.a. een vijver met vissen, kerstbomen en boompjes, opgezette dieren en het dorpje van Leuken. De 'bloemendames' zorgen weer voor een prachtige bloemenversiering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers.

De openingstijden zijn:

- Maandag 25 dec.	Eerste Kerstdag	van 11.00 - 17.00 uur
- Dinsdag 26 dec.	Tweede Kerstdag	van 11.00 - 17.00 uur
- Zaterdag 30 dec.		van 13.00 - 17.00 uur
- Zondag 31 dec.	Oudejaarsdag	van 11.00 - 17.00 uur
- Maandag 1 jan.	Nieuwjaardag	<u>Geen opening</u>
- Zaterdag 6 jan.	Driekoningen	van 13.00 - 17.00 uur
- Zondag 7 jan.	Driekoningen	van 11.00 - 17.00 uur

MUZIKAAL FUSIECONCERT

Harmonie St. Joseph Weert-Zuid en Het Tungelroys Orkest geven hun eerste concert waarin ze hun muzikale samengaan definitief vorm zullen geven. Het samenspel tussen een harmonie en fanfare zorgt voor verrassende klankkleurcombinaties die u zeker zal kunnen waarderen. Voor het concert is ook de medewerking verkregen van het Tungelroys koor Enjoy en het Weerter Mannenkoor.

Het concert start zondag 26 november om 14:00 uur in de Sint-Jozefkerk te Keent. Entree is gratis.



Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werd deze **overledene** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Sint-Jozefkerk (Keent):

- 9 okt. : mevrouw Mia Vaessen - van den Broek, 89 jaar

Moge zij nu de vleugels van haar ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Moeselkapel:

- 15 okt. : Djivano Hendrix, zoon van
Jordy Hendrix en Adriana Petalo



In de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 8 okt. : Selina van Mierlo, dochter van
Patrick van Mierlo en Melanie Verhoeven

Dat Gods Zegen op hun ruste!

En wij feliciteren de vormelingen, die op vrijdag 27 oktober in een feestelijke viering het sacrament van het **H. Vormsel** ontvingen.

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

28 oktober t/m 3 november 2023

Zondaglezingen : Dertigste zondag door het jaar

Ex 22, 20-26: Liefde tot de naaste wordt heel concreet in de Thora. God staat borg voor de kwetsbare mens.

1 Tes 1, 5c-10: Paulus blikt dankbaar terug op de stichting van de christengemeente van Tessalonica.

Mt 22, 34-40: Jezus noemt het tweede gebod, de liefde tot de naaste, gelijkwaardig aan het eerste, de liefde tot God.

Misintenties

Zaterdag 28 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Mevrouw A. Kropman - Koning en mevrouw Josè Bergs en de beide overige familieleden

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 29 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Zondag 29 okt. 15.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Allerzielenlof

Na afloop zegening van de graven en het strooiveldje op het kerkhof

Dinsdag 31 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 31 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods zegen over de gezinnen van onze parochie

Allerheiligen

Apk 7, 2-4.9-14: Een visioen van Johannes: hij ziet een grote menigte, in witte gewaden, zij die opgenomen zijn in de heerlijkheid van God.

1 Joh 3, 1-3: Wij zijn reeds kinderen van God en kunnen daarin verder groeien.

Mt 5, 1-12a: Begin van de bergrede van Jezus: de zaligsprekingen.

Woensdag 1 nov. 09.00 uur Moeselkapel – Allerheiligen (Hoogfeest)

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

Donderdag 2 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Gedachtenis van alle overleden gelovigen – Allerzielen

Annie van Diepen - Seerden (verjaardag)

Vrijdag 3 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

4 november t/m 10 november 2023

Zondaglezingen : Een-en-dertigste zondag door het jaar

Mal 1, 14b-2, 1-2b. 8-10: De profeet herinnert de priesters aan hun roeping om God oprecht te dienen.

1 Tes 2, 7b-9. 13: Paulus leert ons te verkondigen zoals een moeder die haar kinderen koestert.

Mt 23, 1-12: Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders en zusters.

Misintenties

Zaterdag 4 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Tilly Luijten - van Lier (jaardienst)



Zondag 5 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Fien Verspagen - van Tuel (verjaardag) en Jos Verspagen

Ouders Salmans - Jacobs (jaardienst)

Harrie van Tuel en de ouders Gielen - Gerritsen en familie

Ouders De Goeij - Schreurs (jaardienst)

(Zang : m.m.v. Gemengd Koor Moesel en Gregoriaans Koor)

Extra collecte onderhoud kerkgebouw

In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen

Koffiezondag

Zondag 5 nov. 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Allerzielenlof m.m.v. harmonie St. Joseph Weert-Zuid

Na afloop zegening van de graven op het kerkhof

Dinsdag 7 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie (Hoogfeest)

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Woensdag 8 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

Donderdag 9 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Vrijdag 10 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

11 november t/m 17 november 2023

Zondaglezingen : Twee-en-dertigste zondag door het jaar

W 6, 12-16: De wijsheid is genadig en laat zich vinden.

1 Tes 4, 13-18 of 13-14: Paulus brengt hoop op leven na de dood.

Mt 25, 1-13: Wees waakzaam voor de komst van de Heer.

Misintenties

Zaterdag 11 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Overleden ouders Verwijlen - Vrijsen (jaardienst)

Zondag 12 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

(Zang : m.m.v. Capella Sine Vinculis)



Dinsdag 14 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Woensdag 15 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

Donderdag 16 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Piet Umans (jaardienst)

Vrijdag 17 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Elisabeth van Hongarije

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

18 november t/m 24 november 2023

Zondaglezingen : Drie-en-dertigste zondag door het jaar

Spr 31, 10-13.19-20.30-31: Roemt haar om de vrucht van haar handen.

1 Tes 5, 1-6: De dag des Heren komt als een dief in de nacht.

Mt 25, 14-30 (of 14-15. 19-21): Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.

Misintenties

Zaterdag 18 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie

Zondag 19 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Piet Umans (jaardienst) en overleden familieleden

Jan Mertens (jaardienst)



Dinsdag 21 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Opdracht van de heilige maagd Maria

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Woensdag 22 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Cecilia, maagd en martelares

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

Donderdag 23 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de parochie

Vrijdag 24 nov. 09.00 uur Moeselkapel - HH. Andreas Dũng Lạc, priester en gezellen, martelaren van Vietnam

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

Zondaglezingen : Vier-en-dertigste zondag door het jaar

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (Hoogfeest)

Ez 34, 11-12. 15-17: Geen mens hoeft ontmoedigd te geraken, want naar ieder is God met zorg en grote genegenheid op zoek.

1 Kor 15, 20-26. 28: Tegen alle schijn in dat de dood het einde is, wacht Jezus, de Christus-Koning, ons op en laat ons delen in zijn eeuwig leven.

Mt 25, 31-46: God identificeert zich met mensen in nood, met de misdeelden: daar is Hij te vinden en kan Hij bemind worden.

Misintenties

Zaterdag 25 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Zang: m.m.v. Carmina Serfata uit Sevenum)

(Collecte voor de Weerter Missionarissen)



Zondag 26 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Pastoor Jan Geurts (jaardienst)

Overleden ouders Jos en Toos Moonen - Geelen (vanwege verjaardag)

(Collecte voor de Weerter Missionarissen)

Zondag 26 nov. 14.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Fusieconcert Harmonie St. Joseph Weert-Zuid en Het Tungelroys Orkest

Dinsdag 28 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel



Woensdag 29 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

Donderdag 30 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Andreas, apostel

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

Vrijdag 1 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Zondaglezingen : Eerste zondag van de ADVENT

Jes. 63, 16-17; 19, 64,3-7: Blijf niet op ons vertoord, wij zijn Uw Volk

1 Kor. 1, 3-9: God is getrouw, geen blaam zal u treffen

Mc, 13, 33-37: Weest op uw hoede, weest waakzaam.

Misintenties

Zaterdag 2 dec. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Gerrie Meulen - Stijnen (jaardienst)

Zondag 3 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Mia Salmans - Jansen (wegens verjaardag)

(Zang : m.m.v. Capella Sine Vinculis)

Extra collecte onderhoud kerkgebouw

Koffiezondag



Dinsdag 5 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Woensdag 6 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Donderdag 7 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Vrijdag 8 dec. 09.00 uur Moeselkapel - Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Zondaglezingen : Tweede zondag van de ADVENT

Jes. 40, 1-5, 9-11: Baan de Heer een weg in de steppe

2 Pt 3, 8-14: De Heer heeft geduld met u.

Mc 1, 1-9: Hij zal u dopen met de heilige Geest

Misintenties

Zaterdag 9 dec. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

Zondag 10 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap



Dinsdag 12 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de parochie

Woensdag 13 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Donderdag 14 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Vrijdag 15 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochie

16 december t/m 17 december 2023

Zondaglezingen : Derde zondag van de ADVENT

Jes 61, 1-2, 10-11: Ik wil jubelen en juichen om de Heer

1 Tess 5, 16-24: Hij die u roept is getrouw

Joh. 1, 6-8, 19-28: Ik ben de stem die roept in de woestijn

Misintenties

Zaterdag 16 dec. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Alle overledenen van onze parochie



Zondag 17 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers

Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert BV
grafmonumenten -
marmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch
Installatiebureau

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
"adverteerders van de maand".*

Deze keer zijn dit:

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:



Het kloppende hart

aan 't Oranjeplein



Podotherapie Hermanns

Houtstraat 12
6001 SJ Weert

Kerkstraat 94
6006 KR Weert

Telefoon 085 053 00 33

www.podotherapiehermanns.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------