

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 5 ♦ nummer 9

Periode 26 oktober t/m 15 december 2024

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 (Keent) en 0495-541609 (Moesel) en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

DE SINT-JAN VAN LATERANEN

De Sint-Jan van Lateranen (Italiaans: 'San Giovanni in Laterano') is een van de vier grootbasilieken in Rome. De basiliek is de kathedrale kerk van het bisdom Rome en herbergt de zetel van de bisschop van Rome, de paus. Het is de oudste en in rang meest vooraanstaande van de vier pauselijke basilieken, en wordt daarom ook wel aartsbasiliek genoemd, of moeder van alle kerken. Het is een vijfscapige, 130 meter lange, basiliek, gewijd aan Christus de Verlosser en de beide Sint-Jannen: de heilige Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.



De officiële Latijnse naam van de Sint-Jan van Lateranen luidt Archbasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano ('Aartsbasiliek van de Allerheiligste verlossers en de Heiligen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist'). De kerk is volgens een bul van paus Gregorius XI (1370-1378) de moeder aller kerken, zoals onderaan op de sokkels van de gevel tot tweemaal toe te lezen valt: Sacrosancta Lateranensis ecclesia

omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput ('de hoogheilige kerk van Lateranen, is van alle kerken in deze stad en ter wereld de moeder en het hoofd'). Evenals alle andere patriarchale basilieken is de kerk in eerste instantie gewijd aan Jezus Christus.

In de Sint-Jan van Lateranen bevindt zich de bisschopszetel ('cathedra') van de bisschop van Rome, dus van de paus. Tot 1870, toen de Kerkelijke Staat ten prooi viel aan het eenheidsstreven van de Italiaanse nationalisten, begaf elke paus zich na zijn verkiezing in feestelijke processie van de Sint-Pietersbasiliek, naar de Sint-Jan om de kerk in bezit te nemen. Tegenwoordig gebeurt dat met auto's. De kardinaal-vicaris van het bisdom Rome is qualitate qua aartspriester van de Sint-Jan. Hij wordt bijgestaan door een groot team van priesters die de dagelijkse zaken voor hun rekening nemen.

De basiliek werd in 313 op last van keizer Constantijn de Grote gebouwd nabij het Lateraans Paleis. Dit paleis was generaties lang eigendom geweest van de adellijke familie Lateranus, die ook al generaties lang bestuursfuncties vervulden voor opeenvolgende Romeinse keizers.

De laatste Lateranus die het paleis bewoonde was Plautius Lateranus. Hij werd onder keizer Nero evenwel wegens hoogverraad veroordeeld omdat hij enkele christenen in het paleis had laten onderduiken. Plautius werd ter dood veroordeeld en zijn bezittingen werden geconfisqueerd door de Romeinse keizer. Voordat Constantijn het paleis schonk aan de Kerk, werd het bewoond door Fausta, Constantijns tweede echtgenote. Het paleis werd daarom Domus Faustae genoemd, en kreeg weer de naam Paleis van Lateranen nadat Constantijn het bouwwerk schonk aan paus Miltiades (310-314).

De Kerk en het bijbehorende Lateranenpaleis werden in 324 gewijd door paus Sylvester I. Deze kerkwijding wordt jaarlijks op 9 november in de Katholieke Kerk herdacht. De kerk werd tweemaal herwid. Paus Sergius III wijdde de kerk in de tiende eeuw aan Johannes de Doper, toen het bij de basiliek behorende baptisterium gereed gekomen was. In de twaalfde eeuw werd de basiliek door paus Lucius II bovendien gewijd aan Johannes de Evangelist.

De gevel van de kerk werd in 1735 naar een ontwerp van Alessandro Galilei aangebracht. Erbovenop staan beelden voorstellende Christus, de beide Sint-Jannen en de kerkvaders. De klokkentorens aan de achterzijde stammen uit de twaalfde eeuw. In de portiek van de basiliek staat links een beeld van keizer Constantijn. De hoge - groene - middendeuren zijn afkomstig uit het senaatsgebouw op het Forum Romanum, waar ze werden vervangen door kopieën. In de voorhal rechts is de meest rechtse deur de zogenoemde Porta Sancta ('Heilige Deur'). Deze deur wordt alleen in een Heilig Jaar geopend.



In het middenschip van de basiliek staan links en rechts reusachtige beelden van de twaalf apostelen. Het plafond, een creatie van Giacomo della Porta (1537-1602) naar een ontwerp van diens leermeester Michelangelo. Het pauselijk altaar, waaraan alleen de paus of zijn gevolmachtigde de Mis mag opdragen, staat net als in de Sint-

Pieter centraal opgesteld. Nabij dit hoofd-altaar worden de hoofden van de heiligen Petrus en Paulus bewaard. Het altaar zelf is gebouwd rondom gedeelten van een houten tafel waaraan Petrus zelf de Mis zou hebben gelezen in het huis van senator Pudens. In de apsis is een vierde eeuws mozaïek te zien, dat geldt als de oudst bekende afbeelding van Christus aan het kruis. Volgens een legende zou dit mozaïek zijn vervaardigd door engelen.

Het mozaïek werd later uitgebreid met andere figuren: Maria, Franciscus van Assisi, Petrus, Paulus en de beide Sint-Jannen. Op het mozaïek staat ook paus Nicolaas IV afgebeeld die reikt tot de heup van de overige afgebeelden. Dit om zijn nietigheid ten opzichte van de heiligen aan te geven. In het altaar van de Sacramentskapel wordt een fragment bewaard van de tafel waaraan Jezus en zijn leerlingen het laatste avondmaal gebruikten..

Het Baptisterium van de Sint-Jan (aan de rechterkant van de basiliek) geldt als de oudste doopkapel van Rome. Volgens de overlevering zou Constantijn de Grote hier zelf gedoopt zijn. De kapel stond model voor veel baptisteria van later datum en heeft een achthoekig grondplan. Een dergelijk achthoekige vorm symboliseert de 'achtste scheppingsdag', de dag namelijk waarop de mens door de doop opnieuw geschapen wordt. Op de plek van het baptisterium lagen vroeger de thermen behorend bij het Domus Faustae.

De liturgische feestdag van de kerkwijding van de Sint-Jan is 9 november. Sinds de 12de eeuw wordt het feest op deze dag gevierd. Deze gedachtenis was aanvankelijk beperkt tot de stad Rome, maar werd uiteindelijk uitgebreid naar de universele kerk. De reden daarvoor was het gegroeide inzicht dat de bisschop van Rome, wiens cathedra in de Sint-Jan staat, de opvolger is van de apostel Petrus en daarom het hoofd is van de gehele liefdesgemeenschap van Christus, zoals Ignatius van Antiochië schreef.

Ivo Krewinkel, pastoor

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

Het Allerzielenlof wordt in de Sint-Jozefkerk op Keent gehouden op **zondag 27 oktober** om 15.00 uur, met muzikale medewerking van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid; aansluitend is de zegening van de graven op het kerkhof.

In de Sint-Matthiaskerk op Leuken wordt het Allerzielenlof gehouden op **zondag 3 november** om 15.00 uur, met muzikale medewerking van het kerkkoor, met ook daar aansluitend zegening van de graven op het kerkhof.

Op **zondag 27 oktober** wordt in de Sint-Jozefkerk op Keent tijdens de heilige Mis van 10.00 uur in het bijzonder gebeden voor de overledenen van onze parochie in het afgelopen jaar. In de Sint-Matthiaskerk op Leuken gebeurt dit op **zaterdag 2 november** om 17.30 uur.

OVERLEDENEN 2023 - 2024 LEUKEN-GROENEWOUD

- † Jan Dams (82 jaar)
- † Mientje Bukkems - Smits (93 jaar)
- † Pierre Verstappen (93 jaar)
- † Maria-Loreta van Lierop (0 jaar)
- † Truus Nies - Gielissen (79 jaar)



OVERLEDENEN 2023 - 2024 KEENT-MOESEL

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| † Mia Vaessen-van den Broek | † Gerda Kleukers |
| † Rieki Gevers-Hoorn | † Gonny Kdich-Jorissen |
| † Tonny Kroon-Smeets | † Anna Stultiens-Kuepers |
| † Ria Timmermans-de Becker | † Keetje Brusselaars |
| † Mia Vaessen-van den Broek | † Toos van Pol-Kuppens |
| † Rie Maas | † Mia Isbouts-van Diepen |
| † René Moonen | † Bert-Jan Heijmans |
| † Doortje Weerts | † Liesje Boonen-Hendrix |
| † Rinus Schellekens | † Leonie Cillekens-Waeyen |
| † Sef Theunissen | † Theu Janssen |
| † Lies Salemans-Stultiens | † Toos Tak-Stijnen |
| † Annie Geelen-Janssen | † Pierre Tobben |

50 JAAR GROOT KERSTPANORAMA ST. MATTHIAS-KERK LEUKEN ! VOORAANKONDIGING!

Een enthousiaste groep vrijwilligers bouwt dit jaar voor de 50ste keer weer een groot kerstpanorama in de St. Matthias-kerk van Leuken. Ook de 'bloemen-dames' zorgen weer voor een prachtige bloemenversiering.

De 50^{ste} keer - dit **jubileum** gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Door Jo van Geneijgen wordt een film gemaakt over de historie van 50 jaar Kerststal, met o.a. interviews met diverse direct betrokkenen en opnames van alle fases van de opbouw. De film zal, tijdens de openingstijden van de kerststal, worden vertoond in de dagkapel.

Ook nieuw dit jubileumjaar is een **Kribkesroute** door Leuken. Iedereen kan gratis 2 weken lang een 30-tal kribkes, in allerlei varianten (maten en materialen), bezichtigen en bewonderen tijdens een uitgestippelde route door de wijk.

De kribkesroute kan iedereen op eigen initiatief lopen of fietsen aan de hand van een speciale plattegrond-flyer die je langs alle deelnemers leidt. Meer informatie hierover volgt.

De openingstijden van het kerstpanorama zijn:

- | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| - Woensdag 25 dec. | Eerste Kerstdag | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Donderdag 26 dec. | Tweede Kerstdag | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Zaterdag 28 dec. | | van 13.00 - 17.00 uur |
| - Zondag 29 dec. | | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Zaterdag 4 jan. | Driekoningen | van 13.00 - 17.00 uur |
| - Zondag 5 jan. | Driekoningen | van 13.00 - 17.00 uur |

VOORAANKONDIGING MISVIERINGEN KERSTMIS - OUD EN NIEUW

Dinsdag 24 december

N.B.: GEÉN H. Mis om 09.00 uur in de Moeselkapel

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 17.30 uur | Gezinsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) |
| 19.00 uur | Gezinsmis Sint-Jozefkerk (Keent) |
| 21.00 uur | Nachtmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) |
| 22.30 uur | Nachtmis Sint-Jozefkerk (Keent) |

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)

- | | |
|-----------|---|
| 09.30 uur | Dageraadsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) |
| 11.00 uur | Dagmis Sint-Jozefkerk (Keent) |

Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| 09.30 uur | H. Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken) |
| 11.00 uur | H. Mis Sint-Jozefkerk (Keent) |

Dinsdag 31 december (Oudejaarsdag)

- | | |
|-----------|--------------------|
| 09.00 uur | H. Mis Moeselkapel |
|-----------|--------------------|

Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 10.00 uur | H. Mis Sint-Jozefkerk (Keent) |
|-----------|-------------------------------|



Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
14 december 2024 t/m 26 januari 2025	29 november

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze **overledenen** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 25 sept. : mevrouw Truus Nies - Gielissen, 79 jaar

Begeleid naar het crematorium:

- 13 sept. : de heer Bert-Jan Heijmans, 57 jaar

Vanuit de Moeselkapel:

- 27 sept. : mevrouw Toos Tak - Stijnen, 83 jaar

Vanuit de Sint-Jozefkerk (Keent):

- 6 okt. : de heer Pierre Tobben, 92 jaar

Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.



Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Moeselkapel:

- 14 sept. : Lizz Broods, dochter van Rens Broods en Cherelle van Dorp
- 13 okt. : Jaïro Sint Jago, zoon van Ederson en Jessica Sint Jago - Bax

Dat Gods Zegen op hun ruste!

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

26 oktober t/m 1 november 2024

Zondaglezingen : Dertigste zondag door het jaar

Jr 31, 7-9: God brengt genezing en nieuw perspectief aan de ballingen.

Heb 5, 1-6: Christus is hogepriester: Hij kan ons vertegenwoordigen bij God omdat Hij één van ons is geweest.

Mc 10, 46-52: Bartimeüs heeft een groot vertrouwen in Jezus en dat brengt hem genezing.

Misintenties

Zaterdag 26 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 27 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 27 okt. 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Allerzielenlof

Na afloop zegening van de graven op het kerkhof

Dinsdag 29 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies



Woensdag 30 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel - Z. Maria Teresia van de heilige Jozef, maagd

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Donderdag 31 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

Lezingen Allerheiligen

Apk 7, 2-4. 9-14: Een grote menigte stond voor de troon van het Lam.

1 Joh 3, 1-3: 'Nu reeds zijn wij kinderen van God.'

Mt 5, 1-12a: 'Zalig zijt gij.'

Vrijdag 1 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Allerheiligen (Hoogfeest)

Voor christenen die zich inzetten als ondersteuning in de parochie

2 november t/m 8 november 2024

Zondaglezingen : Een-en-dertigste zondag door het jaar

Dt 6, 2-6: De geboden die Ik u geef, moet gij in uw hart prenten.

Heb 7, 23-28: Christus is voor altijd priester.

Mc 12, 28b-34: God beminnen en de naaste als uzelf.

Misintenties

Zaterdag 2 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Gedachtenis van alle overleden gelovigen - Allerzielen

Tilly Luijten - van Lier (jaardienst)

Mevr. A. Kropman - Koning en mevr. Josè Bergs en de beide overige familieleden

In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 3 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Fien Verspagen - van Tuel (verjaardag) en Jos Verspagen

Ouders Salmans - Jacobs (jaardienst)

Dhr. Harrie van Tuel en de ouders Gielen - Gerritsen en familie

Ouders De Goeij - Schreurs (jaardienst)

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag



Zondag 3 nov. 15.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Allerzielenlof

(Zang: m.m.v. het gemengd zangkoor)

Na afloop zegening van graven, urnenkeldertjes en strooiveldje op het kerkhof

Dinsdag 5 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Woensdag 6 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken

Voor een bijzondere intentie

Donderdag 7 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Willibrord, bisschop, geloofsverkondiger in onze streken, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Vrijdag 8 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

9 november t/m 15 november 2024

Zondaglecturen : Twee-en-dertigste zondag door het jaar

1 K 17, 10-16: Ook al gaf de weduwe Elia te eten, toch had ze nog genoeg voor haar gezin.

Heb 9, 24-28: Christus zal heil brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Mc 12, 38 (of 41)-44: De arme weduwe offerde al wat ze bezat.

Misintenties

Zaterdag 9 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Toos Tak - Stijnen (zeswekendienst)

Zondag 10 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Piet Umans (trouwdag en jaardienst) en overleden familieleden

(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)

Dinsdag 12 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Josafat, bisschop en martelaar

Tot zekere intenties

Woensdag 13 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Donderdag 14 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

Vrijdag 15 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor allen die werken in de gezondheidszorg

Vrijdag 15 nov. 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

VORMSELVIERING - vormheer Mgr. Everard de Jong

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest



16 november t/m 22 november 2024

Zondaglezingen : Drie-en-dertigste zondag door het jaar

Da 12, 1-3: Ze zullen gered worden en voor altijd schitteren als de sterren aan de hemel.

Heb 10, 11-14. 18: Christus heeft zichzelf geofferd voor onze zonden.

Mc 13, 24-32: 'Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen.'

Misintenties

Zaterdag 16 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Piet Umans (sterfdag)

Zondag 17 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

H. Mis uit dankbaarheid (fam. H. en B.).

(Zang: m.m.v. Gemengd Koor en Gregoriaans Koor)

Dinsdag 19 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Woensdag 20 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom



Donderdag 21 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Opdracht van de H. Maagd Maria

Om zegen over onze parochiegemeenschap

Vrijdag 22 nov. 09.00 uur Moeselkapel - H. Cecilia, maagd en martelares

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

23 november t/m 29 november 2024

Zondaglezingen : CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (Hoogfeest)

Da 7, 13-14: 'Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht.'

Apk 1, 5-8: Wij werden door Hem gemaakt tot een koninkrijk van priesters.

Joh 18, 33b-37: Christus is koning, maar zijn koningschap is niet van deze wereld.

Misintenties

Zaterdag 23 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Het welzijn van onze parochie

(Collecte voor de Weerter Missionarissen)

Zondag 24 nov. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Pastoor Jan Geurts (jaardienst)

Overleden ouders Jos en Toos Moonen - Geelen (vanwege verjaardag)

(Collecte voor de Weerter Missionarissen)

Dinsdag 26 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Woensdag 27 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Donderdag 28 nov. 09.00 uur Moeselkapel - Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Vrijdag 29 nov. 09.00 uur Moeselkapel

Tot zekere intenties

30 november t/m 6 december 2024

Zondaglezingen : 1e zondag van de Advent

Jer 33, 14-16: God doet zijn eeuwenoude belofte in vervulling gaan.

1 Tess 3, 12 – 4,2: Heb liefde voor elkaar en voor alle mensen, zoals Mijn liefde uitgaat naar u.

Lc 21, 25-28. 34-36: Wanneer de wanhoop toeslaat is er nog steeds hoop op God.

Misintenties

Zaterdag 30 nov. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 1 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)

Voor christenen die zich inzetten als ondersteuning in de parochie

(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag



Dinsdag 3 dec. 09.00 uur Moeselkapel - H. Franciscus Xaverius, priester

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Woensdag 4 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

Donderdag 5 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

Vrijdag 6 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

7 december t/m 13 december 2024

Zondaglezingen : Tweede zondag van de Advent

Jes 35, 1-6a. 10: Niemand doet nog kwaad op Gods heilige Berg.

Jac 5, 7-10: God is trouw aan Zijn belofte en aan Zijn Volk.

Mat 11, 2-11: Gelukkig die aan Mij geen aanstoot neemt.

Misintenties

Zaterdag 7 dec. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Gerrie Meulen - Stijnen (jaardienst)

Zondag 8 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

René Moonen (overlijdensdatum)

(Zang: m.m.v. Gemengd Koor en Gregoriaans Koor)

Dinsdag 10 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Woensdag 11 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Om zegen over onze parochiegemeenschap

Donderdag 12 dec. 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie



Vrijdag 13 dec. 09.00 uur Moeselkapel - H. Lucia, maagd en martelares

Dat de vormelingen in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

14 december t/m 15 december 2024

Misintenties

Zaterdag 14 dec. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Voor alle overledenen van onze parochie

Zondag 15 dec. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel: Het kloppende hart aan 't Oranjeplein	
Uitvaartverzorging Van Gansewinkel Groenewoudlaan 4 6004 VE Weert Telefoon 543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl	Friture De Köster Kruisstraat 7 6006 ZJ Weert Telefoon 537333 www.frituredekoster.nl
Podotherapie Hermans Houtstraat 12/Kerkstraat 94 6001 SJ / 6006 KR Weert Telefoon 085 053 00 33 www.podotherapiehermans.nl	Apotheek Zuidgeest Oudenakkerstraat 57 Weert Telefoon 524084 www.apotheekzuidgeest.nl
Steenhouwerij Kanters Weert BV grafmonumenten - marmerwerken Hoolstraat 3 6006 SL Weert Telefoon 535529 www.kanters-weert.nl	Elektro Peulen B.V. Elektrotechnisch Installatiebureau St. Luciastraat 18 6002 BP Weert Telefoon 534651 www.peulenbv.nl
Laurens Geuns Uitvaartverzorging Vogelsbleek 18 A 6001 BE Weert Telefoon 549630 www.geuns.nl	<i>Hier had de vermelding van uw bedrijf kunnen staan...</i>

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------