

# PAROCHIE NIEUWS

## Parochies Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud



*St. Matthiaskerk*



*De Goede Herder*

**Jaargang 1 ♦ nummer 4**  
Periode 24 oktober t/m 22 november 2020

## Inhoudsopgave

Hoofdartikel Ivo Krewinkel, pastoor	: Pagina 3-4
Vieringen Allerheiligen/Allerzielen	: Pagina 5
In memoriam: overledenen 2019-2020	: Pagina 5-6
Kerkbijdragemeter Leuken/Groenewoud	: Pagina 6
Vrijwilligers gezocht Moeselkapel	: Pagina 6
Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020	: Pagina 7-8
Personalialia	: Pagina 9
Liturgische agenda en misintenties	: Pagina 10-13
Lijst van sponsors	: Pagina 14-15
Aanmelding abonnement Parochienieuws	: Pagina 15
Personen en telefoonnummers	: Pagina 16

### Belangrijke informatie:

- Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
  - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
  - parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart VerheijdenZie achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
- Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
  - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
  - parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden (tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is doorgeschakeld naar de koster)Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
- Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met de sluitingsdatum van het parochieblad:

#### **Periode**

21 november t/m 18 december

19 december 2020 t/m 17 januari 2021

#### **Sluitingsdatum**

6 november

4 december

### Bank- en girorekeningen:

Parochie St. Joseph	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Giften restauratiefonds St. Josephkerk	Rabobank rek.nr.	NL94 RABO 0124 4833 13
Parochie De Verrezen Christus	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61
Giften Moeselkapel	Rabobank rek.nr.	NL49 RABO 0135 9032 54
Parochie St. Matthias & De Goede Herder	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06

## 'Veritas' - 'Waarheid'

We dachten dat het alleen in grote steden van Japan en China zich afspeelde, maar het is helaas ook hier een vertrouwd beeld geworden: mensen met een mondkmasker in publieke ruimtes. Ermee verbonden is ook de afstand, de angst om besmet te worden, de isolatie en eenzaamheid. Het is spijtig genoeg een noodzaak om de ongrijpbare besmetting te bestrijden. We spreken dan nog niet van verlies aan jobs, het verliezen van perspectief en toekomst, het economische debacle, enz.

Ik ben het mondkmasker als een metafoor gaan zien. Vandaar mijn vraag of het ook invloed op ons spreken heeft? Is ons denken en spreken ook stilaan gefilterd en durven of kunnen we niet meer zeggen waar het om gaat? Hoe is ons spreken?

'Veritas', 'Waarheid'. Daarover gaat het, dat is onze opdracht: zoeken naar waarheid en de kracht vinden om die waarheid naar de wereld uit te spreken. Gemakkelijk gezegd, maar wat wordt ermee bedoeld? Ik herinner mij dat mijn professor psychotherapie dikwijls op het bord schreef: waarheid = juist + liefde. Wat je zegt moet niet alleen correct weergeven wat er gebeurt of hoe iemand is. Je moet dit meedelen met liefde, zodat de ander het kan aannemen en verwerken. In de hulpverlening betekent dit dat je scherp moet trachten te zien wat in het leven van iemand fout loopt, wat zich altijd weer als een probleem herhaalt, enz. Dat veronderstelt allereerst een heel groot inlevingsvermogen in de ander zonder te willen oordelen of veroordelen. Maar het veronderstelt ook de moed om op een bepaald ogenblik te zeggen wat moet worden gezegd, ook al doet die waarheid pijn of stoot je op weerstand. Het moet juist zijn en met liefde gebracht.

Ik vroeg mij af of deze inzichten mij kunnen helpen als verkondiger. Wat is waarheid? En hoe moet ik die waarheid verwoorden? Ik heb de indruk dat wij, christenen, gebukt gaan onder het feit dat we een kleine minderheid zijn geworden. We worden door 'de anderen' als een soort curiosum gezien. Je hoort het zo vaak in de media BN'ers, intellectuelen of kunstenaars zeggen: ik ben katholiek opgevoed, maar toen ik begon na te denken en mijn leven in handen nam, heb ik dat stuk folklore uit mijn kindertijd afgesloten. Wat valt daar nog tegen te zeggen? Er is moed voor nodig om dan nog zonder masker te durven spreken en te verwoorden waar het eigenlijk om gaat, want je zou iets moeten verwoorden dat kwetsbaar en tastend onzeker is, terwijl de ander de grove borstel hanteert.

Een ander voorbeeld. In de voorbije corona-crisis kwamen allerlei specialisten aan het woord, kregen we honderd keer dezelfde raad over afstand, handgel en mondkmaskers, maar geen woord over spiritualiteit. Hoe ga je om met deze besmetting of de revalidatie, met de afstand en de isolatie? Hoe verwerk je het verdriet om geliefden die zonder groet of bijstand zijn gestorven? Hoe zal de samenleving zich herstellen en hoe kan gerechtigheid geschieden voor wie helemaal uit de boot valt?

- vervolg zie pagina 4 -

Dat zijn toch allemaal spirituele vragen die nauwelijks een plaats kregen. Vandaar de vraag die ik mij stel: heb ik, hebben wij, niet teveel gezwegen en het mondmasker te hoog opgetrokken?

Om waarheid te kunnen spreken heb ik heel veel empathie nodig. Die doet me soms anders kijken dan men meestal doet. Ik kan dan begrijpen dat het tijdens de lockdown in sommige gezinnen tot hoogoplopende ruzies kan komen. Ik zie een sukkelaar die voor de derde keer die dag wordt betrap, omdat hij niet zonder contact kan en angstig wordt. Maar ik zie ook de mens die wild om zich heenslaat en geen beperkingen aanvaardt. Van de politie wordt gevraagd dat ze de orde handhaven en mensen binnen het toelaatbare sturen. Maar van ons wordt iets anders gevraagd. Allereerst empathie waardoor je van binnenuit begrijpt hoe iemand is en daarom zo handelt. Pas dan kan je waarheid spreken.

De voorbeelden die ik geef zijn individuele situaties en de waarheid is daar heel concreet. Daarnaast stel ik me de vraag welke algemene waarheid moet hoognodig opnieuw in het daglicht worden geplaatst? Wat doet zich boven de persoonlijke verhalen als algemene bedenkelijke tendens voor? Wat ik denk is eenzijdig of misschien zelfs niet juist, maar het is wat ik maar kan denken. Ik vind dat het de mens van vandaag ontbreekt aan ontvankelijkheid en overgave en dat dit te maken heeft met een heel eigenzinnig idee van wat vrijheid is. Vrijheid is verworpen tot onaanraakbaarheid met een afkeer voor alles wat mij van buiten uit durft te belemmeren en alles wat mij van boven wordt aangereikt. Ontvankelijkheid wordt als zwakte ervaren. Friedrich Nietzsche verbond de houding waarbij we God voor dood verklaren, met de verschrikkelijke idee dat de mens voortaan absoluut vrij zou zijn. Het zal een verschrikkelijke tijd worden, voorspelde hij.

Hoe kan men nog buigen, zich overgeven in vertrouwen en zorgeloos het leven zijn gang laten gaan? Spiritualiteit heeft met dat alles te maken en het is onze plicht om mensen met dit probleem te confronteren. Is de Bergrede niet net het tegendeel van die overspannen zorg om zijn onafhankelijkheid te vrijwaren? Is het niet belangrijk om net nu we de controle op zoveel vlakken aan het verliezen zijn, te wijzen op een heilzame overgave die mensen juist groot maakt? We hebben een belangrijke boodschap voor heel de wereld; dat die wereld gedragen wordt door een liefdevolle God die bezorgd is om zijn schepping en die uitzielt naar de mens. Die uitkipt of die dolende zoeker zich in vrijheid naar Hem wil keren en zich wil overgeven. Het zou ons te midden van deze zorgelijke tijd zorgeloos moeten maken. De crisis wordt er niet door opgelost, maar de achtergrond waartegen zich alles afspeelt krijgt een nieuwe kleur, en dat is heel belangrijk.

Ivo Krewinkel  
pastoor

## **BIJZONDERE VIERINGEN:**

**Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november** wordt het **Hoogfeest van Allerheiligen** gevierd:  
zaterdagavond om **17.30 uur** in de kerk van Leuken;  
zondagochtend om **10.00 uur** in de kerk van Keent.

**Maandag 2 november** is om **09.00 uur** de **ALLERZIELEN-MIS**,  
in de Moeselkapel

*Nog net voor het ter perse gaan van dit parochienieuws heeft de overheid  
nieuwe en strengere Corona-maatregelen opgelegd.*

*Derhalve is besloten de **Allerzielengebedsdiensten te laten vervallen.***

Wel zal de pastoor om 15.00 uur in de kerk een gebed uitspreken voor alle overleden gelovigen en vervolgens de graven zegenen. Dit gebeurt:

**Zondag 1 november om 15.00 uur op Leuken**

**Zondag 8 november om 15.00 uur op Keent**

*N.B.: in ALLE H.Missen in de beide weekenden worden  
de overledenen herdacht van het afgelopen jaar.*

## **Overledenen 2019 - 2020 Leuken-Groenewoud**

Tijdens de H. Mis op zaterdag 31 oktober, gedenken wij allen die ons in de dood zijn voorgedaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachteniskruisje op het bord hangt, achter in onze kerk.

- † Annie Raaijmakers - van Deursen (69 jaar)
- † Mia Stokbroeks - Verboven (89 jaar)
- † Frits Pruijboom (81 jaar)
- † Truus Seerden - Meulen (65 jaar)
- † Frans Barents (83 jaar)
- † Nellie Sartorius - Somers (94 jaar)
- † Mia Clement - Haex (95 jaar)
- † Toos Niëns - Cardinaal (85 jaar)
- † Dien Verwijlen - Vrijsen (98 jaar)
- † Gonny Beijes - Gommans (89 jaar)
- † Potta Meinhardt - Steinbach (63 jaar)
- † Bèr van de Kerkhof (86 jaar)
- † Jos Niëns (87 jaar)



## Overledenen 2019-200 Keent-Moesel

Wim Camp  
Tiny Janssen  
Fien Slabbers-Strijbos  
Annie Jalhay – Brugman  
Liza Roosenstein-van der Poel  
Sarah Rada  
Toos Houben-Coenen  
Maria de Jong-Saes  
Cor van de Vin  
Annie van Nieuwenhoven-Verheijen  
Léon Vossen  
Lies Ariaens-Peerlings  
Jet Salmans-van Veldhoven  
Lily Seng  
Truus Nouwen-Kiggen  
Mia Salmans-Jansen  
Betsy Hotterbeekx-Schmeitz  
Antoon van Ratingen  
Ber Beelen  
Ad Peeters  
Roland Siefken  
Miet Smeets-Smeets  
Kitty Smeenk-de Beer

Harry van Hoef  
Bets van den Eijnden-Maas  
Jeanne van der Ham-Hindrikk  
Luc Hotterbeekx  
Fanny Onderwater-Bakker  
Coby Herlaar-Korsten  
Miek Lunter-van den Bosch  
Pierre Sakaril Muteba A-Kapung  
Mientje Camp-Vossen  
Rob Moonen  
Frits Meulen  
Netje Hendrikk Caris  
Leen Salmans-Zentjens  
Jos Holthuizen  
Mien Reijnders-Vervuurt  
Annie Snel-Keulen  
Tonny Beljaars  
Anton Kreber  
Anouck Hohenstein  
Arnold Hazenveld  
Maria Raaijmakers  
Piet Dekkers



## Kerkbijdragemeter Leuken-Groenewoud

Medio oktober staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer **€ 8.000,-**, waarvoor onze hartelijke dank. De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

### Vrijwilligers gezocht voor de Moeselkapel

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het poetsen van het koperwerk in de kapel. Met dit werk zorgt u ervoor dat het koperwerk er prachtig uit blijft zien.

Wij zijn ook op zoek naar een vrijwilliger voor het klein onderhoud van de voortuin van de kapel, groot onderhoud wordt uitgevoerd door de Gemeente Weert.

Vrijwilligers zijn meer dan welkom.  
Voor info: 06-80092911



**Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.**

De *'Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire geloofsgemeenschappen'* verschijnt in de week, waarin het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd benoemd tot bisschop van Roermond. Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg. Hierover is afgelopen maanden ook uitgebreid met de dekens van de dertien dekenaten in het bisdom gesproken.

### **Federatievorming**

De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat traject af te ronden. Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen jaren allerlei varianten van samenwerkingsverbanden en parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze eind 2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie ontstaat.

Dit betekent dat het bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo'n 50 parochiefederaties/fusieparochies. Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers daar kunnen worden ingezet, waar ze het meest tot hun recht komen en er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.

### **Vitalisering**

In zijn Beleidsbrief gaat Mgr. Smeets ook in op enkele belangrijke speerpunten voor het pastorale beleid van parochiefederaties, waarbij gebed en catechese van belang zijn, maar ook het gemeenschapskarakter van de Kerk. "Daar waar de formele structuren groter worden, is het goed om binnen de federaties/fusieparochies kleine groepen te creëren, waardoor een gemeenschap van gemeenschappen ontstaat," aldus de bisschop. "Ik hoop dat dergelijke gemeenschappen zich binnen het grotere geheel van federaties/fusieparochies kunnen ontwikkelen tot oases, waar mensen tot rust kunnen komen en hun geloof ten volle kunnen ervaren." Ook wijst de bisschop erop dat het de taak van alle mensen in de Kerk is om het geloof uit te dragen via diaconie of een persoonlijk geloofsgetuigenis.

### **Benoemingenbeleid**

Enkele maanden na zijn aantreden heeft Mgr. Smeets al aangegeven dat pastorale benoemingen in parochies voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Die lijn is afgelopen jaar ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren. In zijn Beleidsbrief 2020 geeft de bisschop aan dat dit wordt voortgezet. Ook vraagt hij priesters en diakens om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden. Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.

### **Solidariteit**

De bisschop spreekt in de brief zijn grote waardering uit voor het vele werk dat in parochies wordt verzet. Hij doet tegelijkertijd een beroep op de onderlinge solidariteit tussen parochies binnen de federaties-in-wording om elkaar waar mogelijk ook op financieel vlak te ondersteunen en te helpen bij het werven van nieuwe inkomsten.

Mgr. Smeets besluit zijn Beleidsbrief 2020 met de opmerking dat het nieuwe beleid bedoeld is om parochies over een drempel heen te helpen naar een nieuwe toekomst van missionaire geloofsgemeenschappen in Limburg. "Het oude en vertrouwde was niet slecht, maar soms moeten we ook nieuwe wegen durven inslaan om ons doel te bereiken. En dat is: via liturgie, catechese/verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw zoveel mogelijk mensen in contact brengen met Christus," aldus Mgr. Smeets.



# PERSONALIA

## Overleden:

LEUKEN/GROENEWOUD:

- géén overledenen



KEENT/MOESSEL:

- 16 september : mevrouw Mien Reijnders - Vervuurt, 88 jaar
- 17 september : mevrouw Annie Snel - Keulen, 84 jaar
- 23 september : mevrouw Tonny Beljaars, 83 jaar
- 25 september : Anouck Hohensteijn, 11 jaar
- 1 oktober : de heer Arnold Hazenveld, 83 jaar
- 3 oktober : mevrouw Maria Raaijmakers, 79 jaar
- 6 oktober : de heer Piet Dekkers, 93 jaar

Daarnaast werd de kerk van Keent ter beschikking gesteld voor de uitvaart van:

- 10 september : de heer Jos Holthuizen, 70 jaar
- 23 september : de heer Anton Kreber, 74 jaar

Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader.

## Doopjes:

In de kerk van Leuken:

- géén dopelingen

In de Moeselkapel:

- 13 sept. : Maxim Bruekers, zoon van Tim en Melanie Bruekers - Janssen
- 13 sept. : Suus van Gorp, dochter van Gijs van Gorp en Sanne Meulen
- 20 sept. : Sam Keulen, zoon van Luc en Tatiana Keulen - Chirsanova
- 27 sept. : Victoria Raaijmakers, dochter van Hubertus Raaijmakers en  
Nathalie Krol



Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders.

## MEDEDELING n.a.v. de verscherpte corona-maatregelen:

Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,  
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door.  
**Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!**  
Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht.

### ***Liturgische agenda en misintenties***

***24 oktober t/m 30 oktober 2020***

Za. 24 okt. 24/25 okt. **Dertigste zondag door het jaar**  
**Evang. Mt. 22, 34-40**

**Kerk van Leuken** 17.30 uur: Coen Luijten

***LET OP: Wintertijd: Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 uur***

Zo. 25 okt.

**Keenterkerk** 10.00 uur: Wim Camp (1ste jaardienst)  
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel

Di. 27 okt.

**Moeselkapel** 09.00 uur: Bèr Tindemans (jaardienst)  
Jos Hensels (jaardienst)

Wo. 28 okt.

**Moeselkapel** 09.00 uur: **HH. Simon en Judas, apostelen** (feest)  
Om Gods Zegen over onze parochie-  
gemeenschappen



Do. 29 okt.

**Moeselkapel** 09.00 uur: Annie van Diepen - Seerden (verjaardag)  
**Moeselkapel** 19.00 -  
20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

Vr. 30 okt.

**Moeselkapel** 09.00 uur: **Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd**  
(gedachtenis)  
**Moeselkapel** 15.00 uur: Voor een bijzondere intentie  
50-jarig Huwelijksjubileum

## 31 oktober t/m 6 november 2020

Za.	31 okt.	31 okt. /1 nov.	<b><u>Allerheiligen (Hoogfeest)</u></b> <b>Evang. Mt. 5, 1-12a</b>
<b>Kerk van Leuken</b>	17.30 uur:		Annie Kropman - Koning (jaardienst) Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Zo.	1 nov.		
<b>Keenterkerk</b>	10.00 uur:		Fien Verspagen - van Tuel (verjaardag) en Jos Verspagen Echtgenoten Gerads - Bekelaar Ouders Salmans - Jacobs (jaardienst) Bèr Houben (jaardienst) Tiny Janssen (jaardienst) Harrie van Tuel (verjaardag) en ouders Gielen - Gerritsen en familie
			
<b>Kerk van Leuken</b>	15.00 uur:		<b>Allerzielengebbedienst is vervallen!</b> <b><i>Alleen zegenen van de graven</i></b>
Ma.	2 nov.		
<b>Moeselkapel</b>	09.00 uur:		<b><u>Allerzielen</u></b> Gedachtenis van alle overleden gelovigen
Di.	3 nov.		
<b>Moeselkapel</b>	09.00 uur:		<b><u>H. Hubertus, bisschop</u></b> ( <i>gedachtenis</i> ) Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven
Wo.	4 nov.		
<b>Moeselkapel</b>	09.00 uur:		<b><u>H. Carolus Borromeüs, bisschop</u></b> ( <i>gedachtenis</i> ) Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
Do.	5 nov.		
<b>Moeselkapel</b>	09.00 uur:		Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel
<b>Moeselkapel</b>	19.00 - 20.00 uur:		AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	6 nov.		
<b>Moeselkapel</b>	09.00 uur:		<b><u>Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken</u></b> ( <i>feest</i> ) Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

***7 november t/m 13 november 2020***

Za.	7 nov.	7/8 nov.	<b><u>H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie</u></b> <b><u>Twee-en-dertigste zondag door het jaar</u></b> <b>Evang. Mt. 25, 1-13</b>
<b>Kerk van Leuken</b>		17.30 uur:	Het welzijn van onze parochie
Zo.	8 nov.		
<b>Keenterkerk</b>		10.00 uur:	Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens Mien Reijnders - Vervuurt (zeswekendienst) en Wiel Reijnders
<b>Keenterkerk</b>		15.00 uur:	<b>Allerzielengebetsdienst is vervallen!</b> <b><i>Alleen zegenen van de graven</i></b>
Di.	10 nov.		
<b>Moesselkapel</b>		09.00 uur:	<b><u>H. Leo de Grote, paus en kerkleraar</u></b> ( <i>gedachtenis</i> ) Piet Umans (trouwdag)
Wo.	11 nov.		
<b>Moesselkapel</b>		09.00 uur:	<b><u>H. Martinus (van Tours), bisschop</u></b> ( <i>gedachtenis</i> ) Voor een bijzondere intentie
Do.	12 nov.		
<b>Moesselkapel</b>		09.00 uur:	<b><u>H. Josafat, bisschop en martelaar</u></b> Tot zekere intenties
<b>Moesselkapel</b>		19.00 - 20.00 uur:	AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	13 nov.		
<b>Moesselkapel</b>		09.00 uur:	Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus



***14 november t/m 20 november 2020***

Za.	14 nov.	14/15 nov.	<b><u>Drie-en-dertigste zondag door het jaar</u></b> <b>Evang. Mt. 25, 14-30 of: 25, 14-15.19-22</b>
<b>Kerk van Leuken</b>		17.30 uur:	Jan Bukkems en zoon John (jaardienst)
Zo.	15 nov.		
<b>Keenterkerk</b>		10.00 uur:	Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn

- Di. 17 nov. **Moeselkapel** 09.00 uur: **H. Elisabeth van Hongarije** (*gedachtenis*)  
J. Hensels - Tiggeler (verjaardag)
- Wo. 18 nov. **Moeselkapel** 09.00 uur: **Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus** (*gedachtenis*)  
Lies Tindemans - van Melick en Piet Umans  
(jaardienst beiden)
- Do. 19 nov. **Moeselkapel** 09.00 uur: Om Gods zegen over de gezinnen van onze parochies  
**Moeselkapel** 19.00 - 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 20 nov. **Moeselkapel** 09.00 uur: Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de parochie

***21 november t/m 22 november 2020***

- Za. 21 nov. 21/22 nov. **Christus, Koning van het heelaal** (*Hoogfeest*)  
**Evang. Mt. 25, 31-46**  
**Kerk van Leuken** 17.30 uur: Het welzijn van onze parochie
- Zo. 22 nov. **Keenterkerk** 10.00 uur: Jan Mertens (jaardienst)  
*Extra collecte voor de Weerter Missionarissen*



**Gezamenlijke winkeliers**  
**Winkelcentrum Moesel:**  
Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  
Groenewoudlaan 4  
6004 VE Weert  
Telefoon 543815  
[www.uitvaart-vangansewinkel.nl](http://www.uitvaart-vangansewinkel.nl)

Friture De Köster  
Kruisstraat 7  
6006 ZJ Weert  
Telefoon 537333  
[www.frituredekoster.nl](http://www.frituredekoster.nl)

Herenkapsalon Jos  
Kruisstraat 1  
6006 ZJ Weert  
Telefoon 541762  
[www.herenkapsalon-jos.nl/](http://www.herenkapsalon-jos.nl/)

Apotheek Zuidgeest  
Oudenakkerstraat 57  
Weert  
Telefoon 524084  
[www.apotheekzuidgeest.nl](http://www.apotheekzuidgeest.nl)

Steenhouwerij Kanters Weert  
BV grafmonumenten -  
marmmerwerken  
Hoolstraat 3  
6006 SL Weert  
Telefoon 535529  
[www.kanters-weert.nl](http://www.kanters-weert.nl)

Elektro Peulen B.V.  
Elektrotechnisch Installatiebureau  
St. Luciastraat 18  
6002 BP Weert  
Telefoon 534651  
[www.peulenbv.nl](http://www.peulenbv.nl)

Jac Ruyters  
Allround painting  
Pastoor Cramerstraat 2  
6102 AC Echt  
Telefoon 0475 483400  
[www.ruyters.nl](http://www.ruyters.nl)

Laurens Geuns  
Uitvaartverzorging  
Vogelsbleek 18 A  
6001 BE Weert  
Telefoon 549630  
[www.geuns.nl](http://www.geuns.nl)

Podotherapie Hermanns  
Herstraat 20  
5961 GJ Horst  
Telefoon 085 053 00 33  
[www.podotherapiehermanns.nl](http://www.podotherapiehermanns.nl)

Hier had de vermelding van  
uw bedrijf kunnen staan...

**Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot  
“adverteerders van de maand”.**

**Deze keer zijn dit:**



**Geuns**

UITVAARTBEGELEIDING

**Vogelsbleek 18/A, 6001 BE WEERT**

**Telefoon (0495) 549 630**

**E-mail: [info@geuns.nl](mailto:info@geuns.nl)**



**Patersveld 19**

**6001 SN Weert**

**Tel: (0495) 54 38 15**

## **ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS**

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres [parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl)

**PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST**  
**Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent**  
**en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud**

Gezamenlijke website: [www.parochiesweertzuidoost.nl](http://www.parochiesweertzuidoost.nl)

**Redactie-adres:** Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert  
**e-mail:** [parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl)

**Vieringen:**

in het weekend	zaterdagavond	17.30 uur	Kerk van Leuken
	zondagmorgen	10.00 uur	Keenterkerk
door de week	dinsdag t/m vrijdag	09.00 uur	Moeselkapel

**Kerkgebouwen:**

<b>St. Josephkerk Keent</b>	Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
<b>De Verrezen Christus, Moesel</b>	Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
<b>Moeselkapel</b>	Irenelaan 93, 6006 HC Weert
<b>St. Matthiaskerk Leuken</b>	Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

**PAROCHIEKANTOOR:**

Adres: **Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert**  
Openingstijden: **dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.**

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar tel. 534609  
of mailen [keent@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:keent@parochiesweertzuidoost.nl)

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609  
of mailen [moesel@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:moesel@parochiesweertzuidoost.nl)

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214  
of mailen [leuken@parochiesweertzuidoost.nl](mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl)

**KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:**

voorzitter: Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator  
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert tel. 533560

secretaris: de heer Henk Houben  
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert tel. 524346

penningmeester: de heer Frans Meuwis  
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert tel. 539946

**KOSTERS:**

MOESELKAPEL: *vacature*

KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp  
Parklaan 7, 6006 NT Weert tel. 06 27475386

KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden  
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert tel. 539291