

PAROCHIE NIEUWS

Parochies Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud



St. Josephkerk

Moeselkapel

De Verrezen Christus



St. Matthiaskerk



De Goede Herder

Jaargang 1 ♦ nummer 5
Periode 21 november t/m 20 december 2020

Inhoudsopgave

Hoofdartikel Ivo Krewinkel, pastoor	: Pagina 3-4
Koor ANIMO	: Pagina 5
Het Vormsel / Heilige Communie thuis	: Pagina 5
Kerkbijdrage / Opbrengst collecte Wereldmissiedag	: Pagina 6
Kerststal kerk Leuken	: Pagina 7
Kerstactie Broederschap Weert	: Pagina 7-8
Vooraankondiging Kerstmis 2020	: Pagina 8
Personalialia	: Pagina 9
Liturgische agenda en misintenties	: Pagina 10-13
Lijst van sponsors	: Pagina 14-15
Aanmelding abonnement Parochienieuws	: Pagina 15
Personen en telefoonnummers	: Pagina 16

Belangrijke informatie:

- Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
 - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
 - parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart VerheijdenZie achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
- Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
 - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
 - parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden (tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is doorgeschakeld naar de koster)Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
- Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met de sluitingsdatum van het parochieblad:

Periode

19 december 2020 t/m 17 januari 2021
16 januari 2021 t/m 14 februari 2021

Sluitingsdatum

4 december
1 januari 2021

Bank- en girorekeningen:

Parochie St. Joseph	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Giften restauratiefonds St. Josephkerk	Rabobank rek.nr.	NL94 RABO 0124 4833 13
Parochie De Verrezen Christus	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61
Giften Moeselkapel	Rabobank rek.nr.	NL49 RABO 0135 9032 54
Parochie St. Matthias & De Goede Herder	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06

Een woord bij het einde van het kerkelijk jaar en het feest van Christus Koning

Wanneer het oude Israël sprak over de taak en de verantwoordelijkheid van de koning ten aanzien van zijn volk, dan vergeleek men die vaak met de zorgende inzet van een herder voor zijn kudde. De profeet Ezechiël past die beeldspraak toe op de houding van God ten aanzien van zijn volk.

Dat dit beeld van 'de herder' gebruikt werd én voor God én voor de koning, is niet toevallig. Het koningschap werd toen gezien als een opdracht van Godswege. Daarom werd een nieuwe koning tot koning gezalfd door de hogepriester die hem toezegde dat hij voor zijn volk moest zorgen zoals God wil dat er voor zijn volk wordt gezorgd: oog hebben voor de armen, voor slachtoffers, hun schreien horen, en reageren met: "Ik kom er aan! Ik ben er voor jou!". Als gezalfde Gods moest de koning bouwen aan een samenleving naar Gods hart, en moest hij de wereld voorbereiden op de komst van de Gezalfde, de Koning die zich in deze ondermaanse Godsheerschappij definitief zou vestigen: de lang verwachte Messias.

'Messias' is een Hebreeuws woord, en betekent 'gezalfde'; in het Grieks is dat 'christos'. Jezus werd de Christus genoemd, de Gezalfde, de Messias. Binnen het joodse denkkader is de stap van Christus naar Christus-Koning dus snel gezet.

Ook in Jezus' tijd keken veel joden gespannen uit naar de komst van die Messias-Koning. Maar die verwachting had toen wel een specifiek politieke kleur. Het land was bezet door de Romeinen, en gehoopt werd dat die Messias-Koning het joodse volk zou bevrijden van die vreemde overheerser.

In de evangeliën treffen wij verschillende verwijzingen aan naar die politiek ingekleurde visie op het koningschap. En tegelijk zien we dat Jezus zich daar telkens weer van distantieert. Een paar voorbeelden:

Wanneer het volk, onder de indruk van de wonderbare broodvermenigvuldiging, Hem tot koning wil uitroepen, draait Jezus zich om en verdwijnt (Joh. 6,15).

Het apostel-broederpaar Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, lieten Jezus weten: Meester, als Gij uw slag geslagen hebt, kunt U op ons rekenen. Wij zijn kandidaat voor het vicepremierschap. Antwoord Jezus: Gij weet niet wat gij vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik drink? (Mc. 10,35).

Pilatus zat op hetzelfde dwaalspoor toen hij vroeg: Zijt Gij de koning der Joden? Ja, Pilatus, Ik ben koning. Maar mijn koningschap is niet van deze wereld. Met andere woorden: Niet bang zijn, Ik breng uw machtspositie niet in gevaar.

Wel koning, maar niet van deze wereld. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? De bijbeltekst over de 'werken van barmhartigheid' (Mattheus 25, 31-46) helpt ons op weg. We lezen hierin dat de Mensenzoon zal gaan zitten op zijn koningstroon om recht te spreken over alle volkeren. Als een herder zal Hij de schapen van de bokken scheiden.

- vervolg zie pagina 4 -

Zij die zich tijdens hun leven bokkig hebben gedragen, krijgen te horen: Weg, vervloekten, weg naar het eeuwig vuur. En tot de anderen: Kom, gezegenden van mijn Vader, neemt bezit van het koninkrijk dat voor jullie klaar ligt.

Er zijn nog enkele elementen uit dit verhaal over de ‘werken van barmhartigheid’ die de moeite van het nader bekijken waard zijn. De Koning-Rechter-over-alle-volkeren is hier niet God maar de Mensenzoon. Jezus dus.

In dit eindoordeelverhaal zijn criteria als ‘wel of niet kerkelijk’, ‘wel of niet christen-zijn’, ‘wel of niet in God geloven’ niet aan de orde. De Mensenzoon oordeelt hier niet op basis van het al of niet aanvaarden van geloofswaarheden, niet op basis van de intensiteit van het gebedsleven. Neen, de mens wordt hier beoordeeld enkel en alleen op basis van zijn houding tegenover hulpbehoevende medemensen. Heel bijzonder is wel dat het bij het ‘Laatste Oordeel’ zoals hier beschreven, het niet gaat over schuld of onschuld, enkel over straf en beloning. De schuldvraag blijkt reeds beantwoord te zijn! Niet door de Mensenzoon op zijn rechterstoel maar door de vreemdeling die destijds om onderdak vroeg, door de zieke die behoefte had aan troost en warmte, door de derde wereld die naakt, hongerig en dorstig is. Zij zijn de juryleden; zij oordelen over schuld en onschuld – niet ná maar tijdens ons leven hier en nu. En het enige criterium dat daarbij bepalend is, is liefde. Liefde die zich uit in concrete daden van solidariteit met de noodlijdende, zonder enige bijgedachte van ‘verdienste’ of ‘hemelse beloning’. Op de oordeels-dag vragen zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen zich immers verbaasd af: Heer, wanneer hebben wij U naakt, hongerig of dorstig gezien? Wanneer bent U als een vreemdeling naar ons toegekomen? Het antwoord is ondubbelzinnig duidelijk: de Mensenzoon gaat schuil in mensen; Hij is thuis in gebroken harten; Hij neemt de gestalte aan van de zwaksten.

De Heer die woont in den hoge is dezelfde als Hij die voor Pilatus staat met geboeide handen, de gevangene die door de soldaten wordt gemarteld. Die Heer en Koning, die wij Christus, Mensenzoon noemen, wordt nog steeds berecht, gemarteld en in zijn hemd gezet. Hij kijkt ons aan door de ogen van mensen die Hij “mijn minste broeders” noemt.

In die ontmoetingen wordt over ons ‘recht gesproken’. Onze evangelist plaatst het ‘laatste oordeel’, het ‘hemelse gerecht’, midden in ons dagelijks leven. Je mag het ook omkeren: onze solidariteit, ons opkomen voor hen die honger en dorst hebben, wordt verheven tot een hemelse zaak. De Verlosser-Rechter maakt onze zaak met de medemens tot zijn zaak. Waar wij anderen tot hun recht laten komen, waar wij het opnemen voor de zwakke die ons aankijkt, daar komt de Mensenzoon tot ‘zijn recht’.

Waar dat geschiedt, dáár – en dáár alleen – mag Christus Koning zijn.

Ik wens u een goede advent, in de aanloop naar het komende Kerstfeest.

Ivo Krewinkel, pastoor

ANIMO

Onlangs kreeg de parochie bericht dat het koor ANIMO zich om allerlei redenen, maar zeker ook vanwege de Corona-crisis, genoodzaakt ziet te stoppen. Namens onze parochianen en kerkgangers mag ik zeggen dat wij dit heel erg jammer vinden! Koor ANIMO luisterde vaak op zaterdagavond de heilige Mis op. En vanaf het eerste moment was ik bijzonder onder de indruk van de loepzuivere zangkwaliteiten en het passende kerkelijke en religieuze repertoire.

Namens alle mensen van onze geloofsgemeenschap zeg ik: **ontzettend bedankt** voor alles: de mooie zang en de fijne samenwerking!

Wij wensen dirigente/organiste en alle leden Gods Zegen voor de toekomst.

Ivo Krewinkel, pastoor



Het Vormsel

Vrijdag 20 november om 19.00 uur zou onze bisschop Harrie Smeets aan 30 kinderen van verschillende scholen en verschillende parochies in de Sint-Josephkerk het sacrament van het heilig Vormsel toedienen – de Gave van Gods heilige Geest.

In overleg met de vormelingen, hun ouders en uiteraard de bisschop is besloten, vanwege de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de viering tot nader order uit te stellen.

Wij zullen zo spoedig als het weer mogelijk is de viering met de bisschop inhalen. Hierover volgt nader bericht.

Heilige Communie thuis

Mensen in onze parochies die – ook vanwege de Corona-maatregelen – niet in de gelegenheid zijn rond de komende Kerstdagen naar de kerk te komen voor de viering van de heilige Mis, kunnen via het parochiekantoor vragen of de pastoor hen thuis de heilige Communie komt brengen.

Dat mag ook buiten de kerstdagen om. Het is een oud gebruik om op een vaste dag in de maand mensen de thuiscommunie te brengen.

Schroom niet! En neem gerust contact op met de pastoor, één van onze medewerkers of het parochiekantoor. **De pastoor komt graag met Ons Heer bij u!**



Doe mee aan de kerkbijdrage en



help mee, dat de kerk op Leuken open blijft !!

Helaas moeten we constateren dat de inkomsten (kerkbijdrage - stipendia - collecten - giften -) blijven teruglopen. Natuurlijk speelt de Covid-19 pandemie hierbij een belangrijke rol, maar omdat we recentelijk ook te maken hebben gehad met een aantal onvoorziene (grotere) uitgaven (o.a. reparatie/vernieuwing dakgoten kerk, defecte wandkachels in de sacristie en een storing/reparatie aan de verwarmingsinstallatie van de kerk), wordt de financiële situatie van onze parochie er niet beter op. De parochie is financieel volledig afhankelijk van wat de parochianen zelf bijdragen. Het al jarenlang bezuinigen op de uitgaven werkt niet meer. Onze kerk kan alleen dan open blijven als voldoende mensen onze kerk een warm hart toedragen en er samen de schouders onder willen zetten.

Naast de noodzakelijke financiële betrokkenheid blijft het uiteraard ook van groot belang dat veel parochianen actief deelnemen aan de vieringen die in de kerk plaatsvinden en als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de verschillende activiteiten.

Begin november staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer € 8.200,--, waarmee we nog een eind verwijderd zijn van het eindbedrag van vorig jaar (was ± € 11.500,--)! Hebt u uw bijdrage al overgemaakt - hartelijk dank daarvoor. Nog niet gedaan? Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

U kunt uw (jaarlijkse) bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL79 INGB 0682 9624 06** t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder. Waarvoor onze hartelijke dank !

Ivo Krewinkel
pastoor

Sjra Bergmans
administrateur

Opbrengst collecte Wereldmissiedag Leuken-Groenewoud

De collecte voor Wereldmissiedag heeft dit jaar **€ 93,-** opgebracht (vorig jaar € 73,35). Waarvoor dank!

KERSTSTAL KERK LEUKEN

Voor de 46^{ste} keer wordt een groot gedeelte van het priesterkoor weer omgetoverd tot een kerstpanorama, met o.a. een vijver met vissen, kerstbomen en boompjes en opgezette dieren. De 'bloemendames' zorgen weer voor een prachtige bloemenversiering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers.

Vanwege de corona-bepalingen zal de kerststal dit jaar minder uitgebreid zijn en zal er geen tentoonstelling worden ingericht van internationale kerstgroepen.

De openingstijden zijn:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| - Donderdag 24 dec. | Kerstavond na de H. Mis van 18.00 uur tot 21.00 uur | |
| - Vrijdag 25 dec. | Eerste Kerstdag | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Zaterdag 26 dec. | Tweede Kerstdag | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Zondag 27 dec. | Heilige Familie | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Vrijdag 1 jan. | Nieuwjaarsdag | <u>Geen opening</u> |
| - Zaterdag 2 jan. | Driekoningen | van 13.00 - 17.00 uur |
| - Zondag 3 jan. | Driekoningen | van 11.00 - 17.00 uur |
| - Zaterdag 9 jan. | Doop van de Heer | van 13.00 - 17.00 uur |
| - Zondag 10 jan. | Doop van de Heer | van 11.00 - 17.00 uur |



Kerstactie Broederschap Weert

In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 8e keer met het inzamelen van artikelen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. Carin Rosbergen, coördinator namens de Broederschap: "In deze voor iedereen moeilijke periode zijn nog meer mensen door omstandigheden aangewezen op de Voedselbank. U maakt niet alleen de cliënten van de Voedselbank blij. Het is ook een fijn gevoel iets voor een ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis."

Hoe doet u mee?

Doneer houdbare producten, vooral blikken of potten groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten levert u in **tussen 7 en 22 december** bij de kratten die klaarstaan in de kerken. Ook de Jumbo winkels doen aan de actie mee. Dit zijn Jumbo Heerschap (Boshoven, Collegeplein, Leuken, Moesel en Nederweert) en Jumbo René Puts in Stramproy. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel op dat de producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn.

Hoe werkt de Voedselbank?

De cliënten zijn mensen uit onze regio die onder het bestaansminimum zitten. Vaak zitten ze in de schuldsanering. Zonder de hulp van de Voedselbank zouden deze mensen honger lijden. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken. Namens de Voedselbank vraagt de Broederschap u om gul te geven.

Wat is de Broederschap?

De Broederschap, opgericht in 1404, is een vereniging die de verering van Maria bevordert door het organiseren van activiteiten in de geloofsgemeenschap. Tevens dragen we onze Mariaverering in maatschappelijke zin uit met het organiseren en verlenen van bijstand.



KERSTMIS 2020

Het heeft er alle schijn van dat Kerstmis 2020 op een andere manier gevierd en beleefd zal worden dan we tot nu toe gewend waren. Desondanks willen wij mensen ruimschoots de gelegenheid bieden de Geboorte van Jezus ook in de eucharistie te vieren.

Zodat u er rekening mee kunt houden geven we nu al een vooraankondiging van de HH. Missen.

Donderdag 24 december 18.00 uur in de Sint-Matthiaskerk te Leuken
20.00 uur in de Sint-Josephkerk te Keent
22.00 uur in de Sint-Josephkerk te Keent



Vrijdag 25 december 10.00 uur in de Sint-Matthiaskerk te Leuken
11.30 uur in de Sint-Josephkerk te Keent

Zaterdag 26 december 10.00 uur in de Sint-Matthiaskerk te Leuken
11.30 uur in de Sint-Josephkerk te Keent

Zondag 27 december 10.00 uur in de Sint-Josephkerk te Keent

Maandag 28 december geen heilige Mis

Dinsdag 29 en woensdag 30 december om 09.00 uur in de Moeselkapel

Donderdag 31 december 18.00 uur in de Sint-Matthiaskerk te Leuken

Vrijdag 1 januari 10.00 uur in de Sint-Josephkerk te Keent

Het weekend van 2 en 3 januari weer zoals gebruikelijk.



We zullen rustig afwachten hoe we de vieringen kunnen en mogen invullen en wat het aantal personen zal zijn dat mag deelnemen. Informatie zal volgen.

Misintenties voor de feestdagen

Wilt u voor de komende feestdagen (Kerstmis t/m Driekoningen) nog misintenties bespreken, gelieve dit dan vóór 4 december te doen (dit i.v.m. plaatsing in het Parochienieuws). Een vooraankondiging van de HH. Missen tijdens Kerstmis 2020 kunt u elders in dit Parochienieuws vinden.

PERSONALIA

Overleden:

LEUKEN/GROENEWOUD:

- 3 nov. : mevrouw Tilly Luijten - van Lier, 87 jaar

KEENT/MOESEL:

- 1 nov. : de heer Janus de Goeij, 95 jaar
- 3 nov. : de heer Ton Koetsenruijter (oud-koster Moeselkapel), 89 jaar

Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader.

Doopjes:

In de kerk van Leuken:

- 18 okt. : Romano, zoon van de ouders Hertogs - Renet

Van harte proficiat voor deze dopelinge en zijn ouders!

In de Moeselkapel:

- géén dopelingen



Gouden Huwelijk:

Op vrijdag 30 oktober was het 50 jaar geleden dat **Riny en Frans de Werdt-Roosen** elkaar het 'ja-woord' hebben gegeven. Dit hebben we samen gevierd in een bescheiden heilige Mis in de Moeselkapel. Frans en Riny waren en zijn ook als vrijwilligers nauw met de parochie verbonden. Vandaar dat we hen via dit Parochienieuws van harte proficiat wensen en 'dankjewel' zeggen voor hun inzet! We wensen hen Gods Zegen!

MEDEDELING n.a.v. de verscherpte corona-maatregelen:

Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door.

Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!

Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht.

Liturgische agenda en misintenties

21 november t/m 27 november 2020

Za.	21 nov.	21/22 nov.	<u>Christus, Koning van het heeal (Hoogfeest)</u> <u>Evang. Mt. 25, 31-46</u>
Kerk van Leuken		17.30 uur:	Betsie Vaes - Janssen en Peterke Vaes <i>(Extra collecte voor de Weerter Missionarissen)</i>
Zo.	22 nov.		
Keenterkerk		10.00 uur:	Jan Mertens (jaardienst) Fam. Brils - Lenaers en zoon Coen (jaardienst) <i>(Extra collecte voor de Weerter Missionarissen)</i>
Di.	24 nov.		
Moeselkapel		09.00 uur:	<u>HH. Andreas Dũng Lạc, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam</u> <i>(gedachtenis)</i> Jan Muters, oud-voorzitter schoolbestuur
Wo.	25 nov.		
Moeselkapel		09.00 uur:	<u>H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares</u> <i>(gedachtenis)</i> Overleden Familie Moonen - Vaessen
Do.	26 nov.		
Moeselkapel		09.00 uur:	Fam. Nouwen - Kneepkens en dochter Els Jan en Annie van Nieuwenhoven - Verheijen (jaardienst)
Moeselkapel		19.00 - 20.00 uur:	AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	27 nov.		
Moeselkapel		09.00 uur:	Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

28 november t/m 4 december 2020

Za.	28 nov.	28/29 nov.	<u>1e zondag van de Advent</u> Evang. Mc. 13, 33-37
Kerk van Leuken		17.30 uur:	Giel Coolen en de overleden familie Coolen <i>(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)</i>
Zo.	29 nov.		
Keenterkerk		10.00 uur:	Wim Camp Pastoor Jan Geurts (jaardienst)
			
Di.	1 dec.		
Moeselkapel		09.00 uur:	Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest
Wo.	2 dec.		
Moeselkapel		09.00 uur:	Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochies
Do.	3 dec.		
Moeselkapel Moeselkapel		09.00 uur:	<u>H. Franciscus Xaverius, priester</u> (gedachtenis) Tot zekere intenties
		19.00 -	
		20.00 uur:	AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	4 dec.		
Moeselkapel		09.00 uur:	<u>H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar</u> (gedachtenis) Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

5 december t/m 11 december 2020

Za.	5 dec.	5/6 dec.	<u>2e zondag van de Advent</u> Evang. Mc. 1, 1-8
Kerk van Leuken		17.30 uur:	Gerrie Meulen - Stijnen (jaardienst) Coen Luijten (verjaardag)
Zo.	6 dec.		
Keenterkerk		10.00 uur:	Jan Janssen (oud-dirigent / organist)

- Di. 8 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: **Maria Onbevleete Ontvangenis (Hoogfeest)**
H. Mis uit dankbaarheid
- Wo. 9 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: **H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (gedachtenis)**
Voor een bijzondere intentie
- Do. 10 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 11 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: **H. Damasus I, paus (gedachtenis)**
Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

12 december t/m 18 december 2020

- Za. 12 dec. 12/13 dec. **3e zondag van de Advent – zondag Gaudete**
Evang. Joh. 1, 6-8.19-28
Kerk van Leuken 17.30 uur: Alle overledenen van de Parochie St. Matthias & De Goede Herder
- Zo. 13 dec. **Keenterkerk** 10.00 uur: Francien Geraedts - Gielen (jaardienst)
- Di. 15 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Om zegen over onze parochie-gemeenschappen, om goede christelijke samenwerking
- Wo. 16 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en zorgcentra
- Do. 17 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Toon en Lies Broers - Seerden
Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 18 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren



19 december t/m 20 december 2020

Za. 19 dec. 19/20 dec. **4e zondag van de Advent – zondag Rorate**
Evang. Lc. 1, 26-38

Kerk van Leuken 17.30 uur: Tilly Luijten - van Lier (zeswekendienst)

Zo. 20 dec.
Keenterkerk 10.00 uur: Jack Coppes (jaardienst)
Theu de Borgie (jaardienst)
Ouders Knippenberg - Clijsters (jaardienst)
Mien Reijnders - Vervuurt (verjaardag) en Wiel Reijnders

ADVENT

*Advent is leren wachten,
wachten op het feest,
en de tijd nemen
om je voor te bereiden.*

*Advent is wachten
tot het goede woord
gesproken kan worden.*

*Advent is wachten en zwijgen
wanneer het nog te vroeg is,
wachten tot de dageraad
de nacht aflost.*

*Advent is wachten
zoals God wacht
op de keuze van de mens voor Hem.*

*Advent is durven vertrouwen,
vertrouwen dat God aan de kant van de mensen staat,
vertrouwen dat de toekomst
meer inhoudt dan het verleden,
vertrouwen dat het kleine teken
een belofte inhoudt.*



Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Herenkapsalon Jos
Kruisstraat 1
6006 ZJ Weert
Telefoon 541762
www.herenkapsalon-jos.nl/

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -
marmmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch Installatiebureau
St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

Podotherapie Hermanns
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...

**Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
“adverteerders van de maand”.**

Deze keer zijn dit:



Steenhouwerij Kanters Weert BV
Hoolstraat 3 | 6006 SL Weert
Tel: 0495-535529
Fax: 0495-538820
E-mail: info@kanters-weert.nl



Pastoor Cramerstraat 2,
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

www.ruyters.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud

Gezamenlijke website: www.parochieuweertzuidoost.nl

Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Vieringen:

in het weekend	zaterdagavond	17.30 uur	Kerk van Leuken
	zondagmorgen	10.00 uur	Keenterkerk
door de week	dinsdag t/m vrijdag	09.00 uur	Moeselkapel

Kerkgebouwen:

St. Josephkerk Keent	Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
De Verrezen Christus, Moesel	Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Moeselkapel	Irenelaan 93, 6006 HC Weert
St. Matthiaskerk Leuken	Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:

Adres: **Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert**
Openingstijden: **dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.**

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar tel. 534609
of mailen keent@parochiesweertzuidoost.nl

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609
of mailen moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214
of mailen leuken@parochiesweertzuidoost.nl

KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:

voorzitter:	Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator Middelstestraat 63, 6004 BH Weert	tel. 533560
secretaris:	de heer Henk Houben Herenstraat 223, 6004 XJ Weert	tel. 524346
penningmeester:	de heer Frans Meuwis Kerkstraat 64, 6006 KR Weert	tel. 539946

KOSTERS:

MOESELKAPEL: *vacature*

KEENTERKERK:	mevrouw Marianne Camp Parklaan 7, 6006 NT Weert	tel. 06 27475386
KERK LEUKEN:	de heer Mart Verheijden Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert	tel. 539291