

PAROCHIE NIEUWS

Parochies Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud



St. Matthiaskerk



De Goede Herder

Jaargang 2 ♦ nummer 9
Periode 6 november t/m 19 december 2021

Inhoudsopgave

Hoofdartikel Ivo Krewinkel, pastoor	: Pagina 3-4
Overledenen 2020 – 2021	: Pagina 5
Opbrengst collecte Wereldmissiedag	: Pagina 5
Heilig Vormsel, vrijdag 19 november	: Pagina 6
Voor aankondiging vieringen Kerst/Oud&Nieuw	: Pagina 6
Bernadette/ Voor aankondiging Kerststal Leuken/ Opgeven misintenties voor de feestdagen	: Pagina 7
Bidden voor kinderen (Kinderkrans) Sittard	: Pagina 8
Personalialia	: Pagina 9
Liturgische agenda en misintenties	: Pagina 10-14
Lijst van sponsors/aanmelding abonnementen	: Pagina 14-15
Personen en telefoonnummers	: Pagina 16

Belangrijke informatie:

- Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
 - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
 - parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart Verheijden
 - Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
 - parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
 - parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden (tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is doorgeschakeld naar de koster)
- Zie achterzijde voor alle adressen en telefoonnummers.
- Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met de sluitingsdatum van het parochieblad:

Periode

18 december 2021 t/m 30 januari 2022
29 januari t/m 13 maart 2022

Sluitingsdatum

3 december
14 januari 2022

Bank- en girorekeningen:

Parochie St. Joseph	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Giften restauratiefonds St. Josephkerk	Rabobank rek.nr.	NL94 RABO 0124 4833 13
Parochie De Verrezen Christus	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61
Giften Moeselkapel	Rabobank rek.nr.	NL49 RABO 0135 9032 54
Parochie St. Matthias & De Goede Herder	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06

Advent

"Het is weer zover, het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt: een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend, licht zal er komen, licht in het land. Wat een geluk en zing het maar luid: lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit."

De eindejaarsdrukte zal binnenkort weer losgaan: Sint-Maarten, Sinterklaas, kerst- en nieuwjaarsviering en in januari de koopjesperiode en de uitverkoop.

De kerk doet het rustiger aan. Met de advent begint een nieuw kerkelijk jaar, maar dit sluit aan bij de boodschap van het vorige. De liturgie kijkt uit naar de komst van de Mensenzoon. Maar daar zijn we niet altijd mee bezig, al bidden we telkens bij het Onzevader voor het komen van zijn rijk. In de liturgie verkondigen we elke dag tot Hij wederkomt dat Christus is verrezen. Hiermee getuigen christenen van een fundamenteel vertrouwen.

Vooruitkijken en terugblikken. In de advent kijken we hoopvol uit naar de toekomst en blikken dankbaar terug op het verleden, waarin God al gehandeld heeft en getoond heeft dat Hij onder ons woont.

Wij gedenken het wachten van de mensheid. De vier kaarsen herinneren aan de vier duizend jaren van het wachten op de komst van Jezus. Het is een symbolisch getal, want de mens is al veel langer onderweg. Wij maken de verzuchtingen tot de onze, vooral deze van de profeten. "Menigmaal heeft God aan de mensen een verbond aangeboden en hen, bij monde van de profeten, gesproken over hun heil in de verte".

Elke zondag heeft een intredevers, een introïtus. Die Latijnse beginwoorden hebben lange tijd gediend om de zondag een naam te geven. "Ad te levavi", zo is de eerste adventzondag gekend. "Ik heb mijn ziel tot u verheven." Het vers komt uit psalm 25, een psalm van vertrouwen. Zoals we ook zingen in het adventslied:

*Ik heb mijn hart tot U geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet begeven:
mijn Heiland is nabij.
Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.*

*Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de Maagd verwacht haar Kind.
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.*

En ook dit jaar zullen we weer de prachtige adventshymne zingen: het Latijnse *Rorate caeli – Dauwt hemelen uit den hoge...*

Liederen met een verlangen van de mens naar God, om erbarmen, om vrede, om het licht, om bevrijding. En dan liederen, waarin Gods komst naar de mens wordt toegezegd. De liederen getuigen van waakzaamheid.

Angst en pessimisme zijn eruit geweerd. Gods licht is zo krachtig, dat het elk duister verdrijft. Voor wie kan wachten komt alles op tijd. Advent is wachten op een wonder!

Ik geloof dat we moeten leren wachten zoals we leren scheppen.

Wachten geduldig, elke dag opnieuw, met begrip, met mededogen, met liefde. Er is geen reden om ongeduldig te zijn, Ons wachten is niet zinloos. Wachten dat gevoed wordt door hoop en vertrouwen en door nederigheid, zulk wachten leidt niet tot verveling, maar zit vol spanning. Een dergelijke verwachting is meer dan alleen maar wachten. Het is het leven: het leven als een vreugdevolle deelname aan het wonder van het Bestaan.

Wie advent wil vieren, moet kunnen wachten. Wachten is een kunst die we in onze ongeduldige tijd lijken te zijn verleerd. We willen tegenwoordig al rijpe vruchten plukken als we nog maar net een jong plantje in de grond hebben gezet. Onze begerige ogen worden maar al te vaak bedrogen.

Wat zijn we teleurgesteld als een vrucht die er vanbuiten zo lekker uitziet, vanbinnen nog onrijp is. En wat gedragen we ons vervolgens ondankbaar en respectloos als we die mooie vrucht gewoon weggooien. Wie niet de bittere zaligheid van het wachten kent, wie niet weet wat het is om geen hoop meer te hebben, die zal nooit de volledige zegen van de vervulling ervaren. Juist op de meest belangrijke, intense en kwetsbare dingen in het leven moeten we wachten. Die kunnen we niet op stel en sprong bemachtigen, maar alleen langs de goddelijke weg van kiemen, groeien en ontwikkelen.

God, Hij heeft het eerste en het laatste woord en Hij laat dit nu in het heden klinken. Wij hebben geen redenen om weg te vluchten uit het heden. Wij hebben een opdracht in deze tijd met zijn zorgen, met zijn vele mogelijkheden en uitdagingen. Leer leven van wat langs de weg wordt gegeven. Wij moeten nu in het heden ervoor zorgen dat wij niet afgestopt geraken.

Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De derde komst ligt als het ware midden tussen de andere twee. De eerste en de laatste geschieden namelijk in het openbaar, de middelste echter niet. Bij zijn eerste komst werd de Heer gezien op aarde en ging Hij om met de mensen: toen, zoals Hij zelf getuigt, hebben de mensen Hem gezien én gehaat. Bij zijn laatste komst echter 'zal heel de mensheid Gods redding zien' (Lc 3, 6) en 'zullen zij opzien naar Hem die zij hebben doorstoken' (Joh 19, 37). De middelste komst heeft plaats in het verborgene: alleen de uitverkorenen zien Hem in hun hart, en hun ziel wordt gered... De middelste komst is dus als het ware de weg die leidt van de eerste naar de laatste. In de eerste komst was Christus onze verlossing, in de laatste zal Hij zich openbaren als ons leven, in de middelste is Hij onze rust en onze vertroosting. Wees daarom attent en altijd waakzaam.

Ivo Krewinkel, pastoor

Overledenen 2020 - 2021 Leuken - Groenewoud

Tijdens de H. Mis op zaterdag 6 november, gedenken wij allen die ons in de dood zijn voorgedaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachteniskruisje op het bord hangt, achter in onze kerk.

- † Tilly Luijten - van Lier (87 jaar)
- † Magda Horn - Nikijuluw (89 jaar)
- † Frits Raaijmakers (74 jaar)
- † Jos Weekers (94 jaar)
- † Alda van de Kerkhof - Clement (84 jaar)
- † Wies Kortzen - Nies (92 jaar)



Overledenen 2020 - 2021 Keent - Moesel

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Janus de Goeij | Kim Muller - Ong |
| Ton Koetsenruijter | Kees Schalken |
| Peter Engelen | Ida van Deuren - Bongers |
| Pierre Stijnen | Nellie Verkennis |
| Annie Overklift - Vaupel-Kleijn | Zus Duisters - Rooijmans |
| Truus Creemers - Pleunis | Tonny de Waal |
| Leila Wijngaarden | Sjack Keijers |
| Ria Ottenheim | Gaby Garnier |
| Hub Smolenaers | Angelien Geene - Peeters |
| Thea Teeuwen - Janssen | Jac Leenen |
| Ria van de Klundert - Wijnings | Jürgen Simon |
| Sef Vestjens | Ietje Beckers - Emans |
| Jan Hendrix | Harrie Bruekers |
| Fransje Stribos - Nouwen | Gerard Sauvé |
| Mia Stals - Clijsters | Eunice Deslorieux - Williams |
| Truus Smits - Bongenaar | Mia van de Put - Spreeuw |
| Mia van de Kruijs - van de Vorst | Wiel Steijvers |
| Mariëlle van Ulden - Hölzken | Edith Kupers - Hulsbergen |
| Marion Voermans - Leenders | Albert Mathijssen |
| | Mathieu Verhappen |

Opbrengst collecte Wereldmissiedag

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober hebben we in onze kerken stilgestaan bij Wereldmissiedag.

De extra collecte heeft in Leuken (afgerond) € 140 opgebracht en in Keent € 160.
Alle gulle gevers: VAN HARTE BEDANKT!

Heilig Vormsel

Op **vrijdag 19 november** a.s. zal een aantal kinderen uit onze parochies het sacrament van de heilige Geest, het Vormsel ontvangen. De vormheer van dit jaar is de rector van het Grootseminarie Rolduc (de priesteropleiding van ons bisdom) Dr. Lambert Hendriks – hij komt namens onze Bisschop.

De muzikale begeleiding is ook dit jaar weer in handen van dhr. Martin Wilbers.

De heilige Mis is in de Sint-Josephkerk om **19.00 uur**.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

Vooraankondiging Misvieringen Kerstmis - Oud en Nieuw

Het voorstel voor de misvieringen van dit jaar is als volgt:

Vrijdag 24 december

17.30 uur Gezinsmis Leuken
19.00 uur Gezinsmis Keent
21.00 uur Nachtmis Leuken
22.30 uur Nachtmis Keent

Zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag)

09.30 uur Dageraadsmis Leuken
11.00 uur Dagmis Keent

Zondag 26 december (Tweede Kerstdag)

09.30 uur Heilige Mis Leuken
11.00 uur Heilige Mis Keent

Maandag 27 december

Geen heilige Mis

Dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 december

09.00 uur Heilige Mis Moeselkapel

Vrijdag 31 december (Oudejaarsdag)

Geen heilige Mis Moeselkapel

WEL heilige Mis om 17.30 uur Leuken

Zaterdag 1 januari

10.00 uur Heilige Mis Keent

Zondag 2 januari

10.00 uur Heilige Mis Keent



Bernadette

In onze Moeselkapel staat al sinds jaar en dag het beeldje van de heilige Bernadette. Het meisje dat in de grot van Massabielle in Lourdes de heilige Maagd Maria heeft gezien.



Tijdens het opruimen in de Sint-Josephkerk zijn we een reliekhoudster tegengekomen met een pluk haar van de heilige Bernadette.

De vrijwilligers en medewerkers van de Moeselkapel hebben ervoor gezorgd dat aan de rechterkant van het priesterkoor nu een foto prijkt van Bernadette en erboven in een mooi houten kastje de reliekhoudster.



Hiervoor zeggen we: HEEL HARTELIJK DANK!

Vooraankondiging Kerststal kerk Leuken

Voor de 47^{ste} keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot kerstpanorama, met o.a. een vijver met vissen, kerstbomen en boompjes, opgezette dieren en het dorpje van Leuken. De 'bloemendames' zorgen weer voor een prachtige bloemenversiering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers.

De openingstijden zijn:

- Zaterdag 25 dec.	Eerste Kerstdag	van 11.00 - 17.00 uur
- Zondag 26 dec.	Tweede Kerstdag	van 11.00 - 17.00 uur
- Zaterdag 1 jan.	Nieuwjaarsdag	<u>Geen opening</u>
- Zondag 2 jan.	Driekoningen	van 11.00 - 17.00 uur
- Zaterdag 8 jan.	Doop van de Heer	van 13.00 - 17.00 uur
- Zondag 9 jan.	Doop van de Heer	van 11.00 - 17.00 uur



Opgeven misintenties voor de feestdagen

Wilt u voor de komende feestdagen (Kerstmis t/m Driekoningen) nog misintenties bespreken, gelieve dit dan **vóór 3 december** te doen (dit i.v.m. plaatsing in het Parochienieuws).

Een vooraankondiging van de HH. Missen vindt u elders in dit Parochienieuws.

Al meer dan 140 jaar bidden voor kinderen in Sittard

In de binnenstad van Sittard staat de kerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die als eerste in Nederland in 1883 tot basiliek verheven werd.

In 1878 werd de zgn. **Kinderkrans** opgericht met als doel kinderen onder de bijzondere bescherming te stellen van Maria, de moeder van God en onze moeder.

Ouders en (over)grootouders voelen heel goed aan dat de geboorte van een nieuwe mens iets wonderlijks is, een groot geheim.

Vaak beseffen zij maar al te goed dat wij dat nieuwe leven niet in onze macht hebben en het dus ook niet altijd kunnen behoeden voor pijn en ongeluk.

Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen en de pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen.

Als moeder van Jezus is zij moeder van allen die in Hem geloven. Daarom dragen veel mensen hun kinderen en kleinkinderen op aan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart door hen in te schrijven in de Kinderkrans.



- ◆ Kinderen kunnen direct na de geboorte worden ingeschreven en blijven dan automatisch lid totdat zij volwassen zijn.
- ◆ Sinds de oprichting zijn er tienduizenden kinderen ingeschreven. Ook nu nog worden er maandelijks talloze kinderen opgedragen aan Maria.
- ◆ Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt wekelijks vier maal gebeden tijdens het Rozenkransgebed,
- ◆ Altijd brandt er voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een votiefkaars tot intentie van de kinderen.
- ◆ Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Heilige Mis opgedragen in de Sittardse basiliek.

Inschrijven kost eenmalig 15 euro onder vermelding van naam, geboortedatum en geboorteplaats van het kindje én het adres waar het inschrijfbewijs en het gezegend rozenkransje naar toegestuurd kunnen worden.

Voor meer informatie en inschrijven:

Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard

Tel: 046-4515141

E-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

Website: www.basilieksittard.com

PERSONALIA

Overleden:

LEUKEN/GROENEWOUD:

- 23 okt. : mevrouw Wies Kortén - Nies, 92 jaar

KEENT/MOESSEL:

- 6 aug. : de heer Albert Mathijssen, 87 jaar
- 22 okt. : de heer Mathieu Verhappen, 87 jaar



Mogen zij nu rusten in de vrede van onze Hemelse Vader.

Dooptes:

In de kerk van Leuken:

- 19 sept. : Levi Aendenroomer, zoon van de ouders Aendenroomer

In de Moeselkapel:

- 19 sept. : Collin Klaassen, zoon van Marco Klaassen en Esmee Brüggink
- 26 sept. : Sasha Meeuwsen, dochter van Erik en Jennifer Meeuwsen - van Doorn
- 3 okt. : Marie van Dooren, dochter van Wouter van Dooren en Charlotte van Gorp
- 3 okt. : Louigano op den Buijsch, zoon van Mandy op den Buijsch
- 10 okt. : Elena Smolenaers, dochter van Dennis Smolenaers en Gerrie Tillemans
- 10 okt. : Jealy Sint Jago, dochter van Ederson en Jessica Sint Jago-Bax
- 23 okt. : Filip Dwars, zoon van Jouri Dwars en Patrycja Panek
- 24 okt. : Ryan Nijnens, zoon van Ronnie Nijnens en Ashley de Graef

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!

En wij feliciteren ook het diamanten bruidspaar:

~ de heer en mevrouw Brils - Lenaers ~

die op 29 september hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren!

PASTORAAT OP MAAT

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

MEDEDELING n.a.v. de corona-maatregelen:

Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door.

Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!

Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht.

Liturgische agenda en misintenties

6 november t/m 12 november 2021

- Za. 6 nov. 6/7 nov. **H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerk-provincie** (*Hoogfeest*)
Kerk van Leuken 17.30 uur: ***(In de vieringen van dit weekend zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen)***
Tilly Luijten - van Lier (jaardienst)
Josè Bergs (jaardienst) en voor Annie Kropman - Koning
- Zo. 7 nov. 10.00 uur: Janus de Goeij (jaardienst) 
- Keenterkerk Koffiezondag** 15.00 uur: **Gebedsdienst Allerzielen**
Na afloop zegening van de graven en het strooiveldje op het parochiekerkhof
- Di. 9 nov. 09.00 uur: **Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek** (*Feest*)
Voor een bijzondere intentie
- Wo. 10 nov. 09.00 uur: **H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar** (*gedachtenis*)
Piet Umans (trouwdag)
- Do. 11 nov. 09.00 uur: **H. Martinus (van Tours), bisschop** (*gedachtenis*)
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de parochie
- Moeselkapel** 19.00 - 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 12 nov. 09.00 uur: **H. Josafat, bisschop en martelaar** (*gedachtenis*)
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

13 november t/m 19 november 2021

- Za. 13 nov. 13/14 nov. **Drie-en-dertigste zondag door het jaar**
Evang. Mc. 13, 24-32 (B)
Kerk van Leuken 17.30 uur: Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
- Zo. 14 nov.
Keenterkerk 10.00 uur: Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens
Harrie van Tuel (verjaardag) en ouders Gielen - Gerritsen en familie
- Di. 16 nov.
Moeselkapel 09.00 uur: **H. Margarita van Schotland** (*gedachtenis*)
H. Gertrudis, maagd (*gedachtenis*)
J. Hensels - Tiggeler (verjaardag)
- Wo. 17 nov.
Moeselkapel 09.00 uur: **H. Elisabeth van Hongarije** (*gedachtenis*)
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
- Do. 18 nov.
Moeselkapel 09.00 uur: **Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus** (*gedachtenis*)
Overleden ouders Nouwen - Kneepkens en dochter Els
Piet Umans en Lies Tindemans - van Melick (jaardienst)
- Moeselkapel** 19.00 - 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 19 nov.
Moeselkapel 09.00 uur: Tot zekere intenties
Keenterkerk 19.00 uur: **VORMSELVIERING**



20 november t/m 26 november 2021

- Za. 20 nov. 20/21 nov. **Christus, Koning van het heela!** (*Hoogfeest*)
Evang. Joh. 18, 33b-37 (B)
Kerk van Leuken 17.30 uur: Het welzijn van onze parochie
- Zo. 21 nov.
Keenterkerk 10.00 uur: Jan Mertens (jaardienst)

- Di. 23 nov. **H. Clemens I, paus en martelaar** (*gedachtenis*)
H. Columbanus, abt (*gedachtenis*)
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
- Wo. 24 nov. **HH. Andreas Dŭng Lạc, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam** (*gedachtenis*)
Moeselkapel 09.00 uur: Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om goede christelijke samenwerking
- Do. 25 nov. **H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares** (*gedachtenis*)
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus
Moeselkapel 19.00 - 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 26 nov. **Moeselkapel** 09.00 uur: Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

27 november t/m 3 december 2021

- Za. 27 nov. 27/28 nov. **Eerste zondag van de Advent**
Evang. Lc. 21, 25-38.34-36 (C)
Kerk van Leuken 17.30 uur: Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
- Zo. 28 nov. 10.00 uur: Pastoor Jan Geurts (jaardienst)
Pierre Stijnen (jaardienst)
- Di. 30 nov. **H. Andreas, apostel** (*Feest*)
Moeselkapel 09.00 uur: Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest
- Wo. 1 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren
- Do. 2 dec. **Moeselkapel** 09.00 uur: Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochies
Moeselkapel 19.00 - 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
- Vr. 3 dec. **H. Franciscus Xaverius, priester** (*gedachtenis*)
Moeselkapel 09.00 uur: Voor een bijzondere intentie



4 december t/m 10 december 2021

Za.	4 dec.	4/5 dec.	<u>Tweede zondag van de Advent</u> Evang. Lc. 3, 1-6 (C)
Kerk van Leuken	17.30 uur:		Gerrie Meulen - Stijnen (jaardienst) Mia Stals - Clijsters en overleden familieleden
Zo.	5 dec.		
Keenterkerk <u>Koffiezondag</u>	10.00 uur:		Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken
Di.	7 dec.		
Moeselkapel	09.00 uur:		<u>H. Ambrosius, bisschop en kerkleeraar</u> <i>(gedachtenis)</i> H. Mis uit dankbaarheid
Wo.	8 dec.		
Moeselkapel	09.00 uur:		<u>Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria</u> <i>(Hoogfeest)</i> Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
Do.	9 dec.		
Moeselkapel Moeselkapel	09.00 uur: 19.00 - 20.00 uur:		<u>H. Juan Diego Cuauhtlatotzin</u> <i>(gedachtenis)</i> Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr.	10 dec.		
Moeselkapel	09.00 uur:		<u>H. Maagd Maria van Loreto</u> <i>(gedachtenis)</i> Tot zekere intenties

11 december t/m 17 december 2021

Za.	11 dec.	11/12 dec.	<u>Derde zondag van de Advent</u> Evang. Lc. 3, 10-18 (C)
Kerk van Leuken	17.30 uur:		Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Zo.	12 dec.		
Keenterkerk	10.00 uur:		Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest
Di.	14 dec.		
Moeselkapel	09.00 uur:		<u>H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleeraar</u> <i>(gedachtenis)</i> Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Wo. 15 dec.
Moeselkapel 09.00 uur: Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Do. 16 dec.
Moeselkapel 09.00 uur: Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Moeselkapel 19.00 -
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

Vr. 17 dec.
Moeselkapel 09.00 uur: Voor een bijzondere intentie

18 december t/m 19 december 2021

Za. 18 dec. 18/19 dec. **Vierde zondag van de Advent**
Evang. Lc. 1, 39-45 (C)

Kerk van Leuken 17.30 uur: Het welzijn van onze parochie



Zo. 19 dec.
Keenterkerk 10.00 uur: Ouders Knippenberg - Clijsters (jaardienst)
 Jack Coppen (jaardienst)

Keenterkerk 16.00 uur: **OECEUMENISCHE KERSTSAMENZANG**
(meer informatie in het volgende Parochienieuws)

**Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
 “adverteerders van de maand”.**

Deze keer zijn dit:

“De Köster”
 Cafeteria - Cateringservice



Kruisstraat 7 | 6006 ZJ Weert |
 0495 537 333
www.frituredekoster.nl

Patersveld 19
 6001 SN Weert
 Tel: (0495) 54 38 15

Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.fituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -
marmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch Installatiebureau
St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl

Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

<u>Vieringen:</u>	in het weekend	zaterdagavond	17.30 uur Kerk van Leuken
		zondagmorgen	10.00 uur Keenterkerk
	door de week	dinsdag t/m vrijdag	09.00 uur Moeselkapel

<u>Kerkgebouwen:</u>	St. Josephkerk Keent	Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
	De Verrezen Christus, Moesel	Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
	Moeselkapel	Irenelaan 93, 6006 HC Weert
	St. Matthiaskerk Leuken	Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:

Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar tel. 534609
of mailen **keent@parochiesweertzuidoost.nl**

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609
of mailen **moesel@parochiesweertzuidoost.nl**

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214
of mailen **leuken@parochiesweertzuidoost.nl**

KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:

voorzitter:	Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator Middelstestraat 63, 6004 BH Weert	tel. 533560
secretaris:	de heer Henk Houben Herenstraat 223, 6004 XJ Weert	tel. 524346
penningmeester:	de heer Frans Meuwis Kerkstraat 64, 6006 KR Weert	tel. 539946

KOSTERS:

MOESELKAPEL:	mevrouw Maria Vossen Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert	tel. 06 50470103
KEENTERKERK:	mevrouw Marianne Camp Parklaan 7, 6006 NT Weert	tel. 06 27475386
KERK LEUKEN:	de heer Mart Verheijden Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert	tel. 539291