

PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef Weert



**Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud**

Jaargang 4 ♦ nummer 8

Periode 23 september t/m 29 oktober 2023

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke **PAROCHIEKANTOOR**, Sint-Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl;

moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.

Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:

Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor

Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.

Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris

0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester

0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent

0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV

06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie

06-22476234

Lourdes... het is een plaats waar je aanraakt, en waar je aangeraakt wordt.

Nu beleef je dat niet als je hier alleen uit nieuwsgierigheid komt kijken of als consumerende toerist een dagje rondloopt. Dan krijg je de cliché opmerkingen dat je in een soort religieus Valkenburg terecht gekomen bent. Of je voelt je – zelfs hier binnen het heiligdom – in een religieuze Efteling verdwaalt. Waarbij een groot verschil met de Brabantse Efteling je ook als cynische geest de stilte moet opvallen. Want hoeveel mensen ook samenstromen – uit alle volken en talen onder de zon – rond en in de Grot is het stil... Maar kan die sceptische toerist nog door die stilte geraakt worden?

Gaan die kijkdieren door de stilte niet op de loop?

Lourdes... het is een plaats waar je aanraakt en waar je aangeraakt wordt.

En je kunt Lourdes eigenlijk alleen maar beleven als je hier als bedevaartganger komt. Wanneer je pelgrim durft te zijn.

Een pelgrim is iemand die weet dat het leven ook wonden slaat – in het bestaan van iedere mens; niet louter gloria victoria of glitter en glamour.

Bij de één vroeg in het leven, bij de andere laat; maar niemand leeft zonder wonden.

Je kunt die gewondheid proberen te overstemmen.

Door koude drukte, door eindeloos gekwaak of keihard geschater.

Je kunt proberen een halfslachtige houding van rationale afstand aan te nemen – in de trant van: mijn wonden, daar sta ik intellectueel boven.

Of een gespeelde houding van gemaakte beleefdheid – die gewondheid niet zo netjes vindt.

Lourdes...

hier in de Grot, of bij de baden, of tijdens de Lichtprocessie werkt dat allemaal niet. Hier raak je aan, hier strijk je met je hand langs de glanzende wand van deze plek waar Bernadette de Dame zag – en niet alleen met je hand, hier raak je ook aan met je ziel.

Of je blijft gevangen in je lichamelijke of geestelijke smetvrees.

Hetzelfde geldt bij de baden:

je geeft het water dat Bernadette uit de modderige bron heeft opgewoeld de kans je te overspoelen en te wassen – en je krijgt deel aan alles wat gewonden verbindt van waar ter wereld ze ook zijn. Of je blijft gewoon weer de cynische en sceptische figuur die zich van zo iets banaal verre houdt.

De lichtprocessie kun je ook kinderlijk vinden (welke volwassene gaat er met een kaarsje door de avondwind lopen). En ja, je kunt je vermaken over de overeenkomst in de melodie tussen de eerste regel van “Te Lourdes op de bergen” en “Zie ginds komt de stoomboot”.

Maar dan begrijp je het werkelijk niet... het licht van de kaarsen dat nodig is het duister en donker in het gewonde leven van al die mensen te verlichten; in alle talen onze stemmen te verheffen in vallende avond. Een moment om ook na te denken over de avond van je eigen leven en de hoop dat er dan iemand is die voor jou een Licht is, dat er Handen zijn die jou dragen naar het Licht.

Lourdes... hier zijn we dan, Maria, Moeder... een rozenkrans van mensen aan uw voet, bij uw Grot. Mensen met blijde, soms glorievolle, maar vaak droevige geheimen – mensen met wonden, zoals ook uw leven gewond was als Moeder van Smarten.

U kent de geboortepijn van ons leven. U hebt die zelf doorleefd.

Als vluchteling schonk u het leven aan uw Zoon in een grot.

Bij de bruiloft van Kana zei u wel: Doe maar wat Hij u zeggen zal – maar eerst werd u afgesnauwd: vrouw is dat soms uw zaak?

Maar u bleef volgen, tot onder het kruis en daar maakte u de ergste pijn door die een moeder kan treffen: het lijden en sterven van uw eigen kind. Erger kan niet... Maar daar werd u wel onze Moeder – moeder van het gewonde hart.

En dat is het wat wij bij u voelen, Maria dat u onze gewondheid aanvoelt, verstaat, begrijpt... Bij u mogen we dat allemaal meemaken: aan de Grot, in de baden, tijdens de Processie. Uw troost is nooit goedkoop – niet cheap – maar zo werkelijk als het leven zelf.

Het leven waar bitter en zoet nooit ver uit elkaars buurt zijn.

Wat is het goed bij u te mogen zijn.

Bid voor ons, Moeder van ons gewonde hart... Amen.

Ivo Krewinkel, pastoor

SINT-JOZEFKERK

Onze Rijksmonumentale Sint-Jozefkerk wordt **NIET** verkocht, zoals u hebt kunnen lezen in de vorige editie van het parochieblad.

De verkoopdeal met Gerobas BV is afgekocht. Daarmee wordt een langdurige en kostbare juridische strijd over de toekomst van het kerkgebouw voorkomen. We zullen met de jaarrekening verantwoording afleggen over de kosten die het kerkbestuur gemaakt heeft.



Zo'n 3½ jaar geleden hebben we onder bepaalde voorwaarden de kerk verkocht om in het gebouw appartementen te bouwen. We zouden dan de Moeselkerk gebruiken als parochiekerk. Inmiddels is vanwege de Corona-pandemie de Sint-Jozefkerk onze vaste parochiekerk geworden. In een brief (decreet) van het Bisdom Roermond, die onlangs is ontvangen, is dit nu ook officieel bevestigd: **met ingang van 7 september 2023 is de Sint-Jozefkerk benoemd tot parochiekerk van de parochie Sint-Jozef.**

De Moeselkerk wordt momenteel gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven. Over de toekomst van dat kerkgebouw gaan we nu nadenken en zullen we zo gauw mogelijk met een plan komen voor de herbestemming. Aangezien het hele gebied op Moesel van Nassaulaan tot Oranjeplein, Christinelaan en Willem de Zwijgerstraat opnieuw door de gemeente Weert wordt ingericht, bestaat de reële mogelijkheid dat het gebouw van De Verrezen Christus in dat plan wordt opgenomen. Maar daarover later meer.

Ook over de Sint-Jozefkerk is het laatste woord nog niet gesproken. Onze kerk willen én als hoofdparochiekerk blijven gebruiken én de mogelijkheden onderzoeken het gebouw breder te gebruiken voor maatschappelijke functies, diaconie, cultuur en verenigingen. Die plannen zijn ook nog in ontwikkeling. We houden u op de hoogte!

OPBRENGST MIVA-COLLECTE 2023

De **MIVA-collecte** (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar in onze parochie het bedrag van **€ 230,80** opgebracht (Sint-Jozefkerk € 151,40 en Sint-Matthiaskerk € 79,40). Met uw bijdrage ondersteunen we het project van zuster Pauline – het bereikbaar maken van onderwijs voor verlaten kinderen in Noord-Kenia.

Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2023

Geef voor de christenen in Libanon: 'Met Brandend Hart' (Lucas 24,32)

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama's en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie St. Maroun helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief 'dramas et miracles' (drama's en wonderen): "We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen." Danielle Ara-mouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: "Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt."

Steun het pastorale werk van 'drama's en wonderen'.

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de **(extra) collecte in het weekend van 21 - 22 oktober**. Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand 's-Hertogenbosch.

VOORAANKONDIGING ALLERZIELENLOF

Het Allerzielenlof wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken gehouden op **zondag 29 oktober** om 15.00 uur, met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof.

In de Sint-Jozefkerk wordt het Allerzielenlof gehouden op **zondag 5 november** om 15.00 uur, traditiegetrouw met muzikale medewerking van Harmonie Weert-Zuid Sint Joseph; aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof.

AANBIDDING VERVALT

Vanaf september van dit jaar komt de wekelijkse aanbidding in de Moeselkapel op donderdagochtend te vervallen. Dit in onderling overleg met de kapelgangers.

De Kapel is uiteraard iedere dag geopend en de Heer is in het Tabernakel aanwezig, die mogelijkheid kunt u ook gebruiken voor stil gebed en aanbidding.

De zusters Birgittinessen in de binnenstad van Weert hebben wel de mogelijkheid van Aanbidding van het Allerheiligste. Zondag, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt het Sacrament uitgesteld van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Hieronder vindt u ook de overige gebedstijden van de zusters.

Heb je een paar minuten voor God om samen met ons te bidden?

	door de week	op zondag
Metten en Louden (niet op dinsdag)	6:15u	6:50u
Eucharistieviering	7:45u	8:30u
Middaggebed	11:45u	11:30u
Rozenkrans en avondgebed (niet op woensdag)	16:00u	16:00u

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN: Werkgroep Oecumene Weert

Wie zijn wij?

De Werkgroep Oecumene bestaat uit leden (zowel voorgangers als leken) van verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Weert e.o.

Op dit moment zijn vertegenwoordigd:

- diverse Katholieke parochies uit Weert en omstreken
- Christengemeente Nieuw Leven
- Protestantse Gemeente Weert-Budel
- Moluks Evangelische Kerk

Wat is ons doel?

Binnen de werkgroep zoeken wij naar verbinding tussen de verschillende kerken. We hebben allemaal onze eigen gebruiken en tradities, maar we delen dat we geloven in dezelfde God. Dat willen we uitdragen en zo mensen inspireren om, ieder op zijn of haar eigen manier, mee te werken aan de eenheid van de kerken.

Wat doen wij?

De werkgroep is in verschillende periodes van het jaar actief.

Jaarlijkse activiteiten zijn:

- wekelijkse vesperdiensten in de Veertigdagentijd, telkens in een andere kerk in Weert
- een Kerstsamenzang
- een openingsviering en gebedsbijeenkomsten in de Week van gebed voor de eenheid (elk jaar in januari)
- lezingen/gespreksavonden over een actueel onderwerp
- informele maaltijden en gesprekken

Wat willen wij U vragen?

De Werkgroep Oecumene hoopt te kunnen rekenen op de sympathie, de medewerking en de ondersteuning van niet alleen de christelijke geloofsgemeenschappen in Weert. Maar ook op interesse van de “gewone” gelovige. Iedereen is altijd van harte welkom bij de vieringen en activiteiten, die wij organiseren. En we zouden graag weten, of we hiermee op de goede weg zijn. Misschien heeft U wel een heel leuk idee, voor een nieuwe activiteit, of om bestaande activiteiten te verbeteren. Dan zouden we dat graag van U horen.

U kunt uw ideeën, opmerkingen, vragen of alles wat u over de Werkgroep Oecumene wilt weten of kwijt wilt, mailen naar:

wergroepoecumeneweert@gmail.com.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Over onze eerstvolgende activiteit, een thema-avond op dinsdag 24 oktober, leest u hieronder meer. Van harte welkom!

INTERACTIEVE AVOND:

WIJ GELOVEN IN DE TOEKOMST. U OOK?

**Dinsdag 24 oktober, 20.00 uur,
Klooster Zusters Birgittinessen,
Maasstraat 17, Weert**



De Werkgroep Oecumene Weert organiseert op dinsdag 24 oktober een lezing met aansluitend ruimte voor gesprekken in kleine groepen. Het thema is: Wij geloven in de toekomst. U ook?

Een interactieve avond, over de toekomst van het geloof, de kerk(en) en onze eigen rol daarin. We zien allemaal, dat kerken leeglopen, dat (jonge) mensen niet meer bereikt worden, dat het geloof steeds minder een plek heeft. Hoe kunnen we dit veranderen? Hoe kunnen we zelf weer enthousiaster worden over ons geloof en dit ook uitdragen naar anderen. Hierover willen we met elkaar in gesprek gaan.

Het programma van de avond:

- 20.00 uur: inleiding door br. Gerard Heesterbeek o.f.m.
- 20.30 uur: koffie/thee
- 20.40 uur: groepsgesprekken
- 21.15 uur: gezamenlijke afsluiting

Locatie is het **klooster van de zusters Birgittinessen, Maasstraat 17, Weert**.
Aanvang: **20.00 uur**. Het einde is voorzien rond 21.30 uur.

De avond is gratis te bezoeken, een kopje koffie of thee is inbegrepen.
Een vrijwillige bijdrage voor de Werkgroep Oecumene wordt op prijs gesteld.

DANK

Na decennialange inzet voor de parochie, het kerkgebouw De Verrezen Christus en de Moeselkapel besluit de heer **Pierre Piepers** het wat rustiger aan te doen. Hij draagt zijn werkzaamheden over aan kerkbestuurslid André Wiermans. Het kerkbestuur, vrijwilligers en medewerkers zijn Pierre veel dank verschuldigd voor wat hij heeft betekend in onze parochie.

OVERLEDEN

Op 21 augustus is **Harrie Brils** overleden, een zeer gewaardeerde vrijwilliger van onze parochie. Harrie heeft tientallen jaren klusjes gedaan in de pastorie en de voortuin verzorgd, hij hielp elk jaar mee de kerststal opbouwen in de kerk, zijn vrouw Bertha zorgde dat de beeldengroep netjes was en heel trouw zette Harrie elke week de klike van de kerk aan de straat. Ook was hij altijd aanwezig als wij één keer per jaar met de Moeselplein bewoners de onderhoudsbeurt deden rond om de kapel; niets was hem te veel, je kon altijd op hem rekenen. Op zondag 8 oktober a.s. wordt hij met een zeswekendienst tijdens de Mis van 10.00 uur bijzonder herdacht. Moge hij rusten in vrede.

HEILIG VORMSEL

Op **vrijdag 27 oktober** a.s. zal de gave van de heilige Geest - het Vormsel - worden toegediend aan een aantal kinderen van groep 8 van de verschillende basisscholen in onze parochie. De vormheer is pastoor-deken Hans Franken van de Sint-Martinusparochie van Weert. De muzikale begeleiding is ook dit jaar weer in handen van dhr. Martin Wilbers. De heilige Mis is in de Sint-Jozefkerk (Keent) om **19.00 uur**. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIE NIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode	Sluitingsdatum
28 oktober t/m 17 december	13 oktober

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze **overledenen** aan Gods liefdevolle barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Moeselkapel:

- 10 aug. : de heer Jan Hompes, 83 jaar
- 13 aug. : mevrouw Annie Bosma - Baaijens, 89 jaar
- 30 aug. : mevrouw Carla Strijbos-Teunissen, 80 jaar

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 16 aug. : de heer Mart Schreurs, 85 jaar



Vanuit de Sint-Jozefkerk (Keent):

- 9 aug. : mevrouw Dora Tobben-Zentjens, 94 jaar
- 16 aug. : de heer Pierre van Mierlo, 73 jaar

Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige **doop** opgenomen onder de kinderen van het Licht:

In de Moeselkapel:

- 13 aug. : Elise Janssen, dochter van
Ruud en Annemiek Janssen – Broods
- 17 sept.: Marina Geurts, dochter van Christiaan Geurts en Iris Masy

In de Sint-Matthiaskerk (Leuken):

- 27 aug. : Ries Haanen, zoon van Max Haanen en Sanne van Gerven

Dat Gods Zegen op hun ruste!



Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat neemt uiteraard niet weg dat **huisbezoek** nog steeds een belangrijke vorm is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

Koffiezondag

Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

ROZENKRANSGEBED

In de maand oktober (de rozenkransmaand) bidden we **dinsdag tot en met vrijdag om 08.40 uur** de rozenkrans in de Moeselkapel, aansluitend is dan om 09.00 uur de H. Mis. Van harte welkom!!



LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

23 september t/m 29 september 2023

Zondaglezingen : Vijf-en-twintigste zondag door het jaar

Js 55, 6-9: Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Fil 1, 20c-24.27a: Voor mij is het leven Christus.

Mt 20, 1-16a: Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

Misintenties

Zaterdag 23 sept. 11.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Viering Pro Petri Sede Nederland

Zaterdag 23 sept. 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Plechtig Lof

Zaterdag 23 sept. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Jan Stals en Mia Stals - Clijsters

Zondag 24 sept. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Mevrouw Tobben - Zentjens (zeswekendienst en tevens vanwege verjaardag)

Mia Houben - Verdonkschot (jaardienst)

Jos Verstappen (jaardienst)

(Zang: m.m.v. Gemengd Koor Moesel en Gregoriaans Koor)

Dinsdag 26 sept. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren

Woensdag 27 sept. 09.00 uur Moeselkapel - H. Vincentius de Paul, priester

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

Donderdag 28 sept. 09.00 uur Moeselkapel

José Bongers - Vossen en schoondochter Dorien

Vrijdag 29 sept. 09.00 uur Moeselkapel - HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest

30 september t/m 6 oktober 2023

Zondaglezingen : Zes-en-twintigste zondag door het jaar

Ez 18, 25-28: Als de boosdoener zich afkeert van zijn slechte dagen, dan blijft hij zeker in leven.

Fil 2, 1-11 (of 1-5): Laat de gezindheid van Jezus Christus onder u wonen.

Mt 21, 28-32: Wie heeft de wil van de Vader gedaan?

Misintenties

Zaterdag 30 sept. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)



Zondag 1 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Gonnie Smolenaers - Verdonkschot (verjaardag) en Wiel Smolenaers
Martha Saes-Coumans (verjaardag)
(*Extra collecte onderhoud kerkgebouw*)

Koffiezondag

Dinsdag 3 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 3 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Woensdag 4 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 4 okt. 09.00 uur Moeselkapel – H. Franciscus van Assisi
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Donderdag 5 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 5 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Overleden ouders Brouwer - Franssen
José Bongers - Vossen en schoondochter Dorien

Vrijdag 6 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 6 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

7 oktober t/m 13 oktober 2023

Zondaglezingen : Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Js 5, 1-7: De wijngaard van de Heer is Israël.

Fil 4, 6-9: De God van vrede zal met u zijn.

Mt 21, 33-43: De wijngaard, verpacht aan wijnbouwers.

Misintenties

Zaterdag 7 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Wim van Berkesteijn wegens verjaardag

Zondag 8 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Harry Brils (zeswewekendienst)

(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)



Dinsdag 10 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 10 okt. 09.00 uur Moeselkapel - Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Woensdag 11 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 11 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

Donderdag 12 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 12 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Vrijdag 13 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 13 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Marc Stroucken (jaardienst)

14 oktober t/m 20 oktober 2023

Zondaglezingen : Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Js 25, 6-10a: De Heer zal een gastmaal aanrichten.

Fil 4, 12-14.19-20: Alles vermag ik in Hem die mij sterkt.

Mt 22, 1-14(of 1-10): Zie, ik heb mijn maaltijd klaar.



Misintenties

Zaterdag 14 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Ouders van de Laar, Marinus en Cornelia en dochters Lies en Toos,
kleinkinderen Danielle en Denny, schoonzonen Jos en Peter

Zondag 15 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Het welzijn van onze parochie

Dinsdag 17 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

**Dinsdag 17 okt. 09.00 uur Moeselkapel - H. Ignatius van Antiochië, bisschop
en martelaar**

Tot zekere intenties

Woensdag 18 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*
Woensdag 18 okt. 09.00 uur Moeselkapel - H. Lucas, evangelist
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en verzorgingshuizen

Donderdag 19 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*
Donderdag 19 okt. 09.00 uur Moeselkapel
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Vrijdag 20 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*
Vrijdag 20 okt. 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie

21 oktober t/m 27 oktober 2023

Zondaglezingen : Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Js 45, 1.4-6: De volken onderworpen aan mijn Gezalfde.

1 Tes 1, 1-5b: Wij gedenken uw geloof, hoop en liefde.

Mt 22, 15-21: Geef aan God wat God toekomt.

Misintenties

Zaterdag 21 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel van de Kruijs (jaardienst)

(Collecte Wereldmissiedag)



Zondag 22 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking

(Collecte Wereldmissiedag)

Dinsdag 24 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Dinsdag 24 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

Woensdag 25 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Woensdag 25 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Donderdag 26 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Donderdag 26 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Familie Moonen - Vaessen en gezinsleden (jaardienst)

Vrijdag 27 okt. 08.40 uur Moeselkapel *Rozenkrans bidden*

Vrijdag 27 okt. 09.00 uur Moeselkapel

Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 27 okt. 19.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) – VORMSELVIERING

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

28 oktober t/m 3 november 2023

Zondaglezingen : Dertigste zondag door het jaar

Ex 22, 20-26: Ge hebt als vreemdeling in Egypte gewoond.

1 Tes 1, 5c-10: Gij zijt navolgers van de Heer.

Mt 22, 34-40: De Heer beminnen met heel uw hart.

Misintenties

Zaterdag 28 okt. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 29 okt. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Zondag 29 okt. 15.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) Allerzielenlof

Na afloop zegening van de graven en het strooiveldje op het kerkhof



Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers

Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan 't Oranjeplein

Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster

Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon 537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert BV
grafmonumenten -
marmerwerken
Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch
Installatiebureau

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon 549630
www.geuns.nl

*Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan...*

*Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
"adverteerders van de maand".*

Deze keer zijn dit:



Oudenakkerstraat 57

6006 BB Weert

Telefoon 524084

www.apotheekzuidgeest.nl



Elektrotechnisch Installatiebureau

St.Luciastraat 18, Weert

Telefoon 0495- 53 46 51

www.peulenbv.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIE NIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)



Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl

e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent	Rabobank rek.nr.	NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel	ING rek.nr.	NL05 INGB 0001 1904 11
	Rabobank rek.nr.	NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur

Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)

Leuken-Groenewoud	ING rek.nr.	NL79 INGB 0682 9624 06
-------------------	-------------	------------------------